



# Volle maan 14 nov

## Offeren en dankbaarheid



### INHOUD NIEUWSBRIEF

- **De volle maan: offers en dankbaarheid**
- **Groepshealing op afstand**
- **Webshop**
- **Een oordeel is een schot dat vaak de schutter treft en niet het doel.**
- **Botte Trump. De grote verandering?**
- **Column: hoe versla ik de wolf?**

## GROEPSHEALING OP AFSTAND

Telkens bij volle en nieuwe maan !!!

Maximaal profiteren van de krachtige energieën van volle en nieuwe maan met de groepshealingen op afstand. Velen voelen zich 5d voor de volle en nieuwe maan al uit hen evenwicht. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Lees meer [feedback](#) .

*Dag lieve Isabelle, Bedankt voor alle mooie berichten en de verslagen. Het is heel bijzonder zo'n groepshealing. Ik zie dat er bij mijn zoon ook van alles loskomt. Ik voel de healingen tot na een paar dagen duidelijk doorwerken. Warme groet, Caroline.*

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies  
Enmalige sessie 15€  
Verslag binnen de 6d.

**INSCHRIJVEN kan tot 14 nov om 22.00u !**  
Stuur een email of reply deze mail:  
[isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu)

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298  
0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van u naam en GRPS

### WEBSHOP

**FIXX™ eiwitshake** met overvloedig 24-Karat chocolade smaak vol met vitaminen, mineralen, anti-oxidanten, probiotica en eiwit in een groente-en fruit mix. Hiermee verzeker je jezelf van voldoende voedingsstoffen en de mogelijkheid om je ideaal gewicht te verkrijgen. Ideaal als ontbijt en tussendoortje.  
[Lees meer hier](#)

### Orgon/taaycon generator

**Toepassingen:**  
- vitaliseren van water en andere dranken of vloeistoffen  
- ontgiften van voedsel, medicijnen  
- helen van pijnplaatsen  
- chakra balanceren  
- super ontstoorder  
- opladen van juwelen, verzorgingsproducten, enz.  
- reinigen/opladen van edelstenen  
[Lees meer hier](#)

### Energiepleister

Verlicht uw pijnen, stress en ongemakken met de 100% natuurlijke POWERstrips van FG XPress. Verlicht de veeleisende alledaagse druk, versterk u fysieke en emotionele gezondheid. Help jezelf de saggelijke uitdagingen gemakkelijker te dragen door verlichting van talloze gezondheidsongemakken.  
[Lees meer hier](#)



## Oordeel, een schot in het duister?

Ik las op fb volgende: Een oordeel is een schot dat vaak de schutter treft en niet het doel.

Een oordeel treft enkel de schutter want hij is tegelijkertijd schutter en doel. Daarmee bedoel ik dat je het jezelf enkel moeilijk maakt als je oordeelt. Omdat het betekent, dat jij jezelf bepaalde voorwaarden oplegt en je wil dat de anderen ook aan deze voorwaarden voldoen. Het perfecte recept dus voor strubbelingen, weerstand en onbegrip.

Oordelen is voorwaarden stellen, voorwaarden zijn controle. Waarom niet je overgeven aan het leven zonder voorwaarden? Wie de neiging heeft om in biggande foto te oordelen dat het veiliger of beter is om de groene fles rechte te zetten zit in de controle. Oh je hanteert toevallig het motto beter voorkomen dan genezen? Dan steek jij veel energie in controle.

Het is alvast mijn ervaring dat als ik geen voorwaarden stel en steeds anticipeer op het leven vanuit mijn gevoel, ik nooit in de problemen kom. Als ik voorwaarden begin te stellen en leef vanuit mijn hoofd, is het boem pets patat en draait alles vierkant. Ik heb ook lang in de controle geleefd van beter voorkomen dan genezen en mijn leven bleek zieker dan ooit.

Ik ben dus ooit ook zoals iedereen een meester geweest in het oordelen. Nu probeer ik mijn meesterschap in voelen te verwerven ;-).



## Volle maan 14november bloedmaan / overleven

Men noemt deze maan ook de Bloed- of Offermaan. Dit kan wat sinister klinken maar vroeger leefde men veel dichters met de natuur. En offeren was een algemeen gebruik. Offeren is een bewust stilstaan bij en danken voor wat zal komen. In dit geval is het een afroepen van gunstige omstandigheden om de winter te kunnen overleven. Omdat winter echt in het teken staat van overleven of struggle for life, brachten sommigen ook bloedoffers. Bloed het levenssap van het fysieke wezen dat de goden aangeboden wordt in ruil voor nieuw leven. In de V.S. noemt men deze maan ook Bevermaan. Bepers zijn dan heel actief in het beeld en hun vachten waren zeer gewild omdat ze een lekkere warme jas vormden voor de natuurmensen waardoor overleving extra kansen kreeg.

Je zal er niet kunnen naast kijken of aan ontkomen want het is 70 jaar geleden dat de volle maan zo krachtig was. Ze is nu zeer krachtig omdat ze super dicht bij de aarde staat. Ze zal echt de dingen naar boven halen.

### Overleven, je offer en bewustzijn

Deze heel krachtige maan, raakt een aantal heel diepe levensthema's aan, die echter onderling heel sterk verweven zijn als je er vanuit een hogere visie naar kijkt. Overleving het zoveel boeiend thema. Sta er eens bij stil voor jezelf. Is dit een overeenstaand thema of omvat het heel veel meer?

Als ik het bekijk vanuit mijn angstige ego of kleine ikje is het eng en noem ik het de struggle for life. De modus is dan vechten of verzuipen. In deze visie "offer" jezelf steeds, wordt je als bedankje pijn gedaan, afgestraft waardoor in een soort slaapprogramma vlucht. Je wil je zo min mogelijk bewust zijn van deze pijnlijke offers eisende wereld. OF bekijk jij het leven vanuit de hogere visie van je ziel? Je ziel heeft veel over voor het fysieke leven (overleven) en deelt (offert) met plezier haar giften (talenten en gaven) vanuit haar weten en bewustzijn van de enorme rijkdom van een leven in de materie. De ziel wou/wil hier bewust zijn (bewustzijn) om te komen groeien.

Stel jezelf deze belangrijke vraag:" Leef jij vanuit een slacht-offerlijk idee of leef jij vanuit een diep bewustzijn en deel jij spontaan je unieke zijn, bestaande uit je talenten en gaven? "

Gebruik deze offerperiode om bewust stil te staan bij wat je reeds ontdekt en verworven hebt. Weet dat dankbaarheid (offer) nodig is om te behouden wat je reeds verworven hebt. Het offer kan een bewust bedanken zijn van je ziel, moeder natuur, de kosmos. Verwen jezelf of een ander als verrassing en dankoffer, onvoorwaardelijk zonder er iets voor terug te verwachten. Dit is een offer vanuit een bewustzijn van dankbaarheid.

### De volle maan in stier in 2de huis

De maan in stier staat opperbest en voelt zich in zijn nopjes. Rust en rust en vertrouwen, zowel materieel als emotioneel geeft hij je. Ben jij daar nog niet aan doe, uit gebrek aan vertrouwen en dan kan jij nog tevel geneigd zijn naar zelfverdediging en te grote nood aan stabiliteit. Deze energie zal je helpen om knopen door te hakken op werkgebied want je zal kiezen voor meer vreugde. Meer of veel geld is ok en geld verdienen gaat leuk zijn. In eerste instantie kan je bepaalde dingen aanvoelen als een teruggang of gezichtsverlies maar laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Hamster niet te veel en sta open voor je dromen. Het jaar 2016 staat helemaal in het teken van het tot jezelf komen op elk gebied. Of je nu in je hoofd zit of echt met 2 voeties op de grond, geniet van waar je nu mee bezig bent. Gebruik deze rustpauze om te dromen over wat je WEL wil. Laat je niet op stang jagen. Je kan meer behoeften hebben aan antwoorden en kennis in bepaalde zaken. Vraag dan ook wat je wil weten. Bepaal wat jij mooi en waardevol vind, breng schoonheid in je leven. Ook simpele dingen kan je in juweeltjes veranderen door ze hun juiste plaats te geven.

Maan krijgt een goeie duw in de rug van Pluto wat ervoor kan zorgen dat je intens kan geraakt worden van de magie van de ziel zodat je deze kan ontsluiten. Het sextiel met de Ascendant zal ervoor zorgen dat jij meer zal durven handelen en leven vanuit je ziele essentie. Al bij al heel veel positief ondersteunende invloeden vanuit de kosmos om werk te maken van onze eigen ziele energie.

Ben je eindelijk bereid om vreugde te delen of offer jij liever nog jezelf op. Ben jij het offer dat geslacht wordt (slacht-offer) of zeg jij ja tegen je ziel? Zolang jij je slachtoffer voelt weet jij 100% zeker dat jij je ziel en vreugde nog niet weet te delen. Je krijgt nu tijd om te ontdekken.

Isabelle Lambrecht  
[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan energie. Inschrijven kan tot 14 nov om 22u .

Stuur een email aan [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu). Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.

Deel gerust de nieuwsbrief. Hoe groter de groep, des te krachtiger dat hij wordt.



## Digitale homeopathie

Celzouten, sporenelementen, etherische olie, bachbloesems, genezingsfrequenties kunnen overgebracht worden op een combinatie van water/alcohol.

Zeker bij de celzouten is dit van grote meerwaarde want celzouten zijn in pilvorm verwerkt met lactose, waardoor de HSP'er deze belangrijke celzouten niet kan bijvoegen.

Nu met de digitale overdracht kan elke HSP'er de zo levensnoodzakelijke celzouten toch innemen.

flesje 50 ml met de 12 zouten kost 25€  
flesje 100 ml met de 12 zouten kost 40€

Een volledige uitmeting kost 68€, dan heb jij een op maat gesneden toepassing.



## Zal Trump de wereld laten daveren?

Trump president van Amerika...

Spontaan kwam een heel erg 'trumpse' gedachte aanzetten: "whata fuck ...." Dat beoogd als dit zijn insteek te zijn.

Maar ik heb alvast geleerd dat elke trilling er is met een reden, meer nog zelfs nodig is. Misschien heeft de wereld wel zo een "grove" ziel nu nodig om de verandering te kunnen doorvoeren? Het is alvast mijn ervaring dat de kosmos geen fouten maakt en dat er voor alles een reden is. Maar die is in het begin altijd onzichtbaar voor onze beperkte menselijke kijk.

De spreektaal geeft vaak duidelijk weer hoe de dingen in elkaar zitten. Hier in Vlaanderen kennen we de volgende uitdrukking: "Er met de grove borstel doorgaan". Dat wil zeggen: dat ze nauw kijken als je iets doet. Of er met de grove

bijl in hakken; het brutaal en brut aanpakken. Zit de mensheid, wereld of America nu zo vast, dat een botte Trump bijl nodig is? Tja misschien is zoiets nodig om de mensen wakker te schudden en op de been te krijgen om voor zichzelf op te komen?

Spontaan kwam de kaart de toren uit de tarot bij mij op toen ik naar het waarom vroeg aan de kosmos. De toren symboliseert dat, wat in eerst instantie als een ramp aanzien wordt door onze kleine menselijke oogjes, achteraf een noodzaak bleek te zijn. In nood situaties zijn soms harde maatregelen nodig.

De ramp is het feit dat onze vertrouwde, veilige situatie zal wegvallen. Maar als wijzelf of het collectief totaal van ons pad afraken, kan dat wat we in eerste instantie als een ramp aanzien, ons weer doen terugkeren naar ons levensdoel/ we pad. Deze gebeurtenis komt aan als een blikseminslag met als gevolg dat de mens uit zijn ivoren toren wordt geslingerd. Zo worden we geholpen om beperkende gedachten of los te laten.

" HET OUDE STORT INEEN, DE TIJDEN VERANDEREN,  
EEN NIEUW LEVEN BLOEIT OP UIT DE PUINHOPEN."

Friedrich von Schiller, Duits dichter 1759-1805, Wilhelm Tell (1804)

Trump willen veranderen maar o zo weerbaarst de weg der verandering te gaan. We zal de wereld laten kijken naar het vastgeroeste patroon waarin het zit, naar dat wat krampachtig vastgeklampt wordt. Is het tijd om oude financiële structuren neer te halen? Bloeien zal het waarschijnlijk wel worden, of het aangenaam zal zijn zal, een eind paar mouwen.

Dus hup met de geit(ebok), hij zal in elk geval een duidelijke spiegel zijn voor het grove aardse dat in elk van ons leeft.

**Digitale homeopathie: het medicijn dat diep inwerkt zonder nevenwerking**

68€ voor de uitmeting, 25€ voor 50ml

## Column: hoe versla ik de wolf?

Geachte isabelle

*Er gebeuren dingen die verstikkend en stressvol zijn. Er ene is nog nauwelijks verwerkt of het andere dient zich alweer aan. Er komt gewoon geen eind aan. De boze wolf is weer terug in mijn leven. Ik zie niet hoe ik ervan af kan? Kan mij helpen? Jacoby*

Hallo Jacoby

Belangrijk is om naar je taalgebruik te kijken. Dat vertelt al heel veel over de onderliggende thematiek. Ik lees dus dat jij jezelf verstikt en dat is stress bij je oproep, wat heel logisch is. Je zegt verder als het ene nauwelijks verwerkt is het andere daar al, wat wederom logisch is. Zolang jij blijft fungeren vanuit je schaduw ik kan jij enkel zulke dingen naar je toetrekken. Zolang jij je ware zelf en gevoel verstikt, zal jij verstikkende ervaringen beleven. Je kan moeilijk verwachten dat als je blaast op een trombone dat jij lieflijke harpklanken zal horen, want dat is wat jij wil.

Je spreekt over een boze wolf, maar een dach wolf is neutraal. Als jij bang van hem bent zal hij je kwaad doen anders zal hij geen aandacht aan je besteden.

Begin je al een beetje te snappen dat krampachtig gemakkelijk een eind kan maken aan deze verstikkende situaties? Jij probeert jij heel hoog om adem te halen ipv te leren zwemmen. Gebruik de tools die je ter beschikking staan : je gevoel, gezond verstand, lichaam en talenten.

Als we kijken wat het wolf medicijn is dan ontdek je het antwoord op je vraag. Wolf, mijn spirituele gids, leid me langs het heilige pad. Ik heb veel te leren, en veel te onderwijzen.

Wolf is een leraar en padvinder. Hij komt naar je als je advies nodig hebt, en als je eenmaal zijn medicijn hebt aanvaard, zal je verder gaan als leraar voor anderen op het heilige en spirituele pad. Wolf kan de problemen van anderen makkelijk oplossen, door het vinden van oplossingen in moeilijke situaties. Hij communiceert door subtiel tekenen en uitdrukkingen.

Het advies is duidelijk: wees creatief, bekijk de dingen vanuit andere zichtenpunten en communiceer ipv als een speelbal des levens aan de zijkant van je leven te blijven staan.

Succes in elk geval.  
Warme groet,  
Isabelle Lambrecht

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT  
[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

coach/healer  
[www.pijnvrij.eu](http://www.pijnvrij.eu)



Facebook Twitter Website