



# Nieuwe maan 29 nov

Ben jij authentiek?



## INHOUD NIEUWSBRIEF

- De nieuwe maan: ben jij authentiek?
- Groepshealing op afstand
- Webshop
- Je kan niet veranderen wat de ander teweeg brengt.
- Column: ik wil helpen maar heb niet helder hoe?

## GROEPSHEALING OP AFSTAND

Telkens bij volle en nieuwe maan !!!

Maximaal profiteren van de krachtige energieën van volle en nieuwe maan met de groepshealingen op afstand. Velen voelen zich 5d voor de volle en nieuwe maan al uit hen evenwicht. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Lees meer [feedback](#) .

*Dag lieve Isabelle, Bedankt voor alle mooie berichten en de verslagen. Het is heel bijzonder zo'n groepshealing. Ik zie dat er bij mijn zoon ook van alles loskomt. Ik voel de healingen tot na een paar dagen duidelijk doorwerken. Warme groet, Caroline.*

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies  
 Eenmalige sessie 15€  
 Verslag binnen de 6d.

**INSCHRIJVEN kan tot 29 nov om 22.00u !**

Stuur een email of reply deze mail:  
[isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu)

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298  
 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam en GRPS

### WEBSHOP

**FIXX™ eiwitshake** met overheerlijke 24-Karat chocolade smaak vol met vitamines, mineralen, anti-oxidanten, probiotica en eiwit in een groente-en fruit mix. Hiermee verzekert je jezelf van voldoende voedingsstoffen en de mogelijkheid om je ideaal gewicht te verkrijgen. Ideaal als ontbijt en tussendoortje.  
[lees meer hier](#)

### Orgon/taychon generator

Toepassingen:  
 - vitaliseren van water en andere dranken of vloeistoffen  
 - ontgiften van voedsel, medicijnen  
 - helen van pijnplaatsen  
 - chakra balanceren  
 - super ontstoorder  
 - opladen van juwelen, verzorgingsproducten, enz.  
 - reinigen/opladen van edelstenen  
[lees meer hier](#)

### Energiepleister

Verlicht uw pijn, stress en ongemakken met de 100% natuurlijke POWERstrips van FG XPress. VERLICHT de veeleisende alledaagse druk, versterk uw fysieke en emotionele gezondheid. Help jezelf de saggelijke uitdagingen gemakkelijker te dragen door verlichting van talloze gezondheidsongemakken.  
[lees meer hier](#)



## Je kan niet helpen wat een ander teweeg brengt!

Ik las op fb volgende: *Ik kan nu wel n dikke knuffel gebruiken, soms is t leven ff hard. Soms kun je niet veranderen wat n ander teweegbrengt. Al zou je willen*

Als ik bovenstaande lees dan popt bij mij spontaan de gedachte op van: "oepe het leven moet toch uitzichtloos zijn voor die persoon, als zij zo haar kracht en macht weggeeft".

Dan hoef ik maar een paar jaren terug te blikken in mijn eigen leven om me te herinneren hoe het voelde om zo in de klauwen van mijn ego gevangen te zitten. Zovelen van ons zitten in de zelfgemaakte en zelf in stand gehouden cel met tralies van onmacht, slachtofferschap en martelaarschap.

Schappen, zijn legplakken waarop we materiaal leggen. Slachtofferschap en martelaarschap wil zeggen dat je je macht letterlijk op een schap of legplak legt, tot je bereid bent om eindelijk, actief verantwoordelijkheid te nemen voor je leven.

Hoe kan een ander in godsnaam iets teweeg brengen bij jou? Wie zit er in je hoofd, jij of die ander? Wie zit er in je lichaam, jij of die ander? Wie bestuurt er je handen/voeten, jij of die ander?

### Het is voor mij zonneklaar dat alle verantwoordelijkheid en macht enkel in onszelf aanwezig is.

Inderdaad jijzelf, vertel me dan maar eens hoe het mogelijk is dat een ander iets in jouw leven kan teweegbrengen ZONDER dat jij daar bewust of onbewust toestemming voor verleend.

Het leven is helemaal niet hard, het leven is neutraal en correct. Handel jij vanuit een slachtofferrol zal jij idd situaties en mensen aantrekken die je ontcrachten, uitbuiten, pijn doen en misbruiken. Een actie roept altijd eenzelfde reactie op want enkel het gelijke dan het gelijk herkennen en aansluiten.

Stap dus maar zo snel mogelijk uit die illussie dat de ander je iets aandoet. De ander kan je hoogstens bewust maken van je blinde vlek door je er via zijn handelen op attent te maken. Hoe denk je dat je je anders zou kunnen bewustworden van je blinde vlek als niks erin zou prikken of er de vinger opleggen. Het feit dat de ander een emotie bij jou kan oproepen wil zeggen dat er in jou al iets aanwezig is die erop aansluit. Het is dus niet de ander die iets aanbrengt bij jou, de ander activeert gewoon wat al in jou aanwezig is.

Voel jij bij bovenstaande uitspraak de noodzaak om medelijden te hebben met die persoon of haat te bevestigen dat het leven hard is en dat ze idd en knuffel verdient, weet dan dat jij dat enkel voelt omdat jij dat zelf ook slachtoffer en machteloos voelt.

Het leven is 100% eerlijk, wat niet wil zeggen pijnloos of gemakkelijk, maar wel eerlijk. Ook ziekten en moeilijke situaties sluiten op zieleniveau naadloos aan, enkel op menselijk niveau denken we dat het oneerlijk is omdat wij geen pijn en lijden willen. Helaas is dit een dimensie waarbij de snelste groei mogelijk gemaakt wordt via pijn en lijden en op zieleniveau hebben we hier heel bewust voor gekozen.

Stap dus uit elke vorm van weerstand en slachtofferschap als jij een pijnloos en gemakkelijk leven wenst.



## Nieuwe maan 29 / 11 Ben jij authentiek?

Deze nieuwe maan staat in het krachtige teken boogschutter. Omdat het nieuwe maan is, zullen zijn peilen (=focus) gericht zijn op je innerlijke leefwereld. Onthoud, dat de innerlijke wereld ook altijd verbonden is met je bloedlijnen en vorige levens. Elke maand duik je daar eventjes in, om een stukje op te halen en gedurende de maan weer uit te slagen en los te laten. Met volle maan dien je dan klere te bekennen. Ga je er verder mee aan de werkdag of heb je het nog evenlijen onder het zand tot je er helemaal klaar voor bent. Met nieuwe maan voel je dan weer in of het stukje helemaal verwerkt is of niet.

Met deze nieuwe maan "speel" je met het stukje in jezelf dat onafhankelijk wil zijn, dat wil ontdekken, dat wil zien wat er speelt. De kracht van de boogschutter is no-nonsense, de realiteit is de realiteit. Het jezelf mooier voordoen of fantasietjes is niet aan de boogschutter besteedt. What you see is what you get, wat je ziet is wat je krijgt. Niks meer en niks minder.

Je mag best zorgeloos in het leven staat = schouders die geen zorgen dragen

De graad waarop deze maan staat is een zorgeloze, vrolijk en optimistische kracht. De te serieuze en hardwerkende boogschutter wordt hier wat getemperd. Op deze plaats kan je leren dat leven en keuzes maken geen hard labeur hoeft te zijn. Als je vrolijk en open bent en je mee stroomt op de stroom des levens vallen dingen je sneller toe. Je zal kunnen proeven hoe het voelt, een zorgeloos leven. De kracht van het nu, het van dag tot dag te leven en zo het goed geluk dat alom aanwezig is aan te spreken. Pas echter op dat je niet vervalt in een roekeloosheid. Meestromen en op goed geluk leven, lukt je maar als je bewust je ogen gebruikt en je gezond verstand inzet. Je gevoel gebruik je om te zorgen dat je op de juiste stroom aansluit.

### Hoe gebruik je je ogen op de juiste manier?

De meeste mensen zijn ziende blind. De boogschutter zal je leren kijken en echt zien. Dat doe je door te benoemen wat je in je leven ziet ZONDER oordeel. Vb ik voel me aangevallen ipv hij valt me aan of zij doet mij pijn. Vanuit een neutraal kijkpunt duidt de boogschutter wat er nu aanwezig is. IN jouw beleving, ipv deze verantwoordelijkheid ten laste te leggen van de buitenwereld. Het blijft uit de valkuil van de ego dat een oordeel veit.

### Maan voelt zich afgewezen door saturnus

In deze constellatie is er bitterheid door een gevoel van een je benadeeld voelen en achtergesteld. Het betreft hier een oude pijn, wond die jij hardnekkig blijft vasthouden en herinneren. Het is mijn ervaring dat het ego hardnekkig greep houdt op oude pijnen omdat het gelijk wil krijgen in zijn slachtofferrol. Laat je hierbij helpen door boogschutter. Stap uit je kwetsing, laat je ik-heb-gelijk los, kijk ZONDER oordeel naar de situatie. En stel je dan de vraag of jouw oordeel wel helemaal klopt. Laat je slachtoffer idee los en kijk gewoon naar de situatie. Zo kan nieuwe info bij je binnenkomen.

### Saturnus conjunct met MC zal heel veel opentrekken en zichtbaar maken

Persoonlijk en collectief worden we hier in ons "blootje" gezet. Zie het gerust als een examen dat je gaat afleggen. De vragen zullen kleren in duidelijke zijn.

- wat laat je zien aan de buitenwereld, zowel privé als beroepsmatig.
- stel jezelf in vraag, wie ben jij
- wat kan jij
- wat heb jij te bieden.

Het is een test op echtheid. Sta jij in je kracht, dan wordt jij nu in de bloemetjes gezet. Ben je echter nog aan het flirten of spelen met een slachtofferrol of verberg jij nog achter een onzelevingsmasker, zal je genadeloos uitgebuut en gebruikt worden. Boogschutter brengt je de realiteit, of je er nu zal willen naar kijken of niet, de spiegel zal er staan. Beloof jezelf vanaf heden om eerlijk en zuiver te zijn, in je handelen en doelstellingen. De boogschutterkracht werkt met authenticiteit.

Het MC of 10de huis zal je laten stilstaan bij hoe jij omgaat met je eigen verantwoordelijkheid en waar jij je laat afhouden door angsten. Kan jij vanuit een volwassen, neutraal standpunt je leven vorm en structuur geven? Of ben jij nog een slapjanus die over zijn grenzen laat gaan uit angst voor afwijzing/gebrek/eenzaamheid/.....

Er komt weer een nieuwe mogelijkheid om de poort van meesterschap en occulte kennis te openen. Blijf echter nuchter en verstandig genoeg om nederig te zijn. Het ogenblik dat je orakel of denkt dat je alles weet, dat je meesterlijk bent en dat je alles begrijpt ben je al ten proef van het ego en hard op weg om een excentriek, onevenwichtige en gegrijsperde persoonlijkheden te zijn.

### Jupiter en saturnus zullen de balans in evenwicht houden

We krijgen veel ondersteuning om het proces evenwichtig te laten verlopen. Deze samenstand zal je helpen om het flirten of spelen naar je beperkingen te kijken. Dankzij het inzicht en begrip dat je net vanwege deze beperkingen je unieke, plaats kan innemen in de materie. Het is heel belangrijk dat je goed begrijpt wat materie is en waarom we in de materie zijn. Materie is begrenzing.

Dankzij de materie kunnen wij onze blokkades vormgeven en LOSLATEN. Dankzij onze begrenzing kunnen we groeien, ervaren en plezier maken en dit tastbaar maken.

Mars komt hier ook een duwtje geven in de goeie richting en vermengt passie met een loyale en betrouwbare opstelling. Er liggen hier heel veel mogelijkheden op lucratieve kansen in het scheppen van rijkdom , succes en groei. Je geduld en doorzettingsvermogen zal nu beloond worden. Geen routine of doodlopende pistes maar situaties die je ware roeping ondersteunen en versterken. Verdienende promoties en vooruitgang.

### Maan zal op diep niveau geprikkeld worden door Uranus

Iedereen kent die momenten verstand van innerlijke tweestrijd tussen wat goed voor je voelt en wat je volgens je visie en "gezond verstand" juist is? Wel lieve mensen, gebruik deze tijd om alle moeten te vervangen door mogen. Laat alle dwang los en laat je leiden door de kosmos. Loop je vast in deze tweestrijd vb ik moet juist handelen, vervang dit door ik mag handelen. En je voelt direct hoe de energie opengaat en dat er mogelijkheden geschapen worden.

Wat is juist? Wel alles wat je vreugde geeft is voor JOU het enige juiste. Laat je niet dwingen in het keurslijf van je denkende, alle ego dat je alleen maar klein houden en binnen een maatschappelijke structuur die alle uniciteit en authenticiteit, versmacht.

Als je in de spiegel kijkt en je denkt: "Hallo vreemde, wie ben jij?" Dan is het hoogtij voor jou, om jezelf te ontdekken. Hoe doe ik dat hoor ik vaak van mijn klanten? Gebruik de magie van vreugde en je zal jezelf heel snel ontmoeten.

Isabelle Lambrecht

[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan energie. Inschrijven van kop tot 14 nov om 22u .

Stuur een email aan [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu). Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.

Deel gerust de nieuwsbrief. Hoe groter de groep, des te krachtiger dat hij wordt.

**Digitale homeopathie: het medicijn dat diep inwerkt zonder nevenwerking**

**68€ voor de uitmeting, 25€ voor 50ml**

## Column: ik wil helpen maar heb niet helder hoe?

Geachte Isabelle

*Hopelijk krijg ik nu eindelijk duidelijkheid over wat ik al zolang meen te voelen, namelijk dat ik eigenlijk graag mensen wil helpen, maar steeds niet helder heb hoe en met wat. Ook met de onzekerheid over wie denk ik wel dat ik ben dat ik meen anderen te kunnen helpen? Terwijl ik toch ook het gevoel heb dat er op de een of andere manier aan me getrokken wordt zeker. Maar het blijft allemaal zo vaag. Dit voelt heel verwarrend, zo van wat verwacht het leven nu van me*

Hallo Jolanda,

Laat alle dwang los. Het najagen van duidelijkheid zorgt er net voor dat je niet ziet wat er zich voor je neus ontvouwt. Je zoekt iets met een bepaalde verwachting en net door die verwachting ben je verblind.

Persoonlijk heb ik jarenlang hetzelfde gedaan. Het was alsof ik steeds achter de trein van mijn eigen leven aanrende. Ik dacht als ik mijn trein heb zal ik het weten en doen met ik hier moet komen doen.

Het ogenblik dat ik stopte met rennen achter mijn trein, zag ik wat er zich voor mij bevond en kon ik gewoon openstaan voor het AANWEZIG potentieel, wat ik niet kon zolang ik aan het rennen was.

Mijn trein die ik najaagde was ook het ": ik moet hier iets hardn doen, ik moet helpen, ik moet de wereld redden, ....." Dat was veel gemakkelijker dan stil te staan en ja te zeggen tegen wat al aanwezig was. Alles is al klaar en duidelijk en EENVOUDIG, enkel ons koppige, domme ego bedenkt dat het niet kan. Dat we waardeloos zijn en dat moeilijk interessanter en waardevoller is. Ik heb ontdekt dat hoe eenvoudiger het is hoe waardevoller dat het blijkt te zijn.

Je ziel trekt idd aan jou, dat is onze innerlijke tweestrijd tussen wat we echt voelen en wat denken te moeten.

Het leven verwacht niks van jou. Het feit dat je hier bent en doet wat je doet is alles wat van jou verwacht wordt.

Geef op, laat alle moeten los en speel met ik mag ipv ik moet en het zal zijn als een wonderbaarlijke: sesam-open-u.

Succes in elk geval.  
 Warme groet,  
 Isabelle Lambrecht

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT [www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

coach/healer [www.pijnvrij.eu](http://www.pijnvrij.eu)

