

# Volle maan 12/01

## Herbronnen tijdens deze lange nachten



### INHOUD NIEUWSBRIEF

- De volle maan: reiniging en herbronnen
- Groepshealing op afstand
- Webshop
- Talent drijft altijd boven
- Tips om je darmen te reinigen
- Column: Ik kan geen kracht putten uit mijn boodschappen.

## GROEPSHEALING OP AFSTAND

Telkens bij volle en nieuwe maan !!!

Maximaal profiteren van de krachtige energieën van volle en nieuwe maan met de groepshealingen op afstand.

Velen voelen zich 5d voor de volle en nieuwe maan al uit hen evenwicht. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Lees meer feedback .

*Dag lieve Isabelle,  
Bedankt voor alle mooie berichten en de verslagen.  
Het is heel bijzonder zo'n groepshealing.  
Ik zie dat er bij mijn zoon ook van alles loskomt. Ik voel de healingen tot na een paar dagen duidelijk doorwerken.  
Warme groet, Caroline.*

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies  
Eenmalige sessie 15€  
Verslag binnen de 6 WERKdagen.

**INSCHRIJVEN kan tot 12/01 om 22.00u !**

Stuur een email of reply deze mail:  
isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405  
BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam en GRPS

### WEBSHOP

**FIXX™ eiwitshake** met overvloedige 24-Karat chocolade smaak vol met vitamines, mineralen, anti-oxidanten, probiotica en eiwit in een groente-en fruit mix. Hiermee verzekert je jezelf van voldoende voedingsstoffen en de mogelijkheid om je ideaal gewicht te verkrijgen. Ideaal als ontbijt en tussendoortje.  
**Tot half januari niet meer te verkrijgen !!!  
lees meer hier**

### Orgon/taychon generator

Toepassingen:  
- vitaliseren van water en andere dranken of vloeistoffen  
- ontgiften van voedsel, medicijnen  
- helen van pijnplaatsen  
- chakra balancerend  
- super ontstoorde  
- opladen van juwelen, verzorgingsproducten, enz.  
- reinigen/opladen van edelstenen  
**lees meer hier**



**De zielsbestemming**  
C 24,95



**Licht op het hiernamaals**  
C 38,00

## Talenten drijven boven.

Ik kreeg volgende email. Het  *cursief* is de email, niet-cursief mijn antwoord.

*Beste,*

*Graag een vraag en enkele gedachten.*

*- Kent U Christiane Beerlandt (1955 - 2015)? Zoja, hoe hoeveel betekent zij en haar kennis voor jou? Haar boek sleutel tot zelfbevrijding raadpleeg ik af en toe, de rest vind kan ik me minder in vinden.*

*- Christiane zei me: daar je (ik dus) in stuitligging geboren bent, besliste je voor je geboorte reeds dat het nu (mijn huidige leven) overbodig zou zijn. Dat vind ik heel kort door de bocht. Er was voorswaard om geboren te zijn maar mocht het een zinloos leven zijn zou je hier niet zijn. Mss raagend aan je incarnatie overloop je met je gidsen heel duidelijk wat en waarom je hier bent. Het boek je zielsbestemming (zie ook link hierboven), geschreven door een psychiater/reincarnatietherapeut, toont dat hier heel duidelijk aan. Beide boeken kan ik je zeker aanraden.*

*Inderdaad: de ministers willen dat ieder zijn talenten aan de maatschappij 'moet' bieden om een hogere beschaving – welzijn voor ieder te bekommen.*

*En zo geschiede (niet): ik mag mijn klein talent 'niet' aan de maatschappij bieden omwille van besparingen.* Als ik bovenstaande zinnen lees leef jij deze wereld vanuit een slachtoffervisie. Jij bent de enige die besluit of je je talenten aan de maatschappij aanbiedt en waarom je huidige vorm of structuur niet, dan zit jij niet op het spoor van je ziel en dien je bij te sturen, los te laten en te veranderen van job/relatie/.....Niemand kan je tegenhouden je talenten te delen, enkel jouw idee van slachtofferschap heeft deze macht. . Leg nooit de verantwoordelijkheid voor je leven ten laste van de buitenwereld.

*Het goedkope excuus dat soms wordt voorgeschoteld: talenten komen wel naar boven. Een persoonlijke bedenking: 'een dood kalf drijft na enige tijd ook boven.'*

Tja talenten drijven constant boven, helaas poogt het kleinzielige ego om ze constant te verzuipen. Je zou eens moeten weten hoeveel "onzichtbaar" leven IN het kalf, het bovendien mogelijk maakt. Alles is verbonden met elkaar en het ene is voedingsbodem voor het ander. Zoveel microcosmussen. *Ik bedoel: talent moet zo snel mogelijk worden opgespoord; hoe jonger men is, hoe spontaner de ontwikkeling en hoe meer tijd er overblijft om te verbeteren.* Niets moet alles gebeurt op het juiste moment en in de juiste volgorde om de groei van elk wezen te verzekeren. *Zou mijn kleine kennis een bedreiging voor de maatschappij zijn, is het zo geniaal\* dat het voor hen geen betekenis heeft of zou het een bedreiging zijn voor de wereld-'leiders' die de wereld liever zien 'lijden' (voor hun eigen belang) in plaats van BJ te schaven?*

*\*: alles is relatief ook genialiteit.*

Spontaan komt hier de spreuk van George Eliot in mijn hoofd: "Hij was als de haan die dacht dat de zon opgegaan was om hem te horen kraaien." Mijn advies, wordt de spil van je eigen leven ipv de spil van de wereld. Je zal merken dat je een ontzettend scala aan mogelijkheden zich voor je zal openen. Je wereld zal buigen dan je voor je zou.

*Ik ervaar:*

*Mijn zwak lichaam – wereldse materie/energie is 'nu' een overbodige/zinloze last voor mijn ziel – kosmische energie.* Wat wil je, als jij deze aardse incarnatie afwijst, verzwak jij constant je fysieke lichaam.De materie is verre van een last voor je ziel, in tegendeel het is een zeer gegeerd goed voor je ziel, omdat het versnelde groei mogelijk maakt. Lees eens dit artikel en je zal het beter snappen.

*Daarom mijn zot/zuur gedacht: 'God schept de dag en moeder de soep'. 't Zal voor een volgende keer – leven (misschien/hopelijk) zijn.* Weet je, het is een gedacht gelijk een ander. Ik kies ervoor om nu dingen aan te pakken, scheelt een pak werk in mijn volgend leven. Maar elk zijn gedacht en zijn keuzes.

Wilt u weer naar het overzicht van blokken en de opties voor algehele opmaak? Sla dan uw blok op of klik op de buitenkant van uw nieuwsbrief.



## Volle maan 12/01/2017

### de langste nacht en diepe reiniging

Deze maan noemt men ook de Grote Maan genoemd. Ze staat voor de mogelijkheid van diepe reiniging. De winter met zijn lange, donkere nachten heeft tot taak je de kans te geven je terug te trekken om jezelf te reinigen. Duisternis staat voor de kans om te reinigen, te ontwaken, te groeien naar het licht vanuit kracht. Kijk naar de natuur hoe een zaadje, ingebed in de donkere moeder aarde, spontaan de weg vind naar boven naar het licht. Wel lieve mensen, we zijn in deze tijd, kracht aan het verzamelen om weer door de aardse korst naar het licht te groeien. Vergeet niet dat vanuit de donkere moederschoot leven geschonken wordt. Een zaadje direct blootstellen aan de zon zal het laten verbranden omdat het nog niet genoeg kracht heeft. Het heeft de duisternis nodig om kracht te vergaren. Bepaal zelf de mate van duisternis die jij nodig hebt om te groeien, we hebben immers de vrije wil hier op aarde.

Kijk jij nog naar jezelf vanuit een slachtoffer positie zal jij nog veel duisternis nodig hebben om de nodige kracht te verwerven om door te breken naar het licht. Kan jij echter deze donkere tijd van cocooning gebruiken voor zelfreflectie, zal het leven je belonen. Zelf ervaar ik de reinigende en versterkende kracht van het s'avonds in het donker gewoon te voelen, te zijn. Dan zit ik met rechte rug in kleermakerzit in mijn zetel. Let wel, als je dit doet zit om met rechte rug te zitten zodat de energie kan stromen.

Gebruik deze periode van lange avonden om contact met jezelf te maken. Kijk eerlijk naar de essentie of rode draad van wat nu speelt. Geen oordelen of drama, gewoon eerlijk zijn met jezelf. Je verborgen agenda echt in de ogen kijken zodat deze je dit jaar geen parten meer hoeft te spelen.

Hierna worden de dagen weer langer en mag je letterlijk en figuurlijk met de berkenbezem je uiterlijke en innerlijke huis reinigen. Eeuwenlang gebruikte men de reinigende en beschermde kracht van de berkenbezem na midwinter. Dat wat in de winter afgestorven is wordt letterlijk de deur uit geborsteld.

### Het thema: vorm een nieuwe, frisse lei.

In de wicca is het nu de tijd voor het berkenmedicijn. Te gebruiken bij leverzwakte, hoofdpijn, reuma, jicht, uitslag. Thee van berkenknoppen is bloedreinigend, ontstekingsremmend en koortswerend. Energetisch geeft het inspiratie en de kracht van objectiviteit. Aan de hand van het berkenmedicijn is het duidelijk wat je mentaal kan doen:

leverzwakte: geef lucht aan de woede die in je sluimert

hoofdpijn: jezelf respecteren en in je waarde laten

reuma: chronische verbetering omdat je vastzit in je slachtofferrol

uitslag: irritaties over uitstel of op een kinderachtige wijze aandacht vragen maar ook schuld/schaamte en zelfontkenning, een niet goedzitten in je vel

### De maan in kreeft in het derde huis

De maan in kreeft is thuis en is de beste plaats om adem te komen. Veiligheid, warmte en geborgenheid net zoals een warme moederschoot. Je kan best wel wat overgevoelt zijn nu en het idee hebben te moeten opkomen voor jezelf. Maar laat je hiertoe niet verleiden. Gebruik deze tijd voor contemplatie. Voel nu, neem tijd voor jezelf, zonder je gerust te eens wat af. Lange de andere kant zal er ook behoefte zijn aan het contact met familie en dichte vrienden. Familie en gezin, de moederrelatie kunnen extra aandacht en ruimte vragen.

Belangrijke veranderingen ten goede kunnen zich voordoen op wereldtoneel. Ook politiek, een belangrijke machtswissel die een zegen zal blijken te zijn. Voor mensen die een grote slag willen slaan en succes willen in een carrière switch, kunnen nu in aanraking komen met iemand die voor een serieuze promotie kan zorgen. Je krijgt de kans om dat wat je echt vorm wil geven in je leven te verwezenlijken. Doch deze constellatie staat tegenover de maan dus er zal twijfel en gebrek aan vertrouwen. Volg je gevoel, laat angst je niet weghouden van deze gouden kans.

In die andere job zal jij wss uitkijken naar meer vrijheid vanuit een duidelijke structuur, regelmatige uren en natuurlijk een grote promotie (lees financiële ruimere armsglag). De onderliggende motivatie is dat je dit jaar meer tijd wil voor je innerlijk leven en je gezin.

### Stel haalbare idealen en verlangens

Venus en neptunus, werken samen wat vaak zorgt voor een te rooskleurige kijk op de zaken. Wel merk je dat je op zoek bent naar geborgenheid en je kan geruststelling zoeken binnen het gezin/vrienden/nieuwe partner. Doch blijf met je twee voetjes op de grond. Laat je niet overweldigen door een te groot idealisme in zaken/relaties. Dit gegeven, het niet echt kunnen klaarkrijgen van je ideaal of verlangens kan je een hele tijd dwars zitten. Maak klaar voor jou wat je echt wil, wat je in wezen wil bereiken via je ideaal? Laat de wereld maar de wereld en draag enkel jouw wereld op je schouders, je zal er al je handel aan vol hebben om dit volledig uit te werken.

### Ongeduldige, moedige mars wordt geremd

Mars en saturnus doen aan touwtjes trekken, de ander de sterkste is. Er is enerzijds wel het open vizier, en het willen helpen maar langs de wiebere kant komt er ongeduld bij kijken vanwege je onderliggende verwachtingen. Het kan zijn dat je overvallen wordt door gevoelens van een je geremd en gefrustreerd voelen. Gezag kan nu als een rode lap werken dus laat jezelf niet opjuten. Drijf het niet op de spits en daag niet uit want je zal in het stof bijten. Het is het goeie moment om assertief te zijn vanuit je gevoel en niet vanuit je hoofd !

### Mars en venus flirten

Je kan je bij momenten echt contact maken met je innerlijke kern en geeft als resultaat dat je heel charismatisch en aantrekkelijk overkomt. Dames, het is de kans om te vlammen te laten uitslaan in die man die jij nu op het oog hebt ;-). Seksualiteit, sensualiteit en vastberadenheid, een onweerstaanbare cocktail, gebruik hem verstandig en maak er geen molotov van. Mannen wees gewaarschuwd, er is het "gevaar" dat je in bekoering kan gebracht worden. Gebruik jullie verstand en wees niet te overmoedig of onverschrokken want schijn kan bedriegen. Neptunus kan je voor het lapje houden en dit kan je duur te staan komen. In het leven dient alles zorgvuldig opgebouwd te zijn met een stevige draagstructuur. Avontuurtjes zijn drijfzand. Zorg dat er meer voorhand is dan enkel aantrekking en verlangen tenzij je graag met vuur gaat. Mars staat hier ideaal om onverwachte originele handelingen te treffen. Vrouwen weten dit te waarderen. Wordt je bekoord, wees dan materieel ;-).

Op financieel gebied kan je wat wisselvallig en gespannen reageren. Zorg dat je onafhankelijk blijft en informeer je goed.

Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan energie. Inschrijven kan tot 12/01 om 22u .

Stuur een email aan [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu). Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.

Deel gerust de nieuwsbrief. Hoe groter de groep, des te krachtiger dat hij wordt.



**WakaWaka Power+ Powerbank op Zonne...**  
C 52,95



**Canon EOS 700D + 18-55mm IS STM**  
C 486,00

## Gezonde darmen

Ik kreeg de vraag van een klant hoe ze het beste de darmen kan schonen.

- S'morgens een glas lauw warm water op je nuchtere maag met een halve citroen uitgeperst.

- Bij obstipatie gebruik je vlozaad vezels (psyllium).

Een zeer krachtige oefening is om op je nuchtere maag te doen. Buig voorover en steun je handen net boven je knieën. Adem in en laat je buik uitzetten, adem uit en trek je buik zo diep mogelijk in. Doe dit 5x. Erna rol je als het ware met je. Je trekt hem ter hoogte van je maag zo diep mogelijk in en je laat deze beweging tot helemaal naar onderen masseren. Succes gegarandeerd.

Goede boeken zie hiernaast



**Het brein in je buik**  
C 19,99



**De darm denkt mee**  
C 19,90



**Het gezonde darmen kookboek**  
C 20,00



**Kookboek voor een rustige buik**  
C 23,99

## Column: niks positiefs in mijn boodschappen?

*Hallo Isabelle,  
Ik wil nog even aangeven dat ik het fijn vind iets positief te vernemen in de zieleboodschap van mijn zoon, waar hij kracht uit kan putten.*

*Ik had dit ook graag willen ervaren in mijn teksten... ik vind mijn teksten pittig en kan er niet echt kracht uit putten... het maakt mij verdrietig en somber...*

Mvg MS

Hallo MS

Een verslag van een healing is een weergaven van ontdekte problematiek en advies waaraan je kan werken. Blijkbaar heb jij een onbewuste verwachting/wens om erkenning te krijgen. Maar healing is groei, is een werkopdracht om meer kracht in jezelf vrij te maken. Probeer er neutraal naar te kijken. Je bent te veel betrokken partij omdat je het bekijkt vanuit het standpunt van het kleinzielige ego. Breng je aandacht naar je rechterhersenhelft terwijl je het leest en op je hart voor de dieperliggende boodschap. Een tekst die voor jou pittig aanvoelt draagt een kans in extra kracht die voor je kan vrijgemaakt worden als je verantwoordelijkheid voor neemt ipv er passief somber naar te kijken. Met stroop smeren en zalfen is enkel je ego goedgevoelt, die ziel weet dat het ego leeft in een wereld van luchtkastelen en zich heel kwetsbaar voelt. Onthoud dat elke vermeende zwakte, vermomde kracht is. Het licht je wel om de kracht in de boodschappen te ontsluiten.

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT  
[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

coach/healer  
[www.pijnvrij.eu](http://www.pijnvrij.eu)



Facebook



Twitter



Website

Deze e-mail is verzonden aan [\[\[email\]\]](mailto:isabelle@isahealing.eu). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevensinzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu) toe aan uw adresboek.