



Nieuwe maan 28/1

Vertrouw jij het leven 100%?



INHOUD NIEUWSBRIEF

- De nieuwe maan: je vertrouwen herstellen
- Groepshealing op afstand
- Webshop
- Lekker groentensapje als aperitief
- NIEUW! Groepshealing per chakra
- Column: Hoe weet je of iemand je tweelingziel is?

GROEPSHEALING OP AFSTAND

Telkens bij volle en nieuwe maan !!!

Maximaal profiteren van de krachtige energieën van volle en nieuwe maan met de groepshealingen op afstand. De groepshealing wordt als zeer ondersteunend ervaren, zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Lees meer feedback.](#)

Dag lieve Isabelle, Bedankt voor alle mooie berichten en de verlagen. Het is heel bijzonder zo'n groepshealing. Ik zie dat er bij mijn zoon ook van alles loskomt. Ik voel de healingen tot na een paar dagen duidelijk doorwerken.
Warme groet, Caroline.

Spotprijs familiekaart: 100€ voor 10 sessies
 Eenmalige sessie 15€
 Verslag binnen de 6 WERKdagen.

INSCHRIJVEN kan tot 27/01 om 23.00u !

Stuur een email of reply deze mail:
isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam en GRPS

WEBSHOP

Orgon/taychon generator

Eenvoudig en gemakkelijk, jezelf versterken met orgon & taychon energie !

Toepassingen:

- vitaliseren van water en andere dranken of vloeistoffen
- ontgiften van voedsel, medicijnen
- helen van pijnplaatsen
- chakra balanceren
- super ontstoorder
- opladen van juwelen, verzorgingsproducten, enz.
- reinigen/opladen van edelstenen

[lees meer hier](#)



Hier het recept van mijn gezond aperootje.

Ik neem een groot longdrink glas en doe daar:

- 50 ml van mijn [orgon water](#)
- lekker, betaalbaar bio groentensap uit de Aldi
- een scheutje bio appelazijn, om het wat pit te geven
- halve (plastic) koffielepel curcumine longa
- veel zwarte peper zodat de curcumine kan opgenomen worden

- scheutje olijfolie of camelina olie weer voor de opname van de curcumine

- wat himalayazout naar smaak

En je heb een super lekkere, gezonde apero waar jij jezelf en vrienden een groot plezier mee zal doen.

Ik gebruik het ook als vervangmaaltijd of als tussendoortje, maar dan meng ik in het orgonwater eerst een portie [raw proteïne](#) poeder erdoor



De 13 chakra's activeren en balanceren

Ik kreeg gisteren door van mijn gids, dat het nu heel belangrijk is om de 13 chakra's te activeren en in balans te brengen. De huidige energie schept heel veel kansen voor versnelde groei.

Er zullen 2 groepen zijn en per groep gaat er om de 4 weken een groepshealing door op afstand, per chakra. Na elke groepshealing is er een verslag met extra uitleg over de chakra, en de werkpunten. Data onderaan dit artikel

De 13 chakra's

In 1996 werden de zes aquariuschakra's weer binnen het bereik van de mens gebracht. Hiermee krijgen we de nodige tools; om ons kosmisch kleed weer aan te trekken.

Daar waar de aardemens leefde voor zichzelf, evolueert de kosmische mens naar een dienstbaar zijn aan zijn medemens, de aarde en de schepping. Dit kan hij door zijn dertienvoudig bewustzijn.

Vissentijdperk en watermantijdperk

De mens in het vissentijdperk kwam tot bewustwording door te leren overleven. Na het overleven kwam het leren communiceren om van hieruit te leren zich te verbinden. Hij leerde een sterk individu te worden en door deze klemtoon op het ego, dacht hij dat het ego het middelpunt van de wereld is.

In dit Aquarius-tijdperk zal juist dit ik-bewustzijn vanuit het kleine ego transformeren naar een zielebewustzijn. En ipv dat er eerst het individu was en dan de groep, zal nu de hogere ik zich gaan verbinden aan de groep.

Via een bewust nu activeren van elke chakra en deze te verbinden met de andere, zullen we ons sneller bewust worden van onze hogere IK en hoger bewustzijn.

Machtstructuren vissen- & waterman tijdperk

Het verschil tussen de machtstructuren vanuit het Vissen-tijdperk en het Aquarius-tijdperk ligt in de authentieke macht.

Authentieke macht is een stille, zeer grote kracht, die niet met de mens individueel te maken heeft, die niets voor zichzelf vraagt, maar is een macht gedragen door wederzijds respect en liefde. Die steeds vanuit het gezamenlijke doel en het hoogste goed van allen, zijn plaats in zal nemen. Exit eigen gewin of eigenbelang. Van zodra elk van ons authentiek in het leven staat zal al onze onmacht verdwijnen. Dan zal er terug een het zich verbinden zijn aan de groep vanuit vrijheid ipv uit overlevingsdrang.

DATA GROEP NM, afstandshealing per chakra 1x per maand,

telkens de dag voor nieuwe maan, start 25/02

DATA GROEP VM, afstandshealing per chakra 1x per maand

telkens de dag voor volle maan, start 11/02

Prijs per chakra groepshealing 45€, bij inschrijving ontvang je de data waarop de groepshealingen doorgaan. Je betaalt per 2 chakra, dus in schijven van 90€. Inschrijven via email isabelle@isahealing.eu



Nieuwe maan 28/01/2017

om 01.08u

onvoorwaardelijk vertrouwen

In de donkere maanschoot van de nieuwe maan, ontwikkelt nieuwe energie, zodat het zich met de volgende volle maan op volle kracht kan manifesteren. Zo krijgt de mens, maandelijks de kans om zich weer te hernieuwen. Nieuwe maan, is een bewust focussen op dat waar je vernieuwen wil aanbrengen. Nieuwe maan ontgift, maakt het gemakkelijker om ballast los te laten. Geestelijk loslaten is heel belangrijk, maar fysiek is het even belangrijk. Gebruik de dag van de volle maan om fysiek ook te ontgiften en las een vastendag in.

De zekerheid van de vernieuwende cyclus in ons leven

Wanneer je deze maancyclusen heel bewust volgt, zal je merken dat je groeien gericht vorm kan aannemen en sneller gaan. Wij mensen zijn ons er nog te weinig van bewust, dat de maancyclus niet zomaar iets is. De maan en de natuur tonen ons steeds weer dat vernieuwing de constante is in het leven. Elke 8 maand zijn onze lichaamsdelen volledig vernieuwt. Welke vorm ze aannemen wordt bepaald door onze manier van denken en de hoeveelheid vertrouwen. Als healer en coach zie ik genoeg wonderen gebeuren enkel omdat ik mensen kan helpen anders denken en het vertrouwen in zichzelf te herstellen. Het enige wat we kunnen doen is volhouden, zolang we hier op aarde zijn groeien we. Van het oude denken naar nieuw denken, van ego persoonlijkheid naar lichtwezen, altijd weer zijn we aan het verfijnen tot we de volledige subtiliteit meester zijn en terug bij de bron komen.

De maan in waterman test je vertrouwen in het leven

De kracht van de waterman zal je testen en je helpen zien hoe groot en onvoorwaardelijk je vertrouwt in het leven is. Kan jij bij elke beproeving de zin ontdekken, vanuit een onvoorwaardelijk weten en vertrouwen dat alles zinvol is in dit leven. Kan jij je vertrouwen behouden ook al zie je niet direct de zin of het grotere plaatje? Met de kracht van de waterman zal jij een voorsmaak krijgen van hoe het is om krachtig te blijven, ondanks onvoorziene of vervelende situaties. Put uit het optimisme dat een sterke kracht is van de waterman. De waterman blijft altijd hoge verwachtingen houden, waardoor hij het nu kan accepteren. Hij is zich ervan bewust dat verandering een constante is en hij surft graag op de golven van vernieuwing. De waterman is zeer creatief en houdt van sereniteit. Niks is statisch, de waterman weet dat het leven als water is. Het stroomt altijd van hoog naar laag en is steeds in beweging. De waterman hecht zich niet, houdt van onafhankelijkheid zodat hij zijn te gekke verbeelding kan laten stromen. Loop je vast in de eerstvolgende 2 weken, onthoudt dan dat je nog steeds levende kracht niet, gebruikt. Gebruik je enkel als je weet en vertrouwt op de nagt van je beleving. Let op: deze kracht werkt niet alleen als je ze aanwendt voor het hoogste goed van jezelf en de ander. Gebrek, oplossen op die manier werkt niet, je kracht (=liefde) versterken via je verbeelding zal je magische vleugels bezorgen.

Maan in het 3de huis: vertrouwde omgeving

Je hebt nood aan communicatie met gelijkgestemden, maar je zal jezelf enkel onvoorwaardelijk openstellen op het moment dat jij je veilig voelt. Gedeelde intimiteit is voor jou heel waardevol, begrepen worden, thuiskomen zonder jezelf te verliezen. Waterman zal je laten kijken naar die relaties waarin jij je onveilig voelt en je zal de kans krijgen om het vertrouwen in het leven en in jezelf te herstellen. Switchen van vechten naar verbinden.

- Hoe leg jij contacten? Vanuit openhartigheid of vanuit zelfbescherming?
- Kan jij het grotere geheel zien, of blijf jij hangen bij de kleine details?
- Waar remt je opvoeding nu je verbeelding?

Vrijheid en een grote verbeelding kan ngstaan jagend zijn, als je geleerd bent om klein te denken. Nee de wereld zal niet op je hoofd vallen als je probeert te reiken naar het oneindige. Verzink alleen niet in een utopia denken. Blijf je gezond verstand bewaren, omdat je weet en vertrouwt op het levensmodel.

Wat is zinvol?

Niks is zinloos, alles wat is is zinvol anders zou het hier niet aanwezig zijn. Is pijn zinvol? Als mens vinden we van niet, doch er is een hogere weten, dat pijn als zinvol (h)erkent. Zolang je de zin niet ziet van wat je in je leven overkomt, hou dan tenminste je vertrouwen in het leven, totdat de wijsheid je geest volledig kan verlichten.

Persoonlijk ontleen ik heel veel steun in het behouden van mijn vertrouwen, aan het verhaal van de vlinder. Je veelt het mss al, maar druk het af en hang het op een herlees het regelmatig.

De les van de vlinder.

Op een dag ontstond er een klein gaatje in een cocon. Een voorbijganger, bekeek urenlang de noeste arbeid van de vlinder die uit dit kleine gaatje probeerde te kruipen.

Het gaatje bleef even groot. Toen het leek, alsof de vlinder niks meer kon doen en opgaf besloot de maan van de vlinder te helpen en opende de cocon. De vlinder kwam er meteen uit. Maar zijn lichaam was mager en versuft, zijn vleugels waren niet goed ontwikkeld en bewogen amper.

De mens keek vol verwachting uit naar het moment dat de vlinder de vleugels ging uitslaan. Maar de vlinder bleek geen kracht te hebben om zijn eigen lichaam te dragen. Hij bleef zich gedurende de rest van zijn bestaan, voortsleepen over de grond met zijn magere lichaam en zijn verschrompelde vleugels. Hij heeft nooit kunnen vliegen.

Wat de (medelijdende) mens, met zijn vriendelijk en behulpzaam gebaar niet begreep, is dat de doorgang door het smalleste gaatje van de cocon een noodzakelijke inspanning is voor de vlinder, dat de vloeistof vanuit zijn lichaam in zijn vleugels te doen stromen om te kunnen vliegen.

We hebben wrijving nodig om energie en kracht te ontwikkelen. Een leven zonder hindernissen, zou ons als mens beperkt houden. We zouden nooit kunnen aansterken, we zouden nooit kunnen vliegen.

Je krijgt altijd wat je nodig hebt, daarom niet wat je vraagt

Ik heb kracht gevraagd .. het leven gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik heb wijsheid gevraagd ... het leven gaf me problemen om op te lossen.

Ik heb voerspoed gevraagd ...het leven gaf me hersenen en spieren om te werken.

Ik heb gevraagd te kunnen vliegen ...het leven gaf me obstakels om te overstijgen.

Ik heb liefde gevraagd ...het leven gaf me mensen die hulp nodig hebben.

Ik heb gunsten gevraagd ...het leven gaf me mogelijkheden.

Ik heb niets gevraagd wat ik heb gevraagd ...maar ik heb alle gekregen dat ik nodig had.

Je hebt alle redenen om onvoorwaardelijk te vertrouwen.

Schrijf je in voor de groepshealing op afstand zodat je maximaal kan profiteren van de maan energie. Inschrijven kan tot 27/01 om 23u . Healing gaat door rond 01.u.

Stuur een email aan isabelle@isahealing.eu. Losse sessie 15€ of 10beurtenkaart 100€.

Deel gerust de nieuwsbrief. Hoe groter de groep, des te krachtiger dat hij wordt.

Column: hoe weet je of iemand je twin is?

Hallo Isabelle, Hoe weet je of iemand je tweelingziel is?

Groetjes, Sofie

Hallo Sofie,

Je weet het op het ogenblik dat jij een gevoel van thuiskomen hebt, dat je meer dan een gevoel in werking op. Het brengt je tot jezelf en je eigen gevoel van het gecenteerd zijn en dat alles ok is. Die persoon is een deel van jou en samenzijn is fantastisch, maar het is voor jou ook al ok te weten dat hij er is.

Je hebt **niet** de dwangmatige behoefte om hem te verplichten of te manipuleren om zijn leven met je delen. Geen gezeur over : "hij wil niet voor de ware liefde kiezen of hij durft niet voor ons te kiezen."

Nee niks van dat alles. Je voelt zo een grote, diepe liefde dat je zelf volledig respecteert en acceptiert zoals hij is. Het is alsof jij door thuis te komen, jezelf verruimt en dus boven je ego, ego persoonje kan uitstijgen. Versmelten met alles wat is, via je zielewederheft. Je weet dat hij ook zijn proces te gaan kijken en je vertrouwt erop, dat als het tijd is jullie inderdaad zullen worden samengebracht. Gaan jullie wegen weer uit elkaar, is het omdat jullie niveau nog niet matched. Maar ik heb het idee dat twins die in dit leven op elkaars pad gezet worden, ook daadwerkelijk elkaars pad zullen delen.

Je hebt ook zielen uit je zielenfamilie en daar is er een gevoel van vertrouwdheid en herkenning, maar niet het gevoel van thuiskomen en je compleet voelen zoals bij je twin.

Hier een paar goeie boeken. Je kan op de link klikken.

[tweelingzielen](#) : vind je ware spirituele partner

[Verlangen naar mijn tweelingziel](#)

[Maria magdalena en de schijnheiligen](#)

[Gidsen voor praktische spiritualiteit - Zielenkameraden en tweeling zielen](#)

[Twin Flames: a true story](#)

Warme groet,
 Isabelle

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer

www.isahealing.eu

www.pijnvrij.eu



Facebook

Twitter

Website