



Nieuwe maan 20 sept 17

Innerlijk licht en kracht activeren



INHOUD NIEUWSBRIEF

- groepshealing op afstand
- workshops maand oktober
- de nieuwe maan: christus bewustzijn
- Niet wat je UIT het leven kan halen, maar
- Levenden en overledenen helpen het licht te vinden
- rendabele investering

GROEPSHEALING OP AFSTAND : activatie christus-kracht

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.](#)

**Abonnement: 100€ voor 10 sessies (kan je verdelen onder je gezinsleden ook. Eenmalige sessie 15€
Verslag binnen de 10d.**

INSCHRIJVEN kan tot 20 sept om 23.20!

Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298
0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam

WEBSHOP

de super reinigende thee

Haalt alle afvalstoffen uit het bloed. Verhelpt constipatie. Verhindert de opslag van afval-, gif- en stressstoffen. Bij reuma, fybromyalgie, spier- en gewrichtsklachten. Goed bij koorts, maag- en darmkrampen, maagpijn, buikpijn bij kinderen, diarree, maag- en darmzweren, kolieklpijnen.
6€ voor 100gr + port [Lees meer](#)

Elite shungite

Het Elite shungite is een sterk antimismog produkt + versterkt ook het bioveld en het immuun systeem en werkt volgens Russische wetenschappers tevens als stressingsverbeteraar of antidepressivum. 25 gram kost maar 15€,+ portkost [Lees meer](#)

Digik

Je digitale [signatuur](#) en [verlichting](#)

Transformatie tekening

Je ziel communiceert via beelden. Deze [tekening](#) begeleidt je in je transformatie proces



DAG WORKSHOP 8 okt JE INTELLIGENT LICHAAM

Op deze dag leer je meer over je lichaam en de intelligentie van je lichaam. Je lichaam is je beste vriend maar zolang je zijn taal niet begrijpt, ervaar je hem als je vijand. Op het eind van deze dag zal jij verbouderen met je lichaam. Je krijgt inzicht in de thema's die elk lichaamsdeel je spiegelen.

165€ (Kortrijk België)



DAG WORKSHOP 10 okt DE ASTRO-LOGISCHE MENS

Je ontdekt hier de logische opbouw en inwerking van de kosmische krachten op de mens. Hoe je vanuit maar (individu) evolueert naar een sociaal wezen (leeuw) en oplost in een universeel wezen (vissen)
Het zal je helpen om sneller inzicht te krijgen in thema's die bij je spelen.

165€ (Kortrijk België)



DAG WORKSHOP 14 okt JE INNERLIJKE WOND HELEN

Elke mens heeft een innerlijke wond en tijdens deze workshop ontdek je het thema en de rode draad ervan in je leven. Eenmaal je je blinde vlek begrijpt kan je haar verborgen kracht terug activeren zodat je om macht weer in almacht veranderd.

128€ (Kortrijk België)



DAG WORKSHOP 15 okt ACTIVATIE CHRISTUSKRACHT

We gaan dieper intunen op wat juist de christuskracht is, en hoe je die weer in jezelf kan activeren. Deze dag wordt afgesloten met een (her)-activatie van deze kracht bij elk groepslid, want deze kracht ligt in elke mens nog te slapen.

128€ (Kortrijk België)



7 dinsdag avonden lezing uit het boek : " **de meesters van het verre oosten**" en bespreking ervan. Er zal bij veelal veel losgemaakt worden tijdens deze sessies, omdat ik tegelijkertijd healing zal brengen op dat wat zichtbaar wordt.

26 sept + 3 okt + 10 okt + 17 okt + 24 okt + 31 okt + 7 nov

Telkens van 19.30u tot 21.30u en we sluiten af met een meditatie op het besproken thema.

30€/ sessie en gaat door vanaf 6 mensen (in Kortrijk)

Veel mensen vinden het een zeer moeilijk leesbaar boek en het is idd zware turf, doch een paar aan wijsheid voor wie de moed heeft zich ertoe te worstelen.



Focus niet op wat je UIT het leven kan halen maar wat je IN het leven kan aanbrengen.

Net zoals de meeste mensen heb ik heel lang de focus gehad: *"wat kan ik eruit halen of proberen het onderste uit de kan te halen"*.

Onbewust van mijn eigen scheppersessentie, was ik steeds aan het worstelen met gebrek en hoe ik dat gebrek zo klein mogelijk kon houden.

Eruit en dan erin of eerst erin en dan eruit halen?

We kennen allemaal het kip of ei verhaal, maar hier is er een duidelijke rangorde. De natuurwet of goddelijke wet zegt: dat als we geven we krijgen.

Wanneer je focus ligt op eruihalen, wordt het moeilijk om iets terug te krijgen. Wanneer je focus ligt op 'het onderste uit de kan halen' dan betekent dit, dat jij eigenlijk alles leegrooft.

Wie een zaadje plant, kan een boom krijgen, wie de grond uitput zal niks krijgen.

Je licht weer activeren en delen met de wereld

De mens is in essentie een goddelijke kern omhuld door een fysiek lichaam. De goddelijke kern is deel van het levend geven intelligent levensbeginsel, dat puur licht en energie is. De mens is dus in wezen een lichtwezen. Licht is een opbouwende kracht, die puur geeft en daardoor kan manifesteren. Het is de energie van liefde.

Zolang de mens zijn/haar licht blijft dimmen door liefdeloze gedachten, pleegt ze roofofbouw. De focus ligt dan op wat ze kan **halen UIT** het leven ipv wat ze kan **geven aan** het leven. Deze roofofbouw en verzieking is duidelijk op elk niveau, emotioneel, fysiek en in de natuur.

We zijn in een tijdperk gekomen waarin de opgebouwde energie van eeuwen ver, op een keerpunt gekomen is. Het is nu éénmaal de natuurwet dat elke opgebouwde energie tot een bepaal punt gaat en dan terugkeert naar haar bron, verrijkt met de opgebouwde energie tijdens haar reis. Wanneer ze terug liefdeloos opgebouwd en gebruikt werd, zal ze terugkeren naar haar bron en haar bron vernietigen. Werd de kracht verrijkt met liefde, zal ze haar bron versterken.

Het licht is altijd aanwezig geweest

Dankzij bepaalde lichtgroepen op aarde, die al eeuwen aan het werk zijn om het licht op aarde hoogte houden, blijft voor elke mens de mogelijkheid beschikbaar om terug aan te sluiten op deze lichtkracht. Het maakt niet uit of je eeuwen of 40 jaar liefdeloos geleefd hebt. Het moment dat jij aansluit op die lichtkracht ben je er ASAP weer onderdeel van en help jij het collectief mee ondersteunen op onze weg terug naar de bron. Het verleden is zonder kracht, de almacht ligt altijd in het NU.

Sedert een paar jaar, is de rit terug naar de bron ingezet. Zijn we op weg naar totale vernietiging of worden genoeg mensen wakker om aan te sluiten op het licht in zichzelf. Er liggen wonderlijke tijden in het verschiet opds we nu met velen wakker worden, het licht of de goddelijke kern in onszelf weer accepteren omdat onze christus kracht de motor van ons leven zal worden. De christuskracht is pure dienstbaarheid, je almacht aanwenden om enkel liefde en overvloed te versterken.



Nieuwe maan 20 sept 2017 in MAAGD

Hoe rein of zuiver is je leven?
Hoe rein is je denken en geloof?

Heb je op alles kritiek?
Kan alles beter?

Ben jij je nog bewust van het wonder dat het leven is?
Is dankbaarheid en verwondering de rode draad in je leven?

www.zichtbaar.be

[Isabelle Lambrecht](#)

Nieuwe maan 20 sept 2017: de christus in elke mens

Wie gevoelig is, weet dat de nieuwe maan altijd een moment van bezinning is en het zetten van je focus naar dat wat je wil in de realiteit brengen tegen de volle maan.

Deze maanhoerscoop is een hele speciale, een soort afsluiting van de eclipsen en de 5 laatste maanden. Deze nieuwe maan staat op het eind van het 12de huis op 27° en de 5 persoonlijke platen (zon, maan, mars, venus, mercurius) allemaal samen staan in de maagd in 12de huis. Dat wil zeggen dat de wezenlijke essentie van de mens(-heid) hier aan bod komt.

Ps vraagste voor ik verder ga : "heb jij ook een grote afkeer van het woord god?" Probeer je echter toch open te stellen voor de vibratie van het heil woord God, want je hebt een afkeer gekregen hebt van wat voor toe en religie van god gemaakt heeft en niet van god zelf. Het is belangrijk dit woord weer te laten en dichter in contact te komen met deze oervibratie. Je zal op den duur vergeten hoe pover de mens god gemaakt heeft en hoe almachtig en puur god in werkelijkheid is.

De kentering maagd en vissen

Pure maagd staat tegenover vissen: 12 huis tegenover 6de huis dwz integratie van elk facet zodat pure dienstbaarheid realiteit wordt. Maagd staat in het huis van de vissen maar "vecht" tegen de vissen energie in de uiterlijke wereld. Cheiron (onze diepste wond en liefde) staat in vissen en toont dat deze collectieve wond van het zich wegcijferen nu belicht en verlicht wordt. Het teken vissen is het symbool van de christusenergie in elke mens aanwezig. Cheiron toont dat deze christus energie diep gekwetst is door het zich wegcijferen (vissen thema).

In het vissentijdperk is de ware boodschap van christus verdoeven gegaan. Zijn boodschap van echte dienstbaarheid werd volledig ontcracht toen de mens de valse afgoden van zijn angst begon te verafgoden. De mens cijferde zichzelf letterlijk weg uit angst voor afwijzing en gebrek. De mens vervulde het christusbewustzijn voor het vormwezig zijn, en kronkelt zich vol pijn en lijden, doorheen het aardse stof, leven na leven. Maar dit kruipend leven is tot een eind aan het komen en de laatste maanden staan in het teken van het ontwaken. Dit ontwaken houdt in weer leren begrijpen wat god, is, wat is christus energie is en wat is leven. Wie terug ja zegt tegen zijn innerlijk licht, kan uit het rad van incarnatie en karma stappen.

Maagdelijke gedachten en handelen,

De maagd wil zich nuttig maken en de vis wil dienen. De maagd mens kan gewaard zijn als ze rein is, vrij van zonde dus. Zolang de vis= christuskracht in de mens nog maand is, is er chaos. De maagd wil dat rechtzetten en ipv de juiste diepste er tegenover te stellen, wordt de mens kritisch en gaat hard aan het werk om orde op zaken te stellen. De maagd staat voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is dan ook logisch als je geest ongezonde gedachten heeft (angst, zorgen, kritiek, woede,) het lichaam op den duur ongezond en ziek zal worden. Saattun in boogschutter zegt dat het nu tijd is om, nieuwe, reine gedachten met de oude wijskracht tot leven te brengen in je leven. Saturnus of ook vadertje tijd genoemd, was je om je visie te vormen vanuit je eigen ervaringen en je niet meer te bezondigen aan na-aperij van de buitenwereld.

Verbinding met je hogere wezenskern

Neptunus, heer van vissen, versterkt dus de vissen kracht, in het 6de huis het huis van dienstbaarheid en gezondheid. Dat toont dat wie op de manier van vissen, zal zich kunnen verheffen en kunnen genietden van ongelimiteerde gezondheid, vreugde, schoonheid, almacht, overvloed..... Wie leeft als god, wordt zoals god en is een zuiver kanaal van dienstbaarheid. De hele schepping staat ten dienste van de mens, maar omdat de mens zijn kracht en goddelijkheid blijft afwijzen misbruikt ze de schepping in plaats van ervan te genieten. Goddelijke kracht is zuivere dienstbaarheid. De christus mens weet dat als hij geeft hij meer zal van dat terugkrijgen. Wie geeft ontvangt altijd. De vraag is natuurlijk wat je heeft en hoe je geeft.

Deze maagd energie zal de wens in de mens activeren naar een beter leven, gemakkelijker, pure dienstbaarheid zodat de wereld schoner wordt. De meeste mensen zijn het ontsbeu om een speelbaard van het geld, machtshebbers, gebrek aan echt leven en vrijheid. Meer en meer mensen zijn aan het ontwaken en willen het niet meer pikken en op dat moment zullen ze zich afkeren van de valse goden en zoeken naar de echte god. Beetje bij beetje zal de mens ontdekken dat God of het levend gevend levensbeginsel, in alles aanwezig is. Zo ook in de mens zelf. De mens zal weer leren om in contact te treden met deze goddelijk kern van licht in zichzelf. Er zal meer op deze krachtbron gefocust worden en ermee "gespeeld" worden tot de mens zal ontdekken dat die bron er echt is. En dan lieve mens, wordt het leven weer het wonder zoals het oorspronkelijk bedoeldt was.

Visualiseer een lichtkern in je lichaam en zeg: " je niet visualiseren, weet dan gewoon dat die lichtkern er is. Leg je hand op je buik en ken: " christuskracht, bron van licht, ik weet dat je het levend gevend beginsel bent dat ik in leven houd en waardoor ik alles kan scheppen wat god wil." . In het begin is het weer leren ermee in contact te komen en éénmaal het contact weer actief is, zal je vanzelf weten wat je moet doen.

De god-mens

- Droom je ook van een leven in vrede, zonder zorgen?
- Droom je ook van een leven in overvloed zonder werken?
- Droom je ook van een leven zonder grenzen vb je denken en contact te stellen, en bent er al?
- Droom je ook van een leven in pure verbondenheid en transparantie?
- Droom je ook van een leven waar je je schepperskracht bewust inzet voor meer schoonheid en harmonie?

Utopia? Nee lieve mensen, helemaal niet. Voor god is alles mogelijk. Het is onze toekomst als we ervoor kiezen. Bevrijdt je van het juk van de valse afgoden en kies weer het pad van god. De valse afgoden zijn een schepping van de mens, toen de mens dacht het beter te weten dan god. Het moment dat de mens zich afkeerde van god, verviel hij in zondig denken (ben ik sterk genoeg, ben ik slim genoeg, ben ik rijk genoeg, ben ik waardevol en ziet hij/zij mij wel graag, ben ik goed genoeg) De zonde ontstond toen de mens het leven in vraag begon te stellen en hij het geloof in de liefde en volmaaktheid opgaf. God weet dat hij almachtig is, twijfelt nooit en manifesteert direct en dat is waar wij nu weer naar op weg zijn. Vanuit weten en geloof realiseren of de gedachte-energie in de realiteit brengen.

De mens is een deel van god, waarlangs god zijn scheppingskracht zichtbaar maakt. Zolang de mens zijn ware IK BEN afwijst en blijft geloven dat hij een machteloos, sterfelijk wezen is is dat wat hij leven na leven blijft scheppen. Het kan anders, vele meesters zijn ons al voorgegaan.

Je scheppersmacht terug opeisen

Deze nieuwe maan, eist de ware stem en zeggenschap van je christus zelf terug op. Weer naar worden in eigen leven, door minder je ik-persoon te zijn en meer je ware zelf van IK BEN te zijn, die de wil van god tot realisatie te brengt. De wil van god is elke gedachte en handeling die de liefde voor de schepping manifesteert. Dat is de ware dienstbaarheid. Hoe dom kan de mens zijn om liefde in te ruilen voor angst en zichzelf weg te cijferen en te kleineren. Het mens-doms kan nog veel leren van het dieren-rijk :-). Het dier is een pure expressie van de goddelijkheid. Ben jij één van die mensen die nu wil ontstaan om het tij te keren? Het enige wat je nodig hebt is je wilskracht om je gedachten bewust onder controle te houden en ze enkel een instrument van god te laten worden opdat de christuskracht in jou weer kan uitstralen. Het lichtend wezen zijn dat je in wezen bent. Het zal moed en veer in geduld vergen, maar laat dat je echte dagtaak worden ipv als wormen in het stof te kruipen voor een stuiver en een kruimel. Je christuslicht is verschaduwd door onwetendheid en weigering het leven te leiden als een god. Maar deze schittering is nog steeds in elke mens aanwezig.

Pluto zal er in de laatste week van september nog een scephej bovenop doen want hij zet grote transformaties in gang. Hij zal dan weer direct lopen en het zal voelen alsof jij een elektrische schok krijgt.

We zitten midden in het turning point. Ban alle negatieve gedachten en beelden, blijf uit de drama's die de wereld je nu inlepeelt. Wees een bewust schepper en zeg duidelijk nee tegen de huidige kleinhouderij en macht van het geld. Laat de macht van de liefde en zuiverheid weer zegevieren.

EENDRACHT MAAKT MACHT

Beeld je eens in als we met een hele groep mensen hieraan werken. Dan kunnen we heel snel uit onze huidige shit schieten. Angst vibreert op 100 mhz, liefde op 520 mhz. Wat we uitstralen krijgen we x4 terug. Dus 10 mensen in liefde samen genereren een kracht 20800mhz. Tien mensen in angst stralen maar 4000 mhz. Het kan snel gaan maar dat kan enkel als je afdinkt en afstand doet van het dagelijks nieuws dat je bewust in een angstspiraal houdt, thrillers, horror,

Hieraan deed je energie hoog te houden kunnen we samen de kentering vormgeven. Hoe meer mensen meedoen, hoe gemakkelijker en sneller we dit kenteringsproces voor de mensheid kunnen laten verlopen.

Het is nu aan elk van ons, willen we een uitdrukking van de levende god zijn of een uitdrukking van lege afgod. Samen vormen we de wereld, maar elke mens heeft de vrije wil. Laat deze nieuwe maan, de eerste stap zijn in een bewust, maar elke mens heeft de vrije wil. Laat deze wereld, de eerste stap zijn in de wereld, maar elke mens heeft de vrije wil. Laat deze wereld van elk gebrek- angst-twijfel-zorg

CHRISTUSBEWUSTZIJN VERSUS WORMBEWUSTZIJN, WAT KIES JIJ?

Je kan weer inschrijven voor de groepshealing op afstand tot 20/9 om 23.30u. Tijdens deze groepshealing zal ik de christus kracht weer activeren bij iedereen. Stuur een email naar isabelle@isahealing.eu. Kost 15€ incl verslag achteraf via email.

Levenden en overledenen helpen het licht te vinden

De mensen zijn een ware meester in het afwijzen van het licht. Want wie lijdt aan gevoelens van schuld of schaamte wil dat zo min mogelijk zichtbaar maken, dus deze mensen vernijden elke vorm van licht.

Gevolg is dat op zoek gegaan wordt naar een minder lichte wereld waar de mens zich verliest. Zo komt het dat de mens steeds dieper en dieper zal waardoor hij op een bepaald moment in een zelfgeschapen hel terecht komt. Gespeend van elk spoorje licht, kwijnt de mens daar weg op. Het proces van veroudering zet zich in en op een bepaald moment heeft het lichaam nog te weinig lichtkracht waardoor het weer overgaat.

Leven ipv je p-licht doen

De start van dat "duistere" leven is het onderdrukken van de impulsen van je hart en het vastklampen aan oude structuren die je mens schaden kan voeden. Velen lijden aan een leven van plicht ipv je leven te leiden vanuit vreugde. Licht en geluk zijn elkaer verbonden, p-licht slockt het licht op. De p legt de klemtoon op en is verankerd in de materie, terwijl de L de energie van boven naar beneden brengt en materialiseert.

Als je leven gebaseerd is op plicht, sta er dan eens bij stil of jij zo verder wil en of jij niet weer liever voor het licht kiest ipv voor de plicht.

Wie leeft uit plicht ipv uit het licht van zijn hart, zal altijd op de één of andere manier verdriet veroorzaken. Dit omdat plicht geboren wordt uit gebrek. Dat is de reden dat mensen die sterven ook niet het licht kunnen vinden als ze overgaan. Ze zitten nog keihard vastgespijkerd in de materie door hun eigen (verdrongen) schuld- en schaamte gevoelens. Dat is dan de helse realiteit die zij zien als ze overgaan en waarin ze kunnen blijven plakken.

Wat kan je doen voor de van licht gespeende mens?

Bij zowel de levende als de overleden mens, kan je hem liefde en licht sturen. Vertel die persoon in gedachten wat je mooi en licht aan hem/haar vond en waarvoor je dankbaar bent. Op die manier zullen er kieren ontstaan in zijn versteende omgeving en zullen er lichtstralen doorheen stromen. Die zijn dan een strohalm waaraan de mens zich kan vastklampen waardoor het licht in die mens zelf weer sterker kan worden zodat hij tenslotte helemaal weer de weg naar het licht kan terugvinden.

Voor wie kan visualiseren, zie een lichtbundel uit de buik uitstralen tot ver buiten de mens, dan zal die persoon automatisch ook je beeld oppikken en dat versterken zodat het verankerd wordt in die mens.

Digik, je digitale ik

Door angst, persoonlijk en familie karma raakt jouw originele blauwdruk of gezonde levensfrequentie verstoord. Je kan dit eenvoudig, hercoderen door gebruik te maken van een toepassing, die jouw unieke frequentie heractiveert.

Ik meet uit aan de hand van bachbloesems, etherische olie, celzouten en rife frequenties waar de disbalans in je lichaam zit.

Klanten ervaren verbetering bij depressie, darmontsteking, endometriosis, overdagig zweten, zelfexpressie, CVS, haaruitval, stemmetje in het hoofd

Gemakkelijk, alles wat je nodig hebt in 1 enkel flesje,

Een rendabele investering

Voor wie nog op zoek is naar een rendabele investering? Ik heb geïnvesteerd in een crowdfund project dat DAGintresten oplevert tussen de 0.064% & 0.24% en je verworft bovendien ook coins, die net zoals bitcoin een wettig betaald middel zijn.

Dus per dag krijg je wat je anders pas NA 1 jaar krijgt op de bank.

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

www.isahealing.eu

coach/healer

www.zichtbaar.be

Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verstuurd aan [\[email\]](mailto:[email]). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

