



# Nieuwe maan 18 nov

## Klaar om het slechtste in jezelf los te laten?



### INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- Hoe aantrekken wat je wel wil?
- Nieuwe maan: het slechtste in jezelf loslaten?
- Wat vertellen je gelaatstreken?

## GROEPSHEALING OP AFSTAND :

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn ! Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

**INSCHRIJVEN kan tot 18 november om 23.30!**

Stuur een email of reply deze mail: [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu)

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298  
0405 BICCode ARSPBE22 met vermelding van uw naam

## WEBSHOP

### Elite shungite

Het Elite shungite is een sterke antimog produkt & versterkt ook het bioveld en het immuun systeem en werkt volgens Russische wetenschappers tevens als stemmingsverbeteraar of antidepressivum. 25 gram kost maar 15€, + portkost [lees meer](#)

### Digik

Je digitale [signatuur en verlichting](#)

### Transmatie tekening

Je ziel communiceert via beelden. [Deze tekening](#) begeleidt je in je transmatie proces. Het is ook mogelijk om via dat proces een logo voor je zaak te laten uitwerken.

### Aardstralen stoppen

Via deze dunne platen kan je de ziekmakende belasting van wateradres stoppen. Leggen onder je bed, onder de laminaat/tapijt of bij nieuwbouw onder het beton en je bent 100% stralingsvrij. Enkel bed kost 48€, dubbel bed 96€ + portkost. Terug leverbaar vanaf 28 december



## Hoe aantrekken wat je WEL wil

De huidige nieuwe maan constellatie zal je in alle bochten laten wringen, opdat jij zou klaar krijgen IN jezelf wat je echt, vanuit je hart wil.

Nu denk jij misschien, dat de kosmos jou meestal fout begrijpt omdat je precies net het tegenoverstelde krijgt van wat je vraagt.

## Hoe komt het dat er een "miscommunicatie" is tussen jou en de kosmos?

Het belangrijkste is om : **de juiste communicatie de ether in te sturen**

Leuk om te weten, maaaaaar hoe doe je dat nu, is de vraag die ik meestal krijg? Het enige probleem is dat we allemaal onbewust bezig zijn met ons te beschermen tegen pijn. Als stralend, volmaakt kind kom je terecht op een "gekwetste" aarde.

Je ingang is het zaad van een gekwetste vader en moeder + je wordt 9 maand gedragen door een gekwetste moeder. Kwetsing, gebrek en onmacht is het eerste waarmee je in aanraking komt als je als ziel besluit om te incarneren. Hieruit ontstaat een automatische reflex van een je proberen te beschermen tegen en om stand te houden.

## Wat wil je wel?

Zonder uitzondering, krijg ik van alle klanten hetzelfde antwoord als ik hen de vraag stel wat ze willen in hun leven. Het antwoord begint altijd met : ik wil en dan de *negatie niet meer of geen ...meer in mijn leven*. Dit omdat deze energie innerlijke werk ondersteunt. Natuurlijk hangt het gemak van deze periode af van de manier hoe jij omgaat met wat zich nu aandient in je leven. De energie ondersteunt je in het wakker worden maar alles is gebaseerd op de vrije wil. Je mag dus wakker worden maar ja mag het jezelf ook moeilijk maken en blijven slapen.

De kosmos is een positief, liefdevol concept, dus alles wat daar tegenin druipt, lost letterlijk op. De onderliggende essentie blijft over, nl de angst voor gebrek.

Het weten wat je WEL wil, is primordiaal als je verandering in je leven wil. Ik geef je een heel eenvoudig duidelijk beeld van hoe het werkt. Wie ervaring heeft met honden kent dit wel. De hond komt blij, in volle vaart op je afgestormd en je roept: "niet springen" en vrolijk springt de hond tegen je aan en dank je van : "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die hond juist het tegenoverstelde doet van wat ik vraag en wil?" *Hoe kan ik hem dat afluken?* Dat is poepsimpel, door hem het juiste beeld te sturen. In dit voorbeeld is de hond figurant voor de kosmos, want alles is een uitwisseling tussen jou en een ander kosmisch vorm-deeltje. Komt de hond eraan, hou het simpel, roep zit en stuur hem tegelijkertijd het beeld van hem die zit aan je voet. Je zal denken dat je kan toveren want als bij toverslag zal jij een perfect gehoorzame hond hebben.

## Is communicatie zo eenvoudig?

JA, weten wat je WEL wil, dan dat BEELD uitsturen en de lieve "god" brengt het naar je toe. Dan wordt je gedachte : "almachtig, in godsnaam is alles mogelijk."

Voor de lieve mensen die menen, niet te kunnen visualiseren, geloof me, tot nu toe konden AL mijn klanten WEL visualiseren, dus waarom jij niet? Ik wacht nog op diegene die het niet kan :-). Dus geen excuus meer, aan de slag met het de juiste beelden de kosmos in te sturen eh eureka omdat de kosmische post je perfect levert wat je vroege.

Omdat overvloed een veel gehoorde wens is, kan je het geld laten regenen in je leven, zoals bovenstaande afbeelding toont. PS werk wel met een beeld dat JOU aanspreekt en raakt. Succes!



## Klaar om het slechtste in jezelf los te laten?

Nieuwe maan 18 november: de ontaarding van de wereld zichtbaar maken

Nieuwe maan is altijd een periode van wakker worden. In deze periode is het "gemakkelijker" om dingen onder ogen te zien. Dit omdat deze energie innerlijke werk ondersteunt. Natuurlijk hangt het gemak van deze periode af van de manier hoe jij omgaat met wat zich nu aandient in je leven. De energie ondersteunt je in het wakker worden maar alles is gebaseerd op de vrije wil. Je mag dus wakker worden maar ja mag het jezelf ook moeilijk maken en blijven slapen.

## Nieuwe maan in scorpioen, weg met ballast

Met maan in scorpioen ga je helemaal op in een bepaald idee. In deze constellatie zal het echter zware turf worden want de maan staat in val, dat wil zeggen dat de maan op de slechts mogelijke plek staat om zijn energie tot uitwerking te kunnen brengen. Hoewel een scorpioen een zeer emotioneel en passioneel teken is, is het een teken dat eigenlijk moeilijk overweg kan met emoties. Zolang je bang bent van de diepte van je emoties ga je ze verdringen en er een stevig dekfel op vast sluiten. Dat is typisch gedrag voor een scorpioen. Het thema van de scorpioen is macht en onmacht, omdat de ziel hier op je deur komt kloppen. Zolang jij parasiteert op de buitenwereld wijs jij je ziel af, maar op de één of andere manier zal de kracht van de scorpioen je bij je nekel grijpen. In scorpioen treedt transformatie op. Vernieuwing en loslaten, loslaten en loslaten is wat de scorpioen je brengt. Alle ballast die jouw scheiding en groei in de weg staat wordt zonder meer aan de kaak gesteld, om de weg naar het hoger doel van je leven vrij te maken.

## Schorpioen maakt ruimte voor de essentie

Deze stand heeft heel veel in zich, want je kan hier tot op de bodem gaan. Alleen zal dat gepaard gaan met een zeer grote uitdaging. De maan staat in val (geblokkeerd) en conjunct met de ster Agena, die deel uitmaakt van het sterrenbeeld Centaurus. Agena in het 3de decanaat staat voor het slechtste in de mens, het losbandige, sarcasme, verbittering, ontucht, toorn, geweld en conflicten. Er zullen hier hele diepe wonden aangeraakt worden, zowel collectief (staat in 11de huis) als persoonlijk wonden uit je kindertijd. Het is zowel de energie van de moordenaars als van getalenteerde zangers die je verleiden met hun stem. Alles wat je afhoudt van je zielepad, het daar waar je nog aanmoddert en door de modder ploetert, zal je in het gezicht "gegooid" worden.

Deze nieuwe maan zal onze ogen proberen te openen voor de stank en de ontaarding van de wereld. Deze stank van de menselijke beerput, zal ons allemaal diep raken. Deze energie zal je helpen om weer je neus te gebruiken om je eigen spoor te volgen. Je neus verwijst naar je intuïtie. Deze oude wijsheid vinden we terug in de spreektaal: nl ik ruik onraad.

## Bezetting van de horoscoop

In deze maanhoroscoop liggen alle planeten in de linker helft of hemisfeer in de vorm van een kom. Dit draagt de energie van de pionier en vormgever in zich, waarbij heel veel zal worden nagedacht worden en je hoofdzakelijk op jezelf zal gericht zijn. Dat wil zeggen dat je een gevoel zal hebben dat je het zelf wil doen, zelf ondervinden zonder hulp van buitenaf. In dit proces zal je liever alleen zijn. Wees niet verrast dat je weinig behoefte aan gezelschap en intimiteit zal hebben. Geen samenwerking en compromissen sluiten nu, het is echt innerlijk werk waarbij jij de regie in eigen handen neemt. Acceptatie versus weerstand

In elk geval zal deze periode een krachtige oefening zijn in acceptatie. Onthoud dat als iets je raakt of reageert, dat enkel mogelijk is omdat een blinde vlieg (= een oude pijn) in je aanwezig is. Je eerste reactie is weerstand, wegduwen, het niet willen zien/horen, want toen je klein was had je geen referentiepunt over hoe ermee om te gaan. Je wist hierdoor niet wat ermee aan te vande dus stopte je het diep weg. MAAARRRRR nu ben je volwassen en is de tijd rijp om de oude pijn toe te laten. Accepteer ze, voel gewoon, benoem en blijf diep in en uit ademen. Geef jezelf de toestemming om ze te voelen en vraag je emotie om hulp. Vb ik voel me diep afgewezen, ik weet niet waarom maar het is nu ok. Ik ben nu volwassen en kan er de verantwoordelijkheid voor aan. Ik vraag mijn lichaamsbewustzijn dan ook, om begrip en inzicht. Ik bent bij deze pijn nu te kunnen loslaten dan voor het inzicht. Je zal merken dat misschien direct of een paar dagen later het inzicht je zal dagen. Voel je verdriet en angst als je iets mag loslaten, komt dit omdat enkel door de manier waarop je ernaar kijkt.

## Moeten transformeren in mogen

Als je denkt "ik moet hem loslaten of ik moet opnieuw beginnen of nu moet ik ander werk gezocht zie, dan kan me dat weinig prikkelen tot soms wat "ongemak" oproeven. Maar een licht, asymmetrisch gezicht is voor mij als een levend verhaal en een uitnodiging om de ander te leren kennen. Waarschijnlijk speelt hier ook wel mijn "chaotische" vis natuur, want met mijn zoin in vis, voel ik me als een vis in het water als dingen natuurlijk zijn. Wanneer iets te volmaakt is, voelt dit voor mij altijd een stuk doods aan. In de wereld van de natuur, is het niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven.

## De stugge, kille scorpioen

Verandering en afscheid staan voor de scorpioen haat dit. De scorpioen maakt letterlijk met zijn rug tegen de muur staan voordat hij zijn passionele aard in beweging krijgt. Ga jij het ook zo ver zolang komen? Het is tijd om dat wat in de schaduw ligt, te omarmen en een plaats te geven. Zaten jij dingen afwijst, zit je in ordeel. Hoe meer je in ordeel bent hoe langer het beest in je, zijn vrije gang kan gaan. Accepteer het beest en het wordt als een lam. Een beest is maar gevaarlijk zolang het pijn heeft. Er zijn momenten, dus nu, dat het gezegd: "wie niet horen wil, moet voelen" van toepassing is. Je ziel wil gehoord worden terwijl jij blijft vastlopen op wat je OIT hoorde. Het weet nu tijd om te luisteren.

## Benieuwd in welk levensgebied

Kijk in je eigen horoscoop waar 26° scorpioen en het huis waarnaar dat staat, is het levensgebied waar jij jezelf mag bevinden van ballast. In dat thema zal je lessen in vertrouwen krijgen dwz NIET meer op safe spelen, geen plan B meer maar vertrouwen, ook al heb je geen flauw idee van wat je te wachten staat, weten en vertrouwen dat het leven MET je samenwerkt, ipv tegen je.

## Frustratie vanwege de veranderingen

Omdat heel wat lagen zullen geraakt worden kan je het willen afreageren op de ander. Want scorpioen is emotioneel maar kan zelf niet overweg met de kracht van zijn emoties dus zal dat wat al lang onderdrukt werd, nu als een explosie zich naar buiten afen. Of je adem je erdoor of je wilt je eigen verantwoordelijkheid af en reageer je woedend op je omgeving.

Schorpioen heeft 2 heersers, nl mars en pluto en die maken samen een vierkant en mars in ram maakt nog eens een inconjunct. Dit zijn 2 krachten die voor uitdaging en spanning zullen zorgen. Dat wil zeggen dat de transformatie voor heel wat spanning en weerstand kan zorgen, meer bepaald rond macht en onmacht. Dwing je macht niet af. Wie dit artikel gelezen heeft zal begrijpen wat speelt en hopelijk kan je je overgeven aan de stroom nu en verandering en transformatie accepteren.

Een vierkant kan de spreekwoordelijke druppel zijn die overloopt, het gevoel met je rug tegen de muur te staan. Zowel mars in weegschaal (evenwicht zoeken in relaties) en pluto in steenbok (collectieve veranderingen) zijn beide tekens die voor verandering van binnenuit zorgen. Want in het kleine zit het grote en omgekeerd. Deze pluto wil inzicht brengen zodat elke mens, individueel wakker wordt en een rechte toestand bereikt. Deze pluto wil inzicht brengen zodat elke mens, individueel wakker wordt en een rechte toestand bereikt. Deze pluto wil inzicht brengen zodat elke mens, individueel wakker wordt en een rechte toestand bereikt. Deze pluto wil inzicht brengen zodat elke mens, individueel wakker wordt en een rechte toestand bereikt.

Wel zal dit vierkant ervoor zorgen dat je weet wat je NIET wil maar zolang je focust op wat je NIET wil, is dat helaas wat je WEL aantrekt in je leven.

Ook nu kan je weer inschrijven voor de groepshealing die doorgaat op afstand, tot 18 november om 23.30u 15€ incl verslag achteraf.



## Wat vertelt je gezicht over jezelf?

Wie al een beetje thuis is in de wereld van de esoterie weet dat energie de basis is van alle leven en alle materie. Dat het steeds in beweging is en vorm geeft aan alles. Zo is ook de mens een "plastische" vorm en aan het lichaam kan je aflezen of je vb met een positief persoon te maken hebt of iemand met een sterke wil of iemand die zeer creatief is.

Ik weet niet hoe het met jou zit maar als ik een te perfect gezicht zie, dan kan me dat weinig prikkelen tot soms wat "ongemak" oproeven. Maar een licht, asymmetrisch gezicht is voor mij als een levend verhaal en een uitnodiging om de ander te leren kennen. Waarschijnlijk speelt hier ook wel mijn "chaotische" vis natuur, want met mijn zoin in vis, voel ik me als een vis in het water als dingen natuurlijk zijn. Wanneer iets te volmaakt is, voelt dit voor mij altijd een stuk doods aan. In de wereld van de natuur, is het niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven.

imperfectie zit er leven, potentieel en bewijst dat je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven. Het is niet mogelijk om te overleven als je niet wilt leven.

## De delen van je hoofd

- Je kin vertelt over je daadkracht en het hoe stevig jij in het leven staat.
- Je mond vertelt over verlangen
- Je neus over je wilskracht
- Je ogen vertellen iets over je gemoedstoestand
- Je wenkbrauwen vertellen iets over je overtuigingskracht
- Je voorhoofd vertelt wat over je denkvermogen en bewustwording

## Je KIN er zijn

De kin is verbonden met de 1ste chakra, houdt verband met groning en bestaansrecht. Als je naar iemand kijkt met een sterke vierkante kin, weet/voel je, dat met die persoon niet te spotten valt. Het zijn ook de overlevers bij uitstak en goed gegrond. Spontaan zal je een sterke kin benoemen als een wilskrachtige kin. De ouders onder ons kennen het maar als te goed, als je kind zijn kin naar voren steekt dan mag je er donder op zeggen dat hij/j in de weerstand gaat tegen je. Je kan zelf een gemakkelijk experiment doen. Vertel iets terwijl je je kin vooruitsteekt en herhaal het met je kin ingetrokken. Met ingetrokken kin zal de ander je zelfs niet serieus nemen, de slapjanus kin. Echter vooruitgestoken voel je je precies sterker, zo van "over mij ga je niet lopen". Je kin vertelt iets over je daadkracht. Dat wordt ook weer duidelijk in onze taal want het spreekwoord zegt:" iemand onder de kin strijken" de ander vleien om zijn wilskracht te "breken".

Een brede kin staat voor groot zelfvertrouwen en leiderschap  
Een lange kin maakt gemakkelijker vrienden, ze zijn als het ware "meer rekbaar"  
Een vooruitspringende kin is ofwel een haantje de voorste of een creatief, levendig persoon.  
Een ingetrokken kin, is iemand met gebrek aan levenswil, is onverschilligheid met geen ambitie.  
=> de wil tot er te zijn en initiatief te nemen

## Je MOND proeven

Je mond is gelinkt aan je 2de chakra en toont in welke mate jij kan genieten en proeven van het leven. Je passie voor het leven. Het cijfer 2 staat ook voor verbinding, communicatie, het in beweging komen van je energie en het je verbinden. en je mate van flexibiliteit.  
Het is een zeer beweeglijk actief gebied en zeer bepalend voor het hele gezicht. Het verwijst dus naar je mate van energie, het kunnen stromen en voelen. Wie bijt in het leven of proeft van het leven, verbindt zich ermee. Het is ook een indicatie van je innerlijke overvloed. In de spreektaal zegt men: "de mond vol hebben of het water loopt je in de mond of honing om de mond smeren".  
Grote monden hebben behoefte aan gezelschap. Houden van communicatie en zijn behoorlijk loslippig, royaal en spontaan. Eerder extravert en naar buiten gericht.  
Een kleine mond is stiller en meer ingetogen.  
Dunne lippen zijn stille mensen, introvert of verkilt van misprijzen en kritiek. Geen grote praters en met een, neigen naar controle en perfectionisme.  
Dikke onderlip, sensueel en problemen met trouw.  
Beide lippen vol en dik zijn zeer gepassioneerde mensen.  
=> de wil tot het je verbinden met

## Je NEUS peurt

Je neus is verbonden met je 3de chakra (plexus solar) en toont hoe jij je verhoudt tot de ander, hoe je denkt en hoeveel macht je aankan en de moed om authentiek jezelf te zijn door je eigen neus en spoor te volgen. In de spreektaal vind je hiernaar een duidelijke verwijzing: nl onraad ruiken. Je neus gebruiken om te bepalen of iets veilig is voor je of niet.  
Wij jij evolueren of wil jij gewoon stand houden door je te stellen. De plexus staat voor de mate van warmte die jij met de ander te delen hebt. Als jij authentiek jezelf bent straalt je en "verwarm" je je omgeving. Je ooit wel eens afgevraagd waarom pubers vaak een grote neus hebben?  
Pubers zijn nog jonge puppities die nieuwsgierig zijn en nog snuffelende op zoek zijn naar hun eigen pad. Dit met vaak een enorme wilskracht. Hierdoor wordt je neus groter. Bij de mensen die zich als kind klink hebben moeten bewijzen is het neusbol omhoog gegroeid. De spreektaal zegt het al, : met de neus in de wind lopen. Als je een rechter niet goed hebt kunnen ontwikkelen zul je zien dat je neus niet meegroeit en is altijd je kleinere neus blijft hebben.  
Een rechte neus en een rechte top staan voor ijdelheid. Heb je een haakse neus? Dan ben je de gedreven. Is jouw neus eerder scheef te noemen? Dan ben je misschien wel erg wispelturig. En mensen met een wipneus zijn temperamentvol.

## OGEN spiegels van de ziel

De ogen zijn gelinkt aan de ziel en 4de chakra. Aan de ogen kan je ook zien hoe het innerlijk met de mens gesteld is. Samengeknepen ogen is iemand die zichzelf wil beschermen, afgunstig is en weinig vertrouwen heeft. Dat zijn vaak betweters en relatiebrekers. Staen de ogen blij (omhoog) scheren ze hoge toppen in hun carrière, flexibele mensen die geen lichamenlijk zwaar werk doen. Ze kunnen houden van drama, emotioneel zijn en last van driftbuien omdat ze gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Naar beneden staande ogen staan voor groot geluk en rijkdom, luisteren en zwijgen. Ze zijn zeer zorgzaam, behulpzaam, ontzettend betrouwbaar en loyaal. Ze geven zich helemaal in een relatie en zijn zeer goede ouders.  
of juist droevig (naar beneden)? Iemand met grote ogen is iemand die kinderlijk nieuwsgierig en ontzettend open staat voor het leven, ze stralen hartelijkheid, erotiek en kwetsbaarheid uit. Meestal zijn dat extraverte mensen. Dichtbij elkaar staande ogen zijn zeer temperamentvolle mensen, contactvaardig en ze herkennen kansen. Vrouwen durven vaak geen risico's te nemen, maar zijn wel nieuwsgierig. Mannen behalen enorme successen, vaak in de politiek of economie. Ze zijn beide wel introvert en mogelijk erg bekompen. Ver uit elkaar staande ogen zijn psychisch instabiel en worstelen met stemmingswisselingen. Ze hebben veel hoop en verwachten geluk in relaties, die volgens hen voor eeuwig duren. Ze zijn dus erg naïef, maar ook erg open. Diep liggende ogen, in zichzelf gekeerd. Uitpuitende ogen zijn hebberrige, onbetrouwbare mensen.

## WENKBRAUWEN overtuigingskracht en zelfvertrouwen

Je wenkbrauwen staan in verbinding met je 5de chakra (keelchakra). Het is een zeer duidelijke expressie vorm, als iemand zijn wenkbrauwen optrekt of fronst, weet jij direct hoe laat het is? Hoe dikker je wenkbrauwen, hoe meer overtuigingskracht je hebt. Meestal zullen mensen met dikke wenkbrauwen als leiders aanzien worden of als iemand waarop je kan bouwen omdat ze een sterke innerlijke drijfveer hebben. Met maar één dikke wenkbrauw ben je heel snel ongeduldig. Small wenkbrauwen staan voor zachtheid en voor onzekerheid. Korte verraden een kort lontje. Wat zich toont in eerder impulsief gedrag en keuzes maken op basis van je emoties. Met lange wenkbrauwen verdoezel jij als het ware je kracht en ben je eerder onzeker, een zwartkijker en/of een piekeraar.

## Je VOORHOOFD je evaluatie

Je voorhoofd is gelinkt aan je 6de chakra, derde oog en heeft te maken met je levensvisie. Met een groot voorhoofd kan jij veel informatie aan en heb je ruimte voor een grote fantasie alsook een goed analytisch vermogen. Het zijn vrijdenkers, flexibel, vooruitstrevend, fantasie, experimenteren graag met nieuwe stromingen en gedachten. Speculatie en pantis kunnen hoogmoed veroorzaken als je niet met de 2 voetjes op de grond staat. KLeine kinderen hebben meestal een groot voorhoofd omdat ze nog zo volledig met de bron en de magie van het leven verbonden zijn.



# TRANSFORMATION CARDS

Met de transformatie tekening krijg jij je blinde vlek in woord en beeld. Zelf laat ik elk jaar met mijn verjaardag een nieuwe tekening maken of als ik voor een belangrijke beslissing sta. Zo is ook mijn logo tot stand gekomen.

<http://www.transformation-cards.com/>



Instituut Terre Pure een zalige energetische massage of gelaatsverzorging  
Morgan Desschans  
Tulpenlaan 70  
8540 Deerlijk  
Telefonisch bereikbaar: 0475 / 972 . 027  
Contacteer ons via mail: [instituutterrepure@hotmail.com](mailto:instituutterrepure@hotmail.com)  
<http://www.instituutterrepure.be>

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT  
[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

coach/healer  
[www.zichtbaar.be](http://www.zichtbaar.be)



Facebook Twitter Website

