



Volle maan 22 dec nov 2018

Kan jij koestering toelaten?



INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- Geldinzameling goed doel: opzet naaiatelier India/Nepal
- Kan dat een eerlijke idealist?
- volle maan in de koesterende kreeftenergie
- Valkuil: angst om dingen mis te lopen
- Opleiding healer en coach

CRYPTO NEWS
volgende keer terug crypto nieuws

Krachtige Groepshealing op afstand

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen via de draagkracht van de zelf nog in chaos en vasthouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen.

De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe](#) krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.

♥ **Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn rugpijn af merkte ik na de groepshealing.**

♥ **Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.**

♥ **Isa, ik ben zobljij met de steun van de heelingen...het opent je ogen en brengt je helderheid....wat een geschenk**

♥ **Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel**

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

INSCRJVEN kan tot 22 dec om 23.30u

Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis.

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je 5000 mensen bereiken. Bijdrage 85€ excl btw.



Voor wie nog op zoek is naar een eindejaarsgeschenk, is er de mogelijkheid voor een mini groepsabonnement 4+1gratis voor 60€. Stuur me een email dan mail ik je een cadeaubon die je kan afdrucken

Gun jij jezelf voor 2019 een schitterend geschenk dan is er de mogelijkheid voor een **intens groeitraject van 70dagen**. Het traject bestaat uit 7 coachingen van 1u om de 10 dagen en kost 875€ (factuur is +btw) en je krijgt er gratis een **groepshealing** abonnement van 10 sessie ter waarde van 120€. De verslagen van de groepshealing worden ook gebruikt tijdens de coaching.

Velen vragen mij naar een opleiding voor healer/coach en ik ben hiermee bezig. Maar nu ik in spanje woon is het wat zoeken onder welke vorm ik het zal brengen.

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je 5000 mensen bereiken. Bijdrage 85€ excl btw.

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?



www.transformation-cards.com

Je hoop voor 2019 een zieletekening laten maken die je de rode draad zal geven voor wat je ziel in 2019 wil uitwerken.

Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de zieletekening je de essentie van deze uitdaging.

Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan via transfocards@gmail.com



Een andere reis.... jij kan ze maken....India / Nepal

Voor zij die iets voor zichzelf en een ander willen betekenen.

De belofte van een *out of the box* verrijkende reis. Zowel innerlijk als uiterlijk. Het fantastische gevoel om echt iets te kunnen betekenen, je te laten raken door de kracht en eenvoud van de spirituele energie aanwezig in India en Nepal. Een uitgelezen kans om je bewustzijn zich spontaan te laten ontvouwen als een lotusbloem.

Mogelijkheid tot afreizen in maart en oktober

Als je zin hebt in avontuur en je grenzen wil verleggen teken dat zeker in voor 1 van de 2 reistrajecten. De kans om India en Nepal vanuit een unieke inval te bezoeken, onder leiding van mezelf en een ervaren Indische chauffeur en gids.

PLAATSEN BEPERKT omdat ik elke persoon een intense en unieke ervaring wil bieden, zijn de groepen beperkt tot max 8 mensen. Voor maart zijn er maar 2 plaatsen meer vrij. Laat snel iets weten, tickets worden binnenkort besteld voorlopig nog aan een zeer interessante prijs.

Wie mijn plaatselijk project (opstart naaiatelier) een hart onder de riem wil steken, kan zijn gulle gift (groot of klein) storten op BE10 9799 7733 3104 op naam van Isabelle Lambrecht, met ref steun naaiatelier nepal. Van harte dank alvast want het naaiatelier is al actief en de vrouwen die hierdoor zelfstandigheid verwerven zijn je zeer erkentelijk voor je steun.

Je vindt meer informatie op de link

<https://vangriekenlucia.weebly.com/purity-for-india-and-nepal.html>

Info of inschrijven via mail vangriekenlucia@hotmail.com of gsm 0494/123652



Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk

Een eerlijke idealist

De titel van de vorige nieuwsbrief was: "*ben je eerlijk of idealist?*" "En iemand reageerde daarop met " *Ik ben een eerlijke idealist.*"

Een eerlijke idealist is volgens mij onmogelijk. Het is of het enne of het andere. Dus weet jij waarom het onmogelijk is?

Op het eind van de nieuwsbrief geef ik alvast het antwoord, maar niet spieken op voorhand, denk eerst zelf eens na en mail me gerust jullie denkpiste.

IK WENS JULIE ALLEMAAL FIJNE KERSTDAGEN EN EEN SCHITTEREND 2019!
IK HOOP DAT JE ONTDEKT HOE WAARDEVOL EN MOOI HET LEVEN KAN ZIJN ALS JIJ BEREID BENT OM VANUIT JE ESSENTIE TE LEVEN. DE VERPAKKING IS ONBELANGRIJK, WAT ERIN ZIT IS VEEL BELANGRIJKER.

Ik hoop jullie nog vele jaren te mogen inspireren.

INspirerende groet

isa



Volle maan in de huiselijke kreeft 22 december 2018

Deze volle maan in kreeft draagt in zich een grote kans op healing op elk mogelijk niveau. Een stukje thuis komen in jezelf zoals nog nooit mogelijk geweest is. Het jaar 2018 was een bijzonder jaar en was heel belangrijk. Dat wat je dit jaar verworven hebt, zal je fundament dienen voor de volgende 25 jaar krijg ik juist door. Het is een tijd waarin veel mogelijk is nu op een gemakkelijke en spontane wijze.

Met volle maan is je energie sterker en zijn je instincten en intuïtie ook op zijn top. Met mij direct opviel was het samenvallen (= conjunctie) van zwarte maan en pars fortune

Zwarte maan retrograde met de pars fortune in steenbok cusp huis 7

Zwarte maan verwijst normaal naar je ongetemde ik, je wilde kant en je blinde vlekken. Maar retrograde is haar kracht naar binnen gericht en in plaats van dat je éénworden met jezelf ervaar je een diepe rust en gedragenheid. Samen met het gelukspunt vind je geluk in het je openstellen voor de ander in plaats van het je op te stellen tegenover de ander. We zijn zo gewoond om vanuit angst en weerstand met onszelf en de ander om te gaan, dat het een bijzondere gewaarwording zal zijn om vanuit vertrouwen je open te stellen. In deze 14dagen kan jij proeven van dit fenomeen.

Dat maakt ook dat er nu een ideale energie geschapen wordt waarbij je alle mogelijke soorten van emotionele en fysieke conflicten kan oplossen. Zo ook ruzies en vetes. Dit omdat je meer jezelf zal durven open te stellen naar de ander zonder er iets voor terug te verwachten. Daar waar zwarte maan in steenbok normaal altijd de beste wil zijn in wat ze doet, is ze door haar retrograde loop getemperd en kan haar eenvoud en overrompelende oprechtheid zicht ontvouwen als een lotusbloem. Het kan zijn dat jij nu hele diepe zieleroversen zal kunnen en durven te onthullen. Je zal merken dat je een afkeer zal hebben van intriges en manipulaties. De ware vorm van verlichting is nu aan de orde.

Verlichting is niet het visualiseren van licht of mooie beelden. Nee je wordt verlicht als je ook je diepste aspecten kan integreren in je bewuste persoonlijkheid.

Ceres conjunctie met venus in scorpioen in het 5de huis

Deze stand zorgt voor een diep gevoel van eigenzamen en een zelfz aantrekkelijk vinden zoals je bent. Er is zelfs een vleugje mysterie omdat alles zo juist aanvoelt. Deze stand in scorpioen zorgt ervoor dat je nu jezelf kan genezen op een heel diep niveau. Als extraatje kan je nu een ideale arts of healer treffen of je kan eenvoudig tegenslagen en daarmee terug heel worden. Tijdens deze ziek periode lijkt het alsof je jezelf waagren of nederlagen je niet raken. Voor mensen die ziek zijn kan je nu een felle opstoot ervaren van het zelfhelend vermogen van je lichaam. Genezingsprocessen zullen in de volgende 14d ook sneller verlopen.

r is intens contact mogelijk zowel met jezelf als met anderen, waardoor je je intens gevoed kan voelen door het leven. Heel lang heb ik ook geleefd met het idee dat het leven overweldigd, dat het leven je steeds weer te pakt. Maar hoe meer ik uit mijn emoties stapte en voeling bleef houden met mijn gevoel, kreeg het leven me op een heel andere manier te pakken. Ik werd geraakt door het wonderbaarlijke en feilloos, ontroerd door de eenvoud toen ik stopte met het mezelf moeilijk te maken. Verrast door de rijkdom en juistheid van het leven. Maar dit kon enkel zolang ik mezelf bleef openstellen. De momenten dat ik weer de controle wou nemen, om mezelf te beschermen, voelde ik me weer gepakt door het leven van binnen van geord.

Deze energie nodigt je uit om je te laten raken, om je te voeden met het leven, door intens te durven leven. Inderdaad door van binnen naar buiten te handelen in plaats van je als een mak schaap op de kop te laten zitten.

De wortel van alle kwaad zijn je emoties van angst, schuldgevoel, schaamte en waak of gelijk willen hebben. Ze deze in het licht van je acceptatie en weet dat alles in je leven altijd om jezelf draait. Niks of niemand kan je iets aandoen zolang jij 100% in jezelf gelooft. Het is het jezelf onder- of overschatten die schade berokkend want dan wil je iets bewijzen.

In het vijfde huis zal je merken dat er een sterke betrokkenheid is naar kinderen, je innerlijke kind en naar het stromen van creativiteit. Je kan je aantrokken voelen tot spel of tot het aangaan van nieuwe uitdagingen. Je staat open voor romantiek, te koesteren en gekoesterd te worden. Maar pas op voor het najagen van kick's en gokken. Scorpioen laat je hier heel diep voelen dat ze is een zeer passionale energie, die zoekt naar een organische veraring. Dus voor de durlas onder ons, ga niet te ver en neem geen levensgevaarlijke risico's. Je kan je voelen als een bunny springer die zijn eerste sprong wil maken. Blijf met je twee voeten op de grond, maar geniet intens met volle teugen.

In relaties zal nu meer de klemtoon liggen op het geven, koesteren en elkaar vreden met liefde en seksualiteit. Grote intimiteit zal in die energie aangewakkerd worden voor wie hiervoor openstaat natuurlijk.

Volle maan in kreeft, in 12de huis

In het 12de huis is het ook weer dat diepe af dalen in jezelf. Het contact kunnen maken met de kwetsing en eenzaamheid, vanuit je kindertijd. Elke mens wordt geboren via een gekwetste moeder, voorafgaand vanuit de moederschoot in de kwetsingen en pijnen van de moeder en de energie van de [moederbloedlijn](#). Op die manier krijgt elke ziel de kans om via het pad der afscheiding, diep te graven in zichzelf, om of die manier zoveel mogelijk van zichzelf naar zichbaar te maken. De diepe eenzaamheid en gekwettheid is voor elke mens de drijfveer om het beste van zichzelf te ontdekken en te geven. Tijdens deze energie kan jij contact maken met deze wetenschap en als je dit begrijpt zal je minder lijden onder je onwetendheid en onmacht. Het zal je helpen om het proces te ondersteunen en mee te werken met het proces in plaats van je als een varken te blijven wentelen in de modder van onmacht en zelfafwijzing.

Een schitterende metafoer, die ons een inkijkje geeft. Varkens hebben modder nodig om te kunnen atfoelen en zich goed te voelen. Trek deze symbolische lijn door naar ons mensen, dan hebben wij problemen en uitdagingen nodig om onze energie af te leiden. Zolang we leven vanuit zelfafwijzing en overlevingsmodus, voelen we ons goed (lees veilig en vertrouwt) en blijven we shit nodig hebben. Dit getuigt van weinig verfijning. Hier vind ik schitterende spreekwoorden, waarvan ik er zelf veel niet kende Symbolisch kan je stellen, dat als je leeft vanuit angst, emoties en instincten, je dan als een varken je gang gaat. Vb een man die alleen maar seks najagt noem ik een varken, want hij houdt helemaal geen rekening met de gevoelens van de vrouw. Toppunt van grofheid. Hoe meer die man leeft vanuit gevoel, en verbonden en vertrouwen hoe verfijner hij wordt en daarmee meer leeft vanuit een verbondenheid en eenheidsbeleving. De man staat hier symbool voor je handelen, je daadkracht, het hoe jij je mannetje staat.

Het is heel belangrijk om te leren de diepere symboliek van alles te begrijpen want zo zal je heel snel de eenheid van alles weer kunnen begrijpen en integreren.

Maan vierkant cheiron

Ook weer hier een duidelijke verwijzing naar het kunnen healen van de diepe binnen de vrouwelijke energie. Onbewust zal je hier contact maken met de diepe wond, je aangebracht door je moeder. Dat zal ervoor zorgen dat jij dat gedrag niet aan je eigen kinderen wil doorgeven, sommige zullen hierdoor zelf geen kinderen willen. Gebruik deze energie wijs en neem zeker eens een momentje tijd om jezelf de volgende vraag te stellen: "*wat zou ik mijn kinderen nooit willen aandoen?*"

Deze volle maan vraag zal je diepste wond en motivatie blootleggen. Vb bij mij. Mijn moeder vertelde me als kind dat ik haar heel veel pijn berokkend heb met geboren te zijn en dat het dankzij mij is dat het lachen haar vergaan is. Ik merk inderdaad dat mijn drijfveer eerlijke is van mijn dochter het gevoel geven dat ze belangrijk is, van harte welkom en zeer waardevol en dat ze me kan vertrouwen. Want dat is namelijk wat ik als kind altijd gemist heb bij mijn moeder. Dat is de energie die ik hier op aarde breng en heai, zowel bij mezelf en daarmee kan ik dat doorgeven aan anderen. Ook als ik [healingen](#) doe of [coachingen](#) jaag ik geen doel na. Maar ik voel wel dat ik helemaal begin te stralen als ik de ander duidelijk kan maken hoe belangrijk, welkom en waardevol die wel is.

Aan de hand van mijn voorbeeld kan je nu ook je belangrijkste wond en drijfveer ontdekken. De wond die weel van je maan onze moedertijd meekregen is tegelijkertijd ook onze gave aan deze wereld. Je kan die proces versnellen via een bloedlijnhealing. Elke wond in ons leven is het pad naar het blootleggen van een gave in ons. Hoe zouden we anders getriggerd worden of weten waar te zoeken? Heel jezelf lieve mensen door je sluiten te begronden en daarmee het pad naar je eigen wijsheid en schoonheid te ontsluiten. Dan wordt jij weer een stralende schakel van liefde en schoonheid.

Maan sextiel uranus

Deze volle maan kan voor veel plezier en opwinding zorgen. Positieve mindset en prettige verrassingen liggen in het verschiet. Het blijkt een zeer bijzondere kerstperiode te worden in elk geval. Het mag wel want de laatste weken was er veel woede, irritaties en vijandigheid die naar boven gebracht werd. Complimentjes kan je krijgen, waardering en je zal je op een prettige manier energiek en geïnspireerd voelen en in deze energie zal je gemakkelijk veranderingen kunnen aanbrengen.

Inschrijven groepshealing op afstand

Wat ook een zeer krachtige ondersteuning is buiten een persoonlijke sessie, zijn de groepshealingen 2 x per maand met volle en nieuwe maan, hiernmee sluit je je persoonlijk proces aan op het kosmische proces en krijg je binnen de 10d een uitgebreid verslag waarmee je zelf aan de slag kan in je eigen leven. . . . <https://www.zichtbaar.be/klantveraringen-groepshealing-op-afstand/> . . . sessie kost 15€ .Inschrijven via email isabelle@isahealing.eu

Voor wie nog op zoek is naar een eindejaarsgeschenk, is er de mogelijkheid voor mini groepsabonnement 4+1gratis voor 60€.Stuur me een email dan mail ik je een cadeaubon die je kan afdrucken

De angst van dingen mis te lopen.

Een grote angst na afwijzing is om iets mis te lopen.

Deze angst of gedachte is logisch zolang je leeft buiten jezelf is. Dit omdat je je leeft vanuit een idee van afgescheiden zijn van alles. Hierdoor lijkt het alsof je geen voeling hebt met het leven en alsof dingen je zomaar overvallen. Vergaat het zomaar hoor. Dingen vallen je toe en er is geen zomaar maar wel een duidelijk toeval. Wat je in essentie mee bezig bent, kleurt je energieveld dat fungeert als een trekijzer. En bam toeval aan het werk.

Leven vanuit je kern

Het is voor heel belangrijk om te begrijpen dat als je leeft vanuit je gevoel je daarmee aansluit op je kern en innerlijk bron. Je weet je dan verbonden en gedragen door het groter geheel.

Het is echter zo dat je als mens nooit weet wat je op voorhand nodig hebt. Wat je wel weet is dat als je leeft vanuit je gevoel je de zekerheid hebt dat alles wat je doet perfect op jou zal aansluiten.

Weet en vertrouwd erop dat elk moment volmaakt is, je nooit iets kan missen als je leeft vanuit zelfacceptatie. Pas als je blijft leven vanuit zelfafwijzing ervaar jij idd een soort van gebrek.

Dat zorgt ervoor dat je bang bent om nog meer te moeten missen of om naast iets te zullen grijpen. Je leven lijkt ongrijpbaar als jij niet geworteld bent in jezelf. De beste garantie is om te weten en te accepteren, dat jij een uniek potentieel of talent in je draagt. En dat als jij je daartoe leeft, vanuit het vertrouwen op je gevoel, je altijd zal aantrekken wat je eecht vervult geeft.

Hoe meer jij jezelf dwang oplegt hoe verder jij van jezelf afdwaalt en hoe onaangener je leven zal zijn. Dan kan je idd de ervaring of idee hebben veel dingen mis te lopen met name vervulling en voldoening.

Probeer voor jezelf duidelijk te maken wat je bang bent mis te lopen, hoe jij jezelf vervullen en voldoening ontzegt. Kijk naar het wat heb jij nodig hebt om gelukkig te zijn, de essentie. Vb als je denkt veel geld, dan maakt het geld je niet gelukkig maar wel wat je ermee kan doen. Dus de essentie van wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn ligt in het wat jij met dat geld wil doen, dus niet het geld. Probeer zoveel mogelijk je essentie en drijfveer te ontdekken en ontdek hoe rijkelijk je leven kan zijn.



Cholesterol natuurlijk verlagen

Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge cholesterol hebt.

Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke

normalisatie toont.

Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar kennissen, die van een dichtbij is ongewijzigd gelieven.

Je kan ze hieronder bestellen en als je de **code ISAH334** intikt krijg je op je gehele bestelling **10% korting**

[Cholesteril forte](#) 90 capsules voor 39.86€

[cholesteril](#) gewoon 90 capsules voor 27.66€

[cholesteril forte](#) 30 capsules voor 14.98€

Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken

[klik hier](#)

Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk

ANTWOORD

Om tot een juiste conclusie te kunnen komen is het belangrijk om naar de inhoud of de essentie te kijken.

Wat is een idealist?

Een idealist is iemand die vasthoudt aan een ideaal, een beeld en die zichzelf daarmee buiten de realiteit stelt. Om het wat scherper te stellen kan je zelfs zeggen dat die persoon voortleeft in een waan. Want je kan maar vertoeven in of dromen van een ideaalbeeld omdat je ooit iets pijnlijks ervaren of meegemaakt hebt. Omdat je geen grip krijgt op deze pijn of omdat je er nog de verantwoordelijkheid niet voor wil nemen, vlucht je dan maar in een ideaal beeld. Met een ideaal beeld wil je het "onrecht" in je leven rechtzetten. Een ideaal is daarmee nooit eerlijk, omdat het ontstaan is vanuit een pijn of met andere woorden een oordeel.

Ik was vroeger ook een eerlijke idealist, dat dacht ik toch. Strikt eerlijk aan mijn eigen normen en ideaal dat wel, helaas begreep ik niet dat een ideaalbeeld een vertekend beeld is en daarmee nooit eerlijk kan zijn. Het enige dat eerlijk is, is de realiteit. Toen ik wat ouder en wijzer werd en stopte met het vechten tegen de windmolens in mijn hoofd kon ik ontdekken hoe feilloos de realiteit altijd is. Mijn leven werd ontzettend boeiend en verrijkend op het moment dat ik uit mijn idealen en hardnekkige wanen, stapte en de realiteit omarmde. Niks moest nog zijn zoals ik dacht want ik leerde me open te stellen voor de realiteit en zo mijn denken te veranderen ipv de realiteit te willen veranderen.

Eerlijk zijn

Zolang ik in de waan leefde dat het oneerlijk was met anderen me aandeden of dat het oneerlijk was dat de regering/banken poenpakkers zijn dat er onrecht en onrechtvaardigheid was, leefde ik vanuit een ideaal beeld. Dat beeld natuurlijk in dat ik hoofdzakelijk handelde vanuit weerstand en vechten voor mijn ideaal beeld. Mijn leven werd stukken gemakkelijker toen ik de realiteit wou accepteren. Daarmee gaf ik mezelf de kans om eerlijk naar mijn motivaties en drijfveren te kijken. Dit mezelf in vraag stellen heeft het onrecht in mijn leven opgevoegen. Door meer aan te sluiten op de realiteit en eerlijk mijn eigen motivaties onder ogen te zien, ontdekte ik dat het veel leuker en boeiender was om te leven vanuit ipj tegen de realiteit in. Niet zoals het gemakkelijker is om de berg te lopen ipv de berg te willen oplazen. Het leven bleek op een bepaalde manier zelfs ideaal te zijn terwijl het vaak zelfs helemaal afweek van mijn oude ideaalbeeld.

Het is belangrijk om uit de klauwen van idealen of wanen te blijven. Het leven is steeds in verandering en je vastklampen aan een ideaalbeeld is jezelf tekort doen. Leef voluit vanuit je huidige realiteit, wees eerlijk naar jezelf toe inzake je motieven en stuur aan de hand daarvan bij. Het leven is een avontuur en verre van een ideaal statisch beeld

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer

www.isahealing.eu

www.zichtbaar.be

Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

