



# Nieuwe maan 04/02/19

Vrij om een nieuwe weg in te slaan



## INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- De kracht van de 4 begrippen
- Nieuwe maan in de vrijheidslevende waterman.
- De realiteit als leermeester

## Krachtige Groepshealing op afstand

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen.

De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe](#) krachtig de werking van deze groepsheilings zijn.

♥ **Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn ruggijn af merkte ik na de groepshealing.**

♥ **Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.**

♥ **Isa, ik was zoblj met de steun van de healingen...het opent je ogen en brengt je helderheid...wat een geschenk**

♥ **Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel**

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

**INSCHRIJVEN kan tot 04 febr om 23.30u, ik open wel de healing om 22.00u**

Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

**Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis.**

## ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken. **Promo 55€ excl btw ipv 85€ excl btw.**



Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?



www.transformation-cards.com

Je kan voor 2019 een zieletekening laten maken die je de rode draad zal geven voor wat je ziel in 2019 wil uitwerken.

Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de zieletekening je de essentie van deze uitdaging.

Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan via [transfocards@gmail.com](mailto:transfocards@gmail.com)



**IK BEN bron**

### De materie begrijpen, of de kracht van 4.

Het cijfer 4 is het cijfer of symbool voor de materie en bestaat uit een vierkant. Want er zijn 4 fases die de materie vormgeven.

De 4 fases van de materie zijn:

- lente = inspiratie/ idee ontspruit
- zomer = voeding/ energie geeft bloei
- herfst = beleving/ ervaring vormt je
- winter= analyse/ vorming eigen wijsheid verlicht je

Op de tekening hiernaast zie je duidelijk dat jij als deeltje van de bron of representant van de bron, de insteek of basis bent. Het potentieel of talent dat in jou besloten ligt is wat zichtbaar

of de vorm mag worden.

1 de in inspiratie schiet omhoog vanuit jij de bron, dan 2 proef en voedt je het, 3 duikt het de materie in en wordt zichtbaar 4 om verrijkt de bron te versterken.

Het cijfer 4 staat voor de materie en dus ook voor je fysieke zelf. (Dat wat jij vanuit je individuele lens zal zichtbaar maken).

De vier verwijst naar je potentieel, dat waarop je levend en Jezelf (innerlijke bron) tot expressie brengen. Zie het als de 4 poten waarop de stoel (je bewust) rust, zodat de stoel iets kan dragen. De 4 is de basis van de volmaakte ordening, houvast en verworvenheden (zowel op vlak van materie als op vlak van inzicht in de materie)

De 4 staat ook voor werk en discipline, doorzetting en een alles overwinnende kracht vanuit deze 4 peilers:

- realisme vanuit een eerlijke analyse
- geduld vanuit acceptatie en innerlijk weten
- betrouwbaarheid vanuit een trouw zijn aan jezelf,
- enthousiasme vanuit levensvreugde

De negatieve 4 kracht is kleingeestigheid die zich altijd geremd voelt en een ploeteraar is. Zijn optreden is bruuft en weerd; vulgair, jaloers, koud, criticus en vervelend. Verlies zich in pietluttigheden, zelfvernietigingsdrang, kortaangebonden, agressief en ongevoelig tot sadisme. Haat en primitief gedrag vanuit een enge angstige visie.

Met de 4 is verdraagzaamheid en broederschap ontwikkelen belangrijk, vanuit een je durven open te stellen voor het leven. De enige constante in het leven is beweging, vernieuwing = groei. Het is belangrijk om de processen van groei te begrijpen: lente: idee/inspiratie + zomer: rijping/bloei + herfst: beleving/ruimte maken voor de volgende fase + herfst: analyse/ wijsheid of acceptatie van jezelf.

### Durven je te open voor het leven is de uitdaging.



### 4 februari 2019 nieuwe maan in waterman: je vrij voelen om een nieuwe (uit)weg in te slaan

Deze nieuwe maan werkt heel diep in en kan nu in de dagen voor de nieuwe maanstand, behoorlijk wat vermoeidheid, pijnlijke botten en verwarren met zich meebrengen. Een soort van moedeloosheid kan zich ook manifesteren. Maar dat zal keren op 4 februari omdat heel wat nieuwe informatie nu binnenkomt en je lichaam en emotioneel lichaam, de tijd nodig hebben om zich hierop voor te bereiden.

Wen worden bijna symbolisch genomen door de kosmos. De nieuwe maan is de vrouwelijke ontvankelijke energie, de volgende super volle maan, de mannelijke penetrerende energie. Dus ja het kan voelen alsof jij momenteel door de kosmos overweldigd wordt met collectief worden we nu "de benen" geopend voor de nieuwe informatie en energie, die met de volgende supermaan van 19 februari onze lichamen zal bereiken.



Wie te kuis (in de zin van gesloten, frigide, eng en angstig) leeft met gesloten knieën, zal nooit kunnen proeven van het scheppingsproces.

Overgave of de beentjes openen voor het leven, houdt in je te laten bezwangeren door de materie of het ja zeggen tegen je incarnatie en zelf manifestatie in de vorm.

De maan in deze periode noemt men die de ijsmaan en ze verwijst naar een periode van diepgang door loutering.

Een je durven open te stellen voor je eigen schoonheid en bron. Gebruik deze periode om te mijmeren over oude wensen en dromen waarmee je nu je leven wil verrijken. Waarmee wil jij dit jaar het leven verrijken? Met welk geschenk kan jij de wereld verrijken? De loutering bestaat eruit dat je alles accepteert van in jou leeft en om het moet waardevol te vinden. Zonder de rationele haalbaarheid van een wens in vraag te stellen. Laat je diepste dromen gewoon naar de oppervlakte komen, meer hoeft je er nu niet mee te doen. Elke vrouw (= elke mens) heeft iets moois een waardevoels dat het leven (= de mannelijke energie) begeert of wil. Het leven wil dat je scheidt en dingen zichtbaar maakt. Weet wel dat als je dit onder waterman de energie doet, het wel baanbrekend is wat je nu doet.



**Leer flirten met het leven.** Wie durft te flirten en het leven te verleiden, zal kunnen genieten van het genot van verbinding en schepping. Flirten met het leven betekend jezelf bewust worden van je potentieel en de materie verleiden om er gestalte aan te geven. Je gebruikt dus je verbeelding of verleidingskracht om iets gestalte te geven op een plek in de materie. Maar hiervoor dien je eerst jezelf mooi en waardevol te vinden.

### Nieuwe maan in waterman

Met nieuwe maan staan zou en maan samen dwz dat je gevoel en daden heel goed kunnen op elkaar afgestemd worden. De drang naar vrijheid en uit te breken kan groot zijn. De waterman verleidt, plaagt en neemt omdat hij in alles wel iets kan vinden dat waardevol is.

De waterman is sociaal, want broederschap en gelijkwaardigheid zijn zeer belangrijk. Waak je er wel voor om vast te lopen in idealen, omdat waterman gelijkwaardigheid wil. Maar gelijkwaardigheid bestaat altijd uit 2 polen en zolang de waterman dat niet begrijpt blijft je verstrik in zijn ideaal of waanbeeld. Elk contact is gelijkwaardig, want je trekt aan wat je uitstuurt. Mijmer hier vaak over zodat het begrip kan binnensijpelen en als je dat begrijpt zal je veel meer kunnen leven vanuit acceptatie ipv uit weerstand.

In de waterman energie zal jij begrijpen dat je altijd flirt met iets wat je aanspreekt, of het nu moeilijk of leuk is. Jij hebt bepaalt dat je ervoor openstaat ofwel wat je uitstuurt trek je aan.

In de waterman staat eigen ruimte en vrijheid centraal, waardoor je minder last hebt van emotionele betrokkenheid met anderen ipv drama. Door dit dichter bij jezelf te kunnen blijven blijft je voeling houden met jezelf ipv jezelf te verliezen in de ander.

De creatieve visionair die wegen opent en die zegt: "leven en laten leven" want inderdaad elk van ons komt tot volwassenheid of wasdom als de tijd rijp is.

**Maan conjunct mercurius** schitterende inzichten tot visionaire ideeën, originele invallen en inspiratie die je helpen om oude denkaders om te polen naar vernieuwing vanuit verbinding. Broederschap heeft als basis gelijkwaardigheid, maar ook oude kennis die terug boven komt drijven collectief. Ook lukt het je beter om je gevoel te verwoorden en om alert te zijn.

**Maan sextil jupiter** verrijkt je gevoel met hogere inzichten en het vergroten van je eigen wijsheid. Geluk en gemak om de materie, je lichame en levensvreugde beter te begrijpen. Dingen die je nog niet snapte kunnen duidelijker worden, zeker in het hoe jij jezelf vanuit verbinding kan openstellen voor het leven. Het zal hier ook de nodige moed geven om ook al zie het eventje niet om toch vol vreugde verder te gaan in de wetenschap dat als je in beweging blijft er vanzelf dingen zullen zichtbaar worden.

**Maan quintile uranus** helpt je om een duidelijke gedragslijn voor jezelf neer te zetten, hiernaar bedoel ik dat je beter zal begrijpen wat het inhoud om authentiek te zijn. Teveel mensen verwarren anders doen en interessant zijn met authentiek zijn. Authentiek zijn is "gewoon" jezelf zijn, vanuit een spontaan in het moment leven ipv in een rolletje proberen uit te blinken.

**De zwarte maan maakt een positief aspect met jupiter** dus de diepe echte stukken van jezelf, die je zal eeuwenlang het zwijsen oplegt zullen nu groter en sterker worden want het wil nu uitbreken en zijn plek opeisen.

### Deze nieuwe maan valt onder de kracht van 4

Vier februari, om 22.04u is het exacte nieuwe maan en wordt de energie van de waterman onze systemen binnengeleid. Vanuit de 22 (het aanraken van ons innerlijk meesterschap) worden we geleid naar de 4, naar ons als mens. Lees meer hierover aan het begin van de nieuwsbrief.

### De klemtoon op relaties

Omdat de rechterzijde of rechter hemisfeer + 2de kwadrant van de maanhoroscoop een grote bezetting kent wil dat zeggen dat je teveel met projecties op anderen bezig bent ipv de antwoorden in jezelf te zoeken.

Het zal belangrijk zijn om dicht bij jezelf te blijven en je bewust te zijn van je afhankelijkheid van anderen. De projectie op de ander is er vanuit een grote behoefte aan verbondenheid. Maar al te veel mensen verwarren afhankelijkheid met verbondenheid. Deze maan zal je hiervan bewust maken zodat je kan breken uit die afhankelijkheidsketenen en ze kan omzetten in een je openstellen en delen.

**Pallas, die staat voor emotionele intelligentie en wijsheid; gerechtigheid en het doorzien van patronen**

Ze staat in weegschaal, in het 2de huis wat verwijst naar het zoeken van evenwicht in je relatie met anderen. Maar ook je houding tegen jou die geld en het evenwicht dat je daarin kan vinden. Je kan andere afspraken maken met mensen, omdat je meer ruimte voor authentieke expressie wil. Het ontdekken van je patronen en inzicht krijgen in je drijfveren zal verhelderend zijn. Diplomatie toepassen. Omdat je ontdekt dat als je de ander ruimte geeft vanuit een vertrouwen op jezelf, dit bijzonder verrijkend kan zijn omdat je dan echt openstaat en durft te verbinden.

**Pallas oppositie uranus** is de bouwer van nieuwe werelden, nieuwe creaties, pure innovatie

**Pallas oppositie venus** gaat over het vinden van balans tussen dat rechtvaardig en juist is in plaats van te vechten tegen alles wat tegen jouw visie indruist. Wat is rechtvaardig en juist? Het wil de wielen perfect zullen werken in de toekomst. Ahum als iets nu niet werkt, en je veranderend er niks aan, dan zal de toekomst ook niet veel veranderen hé?

**Pallas sextiele venus** de schoonheid van verandering begrijpen, de slimme plots, enthousiasme en creativiteit die ervoor nodig zijn met enthousiasme omarmen.

### Tweelingzielen en healing

Voor tweelingzielen in het bijzonder, maar ook in de relatie met jezelf is diepe healing mogelijk. Door diepe pijn toe te laten zal je support of contact kunnen krijgen met je wederheft.

Geen drama's maar een begrip gewoon vanuit een je durven openstellen of vanuit menselijk opzicht je kwetsbaar maken. Kwetsbaarheid is ook loslaten, dingen vrijgeven. De menselijk zal namenslijk kwetsbaar als hij verband, zolang hij onvoldoende gegron is zijn de eigen individualiteit. Pas als je contact hebt met jezelf kan je jezelf volledig verbinden vanuit het contact in plaats van het verlies van jezelf. Leer dit subtiele onderscheid goed te begrijpen.

**Het duo uranus en juno** gaat over het onderscheid leren maken tussen mededogen en medelijden. Het je bewust zijn en onbewustzijn van de draag of je mate van contact met het hogere. De groei van ego naar zelfbewustzijn, van drama naar acceptatie. Het neptunus hierbij wil dat zeggen dat je meer en meer enkele nog wil aansluiten op dat wat je echt vervulling brengt.

Voor tweelingzielen liggen er nu heel mooie kansen op diepgang healing en verbinding. Maar als er bij één van de 2 partners sprake is van (af)dwingend gedrag, is er sprake van een relatie met een zielsverwant die je verwacht met je ideaal of droom van een tweelingziel.

Probeer niet om een idee waar te maken maar om je bewust te zijn van de realiteit en deze te gebruiken als opstapje om te groeien. Hoe dichter je naar jezelf toegroeit hoe meer kans op het contact met je tweelingziel.

### Inschrijven groepshealing, die deugd valt vanop afstand

De groepsheilings zijn voor heel veel mensen op bijzondere krachtige hulp te zijn om hun persoonlijk groei te versnellen en te laten aansluiten op het grotere geheel. De draagkracht van deze groep is bijzonder ondersteunend.

Overtuig jezelf

Zelf hoof jij niks te doen, want de healingen gaan altijd door na 23.30u omdat de energie die rustige en zuiverder is omdat de meeste mensen dan slapen.

Inschrijven enkel via email [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu), kan tot 04/02 om 23.30u. Om 22u open ik al wel de tijdslijn voor de healing maar ik werk de healing pas af na 23.30u.

kost 15€ incl uitgebreid verslag achteraf via email

**Abonnement 4+1 gratis= 60€, of 8+2 gratis 120€.**



### De realiteit aanvaarden

Heel veel mensen leven nog teveel vanuit rebelle en weerstand, in plaats vanuit vrijheid en eigen ruimte.

**Het leven vanuit rebelle**, is leven vanuit afwijzing. Als kind wordt je je onschuld ontnomen omdat je schuldig bevonden wordt, aan de gebreken die in het hoofd van je omgeving leven. Op het moment dat je hen geloofd stap je in je verweer en verschuil je je achter een patroon waarmee je je onschuld (= puurheid en zuiverheid) wil beschermen.

**Een voorbeeld.** Een achterricht van mij is al maanden razend op me omdat ik haar confronteerde met haar realiteit. Toen ze weer eens een nieuw lief kwam presenteren, nr 45 of 50; was ik het beu om weer eens dit spelletje mee te spelen. Ik vertelde haar rondt dat ik niet meer mededeed met haar komedie. Dat de relatie onecht is omdat beiden zo hard hun best doen om aan de buitenwereld te bewijzen dat ze, ditmaal, een goeie relatie hebben. Dat het ditmaal juist is wat ze doen. Terwijl ze zich vanaf de eerste week al gekwetst voelde door hem. Dus toen ik het hart had om eerlijk te zijn met haar, haar te vertellen dat hoe goed die man ook mag zijn; hij toch niet de ware is voor haar. Dat die relatie 9 op 10 ook goed zou mislukken. Tja toen kreeg ik een boze furie op mijn dak omdat ze helemaal niet eerlijk wil zijn met zichzelf. Wat is haar realiteit? Dat ze seks verwacht met liefde, een man verrijkt met vervulling? Welke positie neemt zij dan in binnen haar eigen realiteit?

**Eén van mijn lievelingsnichtigjes doet nog beter.** Zij doet gewoon het omgekeerde van wat gebruikelijk is. Onder haar kan staan echt vierkante wielen van een heif totaal geen voeling met zichzelf. Ze houdt zelf hardnekkig vol dat dit de juiste wielen zijn en meer nog, dat die wielen perfect zullen werken in de toekomst. Ahum als iets nu niet werkt, en je veranderend er niks aan, dan zal de toekomst ook niet veel veranderen hé? Door haar realiteit op te splitsen in halve waarheden, kan zij haar waan of ideaal beeld, bijvoeren. De dag dat de beelden samenkomen, komt ze aan in de realiteit. Maar je kan dan heel diep vallen. Noch gezwoegd, noch gezweet, kan haar klein krijgen. Als een martelaar, draagt zij deze martelgang met vervoer. Soms hem vervloekend maar geen haar op haar hoofd die eraan denkt om de realiteit te accepteren. Ze zit al bijna tot aan haar nek in het drijfzand. Maar ja zolang er zuurstof is trappelen ne mens lustig verder hé.

### De realiteit als leermeester

Dat herken ik bijzonder goed vanuit mijn eigen verleden. Ik wou mezelf zijn en dacht ook dat ik het gewoon anders moest doen dan de anderen. Wat bestond (of het werkte of niet) zwierde ik gewoon overboord en ik ploeterde eigenzinnig tegen de stroom in. Ik zie dat bij mijn nichtje nu ook gebeuren, het jezelf vernietigen vanuit het niet begrijpen wat authentiek zijn betekend. Ik had het grote geluk dat mijn ouders niet betrokken waren bij mij dus ook geen medelijden hadden. Mijn nicht heeft het ongeluk dat haar ouders medelijden hebben en haar willen redden. Door haar te sponsoren geven ze haar extra zuurstof om zich dieper in de shijt te trappelen.

Vanuit leven is gouderlijker, het geeft je terug wat je er insteekt. Zijn raderen werken feilloos vanuit pure kracht van het mededogen. Of het wie niet horen wil zal voelen, opdat de groei en overleving gewaarborgd kunnen worden.

**Waak je ervoor, je realiteit te laten vergifigen met (zelf)medelijden.** Als er een wond is, is er etter nodig om de wond schoon te krijgen en te laten genezen. Tegen de etter (pijn) vechten is de ander / jezelf, de kans op genezing ontnemen.

Dus als je contact wil met JE realiteit = mogelijkheden, dien je boven alles eerlijk met jezelf te zijn en het vergif van je denken om te zetten in de kracht van nederige acceptatie. Vanuit de acceptatie kan jij dan 100% bijsturen en verandering aanbrengen.

Waarom doe je wat je doet?

Waar sta jij binnen je eigen realiteit en leven? Erin of erbuiten?

**Het vluchten in je overlevingspatroon** zorgt ervoor dat je je verwijderd van je kern of bronbegeven. Je leeft letterlijk in een waan dat er iets fout is met je en dat je dit wil verdoezelen. Wanneer iemand je luchtbel doorprik, kan je als een woedende leeuw fel uitvallen en de ander letterlijk de ogen uitkrabben. Omdat je niet eerlijk wil zijn met jezelf, wil je ook niet dat de ander je echt ziet.

### Welke kar trek jij?

Op dat moment verkracht je de realiteit en probeer je bijzonder te worden door een zogenaamde verbeterde versie van jezelf neer te zetten. Dat wat je bent is bloot niet meer genoeg, jezelf zijn is maar te gewoonlijcs. Je wil schitteren, pronken en poven de ander uitsteken. Terwijl mocht je echt uiting geven aan jezelf, je schitterend en uniek bent maar vanuit een diep ontzag dat je nederig maakt. Nederig omdat jij dit stukje van de bron mag dragen en zichtbaar maken. Heb jij de nederheid om je eigen kar te trekken of laat jij je nog voor de kar van de ander spannen?

### Het anders willen doen

Als je een andere kar dan die van jezelf trekt wil je erkenning. Je wil de aandacht trekken. Je wil geen gewone ronde wielen of je kar, nee je wil het concept opnieuw heruitvinden en je zweet bij vierkante wielen. Ook al ervaar je in de realiteit dat die vierkante wielen echt rampzalig werken, toch blijf je harnakkig vastklampen aan je idee van het moet anders en bijzonder zijn.

### Bijzonder versus authentiek

De uitspraak: "doe maar gewoon, dat is al gek genoeg". geeft eigenlijk een beetje een wanlank aan de diepere betekenis. Want authentiek en uniek zijn is allesbehalve gek. Het is het leven verrijken, verwarmen en instandhouden door verrijning en groei. Het is bouwen op wat al is, door het te verrijken, er een nieuwe laag van bloot te leggen.

Het is zinloos om te proberen je stempel te drukken door opnieuw het wiel uit te vinden. Je mag gerust verder bouwen op de fundamenten die je voorouders je nagelaten hebben. Je mag het kind houden ipv het met het badwater weg te laten stromen.

Het is de bedoeling om de zwakke plekken en blinde vlekken te ontdekken (= het kind te zien) en om deze te verbeteren, zodat je nageslacht een betere start krijgt dan je.

Het kind zien betekend de mogelijkheden (h)erkennen zodat je kan ontdekken welke kar (= vorm) je nodig hebt om het tot uiting te brengen.

In dit artikel zitten verschillende lijnen en metafoeren dus het zal behoorlijk wat flexibelheid vragen van je. Maar onder de waterman energie lukt het je om de verschillende lijnen op te pikken en te accepteren.



### Cholesterol natuurlijk verlagen

Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge cholesterol hebt.

Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke normalisatie toont.

Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar kennissen, die ik van dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.

Je kan ze hieronder bestellen en als je de **code ISAH334** intikt krijg je op je gehele bestelling **10% korting**

[Cholesteril forte](#) 90 capsules voor 39.86€

[cholesteril](#) gewoon 90 capsules voor 27.66€

[cholesteril forte](#) 30 capsules voor 14.98€

**Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken**

[klik hier](#)

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer

[www.isahealing.eu](http://www.isahealing.eu)

[www.zichtbaar.be](http://www.zichtbaar.be)



Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verstuurd aan [\[email\]](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). Voor een goede ontvangst voegt u [isabelle@isahealing.eu](mailto:isabelle@isahealing.eu) toe aan uw adresboek.



Laposta