

Nieuwe maan 5 april 2019

De leugens doorbreken en eerlijke relaties gestalte geven.

Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be



INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- Er zijn geen antwoorden, enkel keuzes!
- Nieuwe maan in ram: eerlijke relaties, exit leugens
- Die zoekt die vind. Is een foute wegwijzer

Aanbod

- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- massage ideaal om energetisch te detoxen

Coin aanbod

Automatische trading (belegging) in bitcoin die elke dag % oplevert.

Wee coin token, die een verschuiving tewege zal brengen in het koop- en betaalsysteem, door het allemaal onder 1 noemer te brengen

Krachtige Groepshealing op afstand

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.](#)

♥ **Hallo Isabelle, Ik was heel snel van mn ruggijn af merkte ik na de groepshealing.**

♥ **Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.**

♥ **Isa, ik ben zobjmet de steun van de heiligen...het opent je ogen en brengt je helderheid...wat een geschenk**

♥ **Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel**

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

INSCRIVEN tot tot 05 om 23.30u,
Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis.

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken.

70€ excl btw

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?

Je kan een zieletekening laten maken die je de rode draad zal geven voor wat je ziel nu wil uitwerken

Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de zieletekening je de essentie van deze uitdaging.

Verjaar je, dan toont de tekening wat je ziel binnen jouw persoonlijk pad dit jaar zal uitwerken.

Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan

transfocards@gmail.com



www.transformation-cards.com



Er zijn geen antwoorden, enkel keuzes.

Iemand schreef me dat je nog steeds heb geen energie gevonden heeft, dat je al 100 artikelen gelezen heeft over vibratieverhoging en dat je ondanks alles nog altijd in een depressieve stemming blijft. Verder liet hij weten, eindeloos op zoek te zijn naar antwoorden.

Als de emmer vol is is het game over

Zolang je als mens bezig bent met wat je ongemakken, ben je niet bezig met je essentie. Het probleem is niet het ongemak maar het feit dat je geen keuzes wil maken. Het leven is nochtans peepsimpel: is het niet leuk? Wel verander hebt, door een andere keuze te maken. Maar mensen zijn bang om keuzes te maken omdat de mens denkt in termen van verlies in plaats van in termen van winst. Hierdoor heb je niet de moed om je gevoel te volgen. Een keuze maken betekent verantwoordelijkheid nemen. Een antwoord bieden op jouw kern. Leef je vanuit je lichaam loop je vast in ongemak, leef je vanuit je ziel dan accepteer je de vrijheid en groei.

En zen verhaal. Een man bezocht de zen meester om antwoorden. Hij bleef maar praten en vragen stellen, en op een gegeven ogenblik begon de zenmeester hem een kopje thee in te schenken. Ook toen het kopje vol was, bleef de zenmeester heel zen verder schenken. Totdat de man opeens verre van zen uitriep: " het kopje is al vol, waarom schenk jij nog verder?. De zenmeester antwoordde: "Jij bent niet als dit kopje. Zolang je hoofd vol zit kan ik niks voor je doen. Pas als je bereid bent om los te laten en jezelf leeg te maken , kan ik je nieuwe dingen leren. "

Welk schoentje trek je aan?

Wat ik ook als tips meegeef aan die jongen, hij wil er niks mee doen, want hij wil enkel een antwoord op hoe hij zijn energie kan verhogen. Maar je bent hier niet om je energie te verhogen! Je bent hier om je ziel, je lichtwezen tot realiteit te maken waardoor je vanzelf een hogere energie zal krijgen. Eengelijk wil hij gewoon een pilletje of een magische oplossing, zonder zelf actie te ondernemen. Het leven heeft echter niks met antwoorden te maken maar alles met experimenteren en ontdekken. Als je beantwoord aan je ziel, zal je leven vanzelf goed voelen. Voelt iets niet goed dan kan je enkel verandering brengen door dingen anders te doen. Enkel zo kan je blokkades in je leven weer vrij krijgen.

De valkuil van het in weerstand leven.

Die jongen blijft stug vasthouden aan zijn onmacht. Hij werd ook heel boos (verweet me arrogant) toen ik hem aantoonde dat ik met al diezelfde dingen geworsteld heb. Hij wou enkel een gehoor, medelijden maar dan zou ik verraden alle van de kracht van zijn ziel. Mededogen is neutraal blijven en uit de drama's van de emoties blijven.

De angst en het niet weten, verlammen hem waardoor hij boos is op de buitenwereld. Hij stelt nu voorwaarts aan de buitenwereld = het leven. Maar aan het leven kan je geen eisen stellen. Het leven is feilloos in haar mededogen. Toen ik jonger was, werd ik telkens ook razend als iets niet liep zoals ik het "wou". Achteraf gezien draaide het vierkant telkens ik handelde vanuit mijn hoofd. Van zodra ik uit de weerstand stapte leek alles plots vanzelf te gaan. Een keuze maken is in beweging komen, is leven, is stromen. Zolang je blijft hangen IN een ongemak, stroom je niet meer. Het antwoord ligt dus altijd in jezelf besluten. Of iets voelt goed of niet, en dan is het aan jou om de moed te hebben om alle voorwaarden en eisen los te laten. Want alle eisen die je stelt aan het leven zijn illusies, die een vorm van veiligheid willen creëren. De mens wil veiligheid en dat wat vertrouwt (bekend) is veilig. Maar de bron en je ziel willen juist dat je vertrouwt op je gevoel in plaats van op de materie.

Denk regelmatig na over waar jij trouw aan bent. Aan je onlogische maar o zo goed gevoel of aan je logische maar slecht gevoel?

Mijnmer er eens over het feit dat er geen antwoorden zijn, enkel KEUZES; maw waaraan beantwoord JIJ

Het gaat niet goed dus vluchten

Die jongen schrijft verder dat omdat je geen energie heeft hij verval in extra alcoholgebruik het weekend. Het is menselijk om te willen vluchten van zodra het vertrouwde of veilige omgeving aangetast wordt. De deurwaarders staan aan zijn deur dus al zijn zekerheden blijken illusies te zijn. Maar hij begrijpt (nog) niet dat die juist gebeurt omdat hij nog nooit echt keuzes gemaakt heeft vanuit een goed gevoel. Verder schrijft ie: " *Haar is echt zeer moeilijk om zomaar te veranderen.*" Wel op zich is het doorsimpel maar dat is niet begrijpen. Wrijving schenkt plezier, een moed om trouw te blijven aan dat wat goed voor je voelt in plaats van trouw te zijn aan de duivel (= angst voor verlies)



Traject, Angst programma deleteen

Voor die mensen die ook uit deze wurggreep willen stappen heb ik de 8 weekse begeleiding. Om de 3d is er email contact waarbij ik je begeleid om je angsten los te laten.

Kost 550€, De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter begrijpen, hun energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte en een vrijheid ervaren.



Nieuwe maan 5 april in ram: de leugens doorbreken

De nieuwe maan laat ons weer naar binnen keren en alle planeten ondersteunen dat proces omdat ze allemaal in de onderste hemisfeer staan (allemaal onder de middellijn). Dat wil zeggen dat de planeten introvert uitgewerkt worden. Of dat dingen zullen verdiept worden.

Nieuwe maan, is het samenvallen van de maan en zon, het moment waarop lichaam en ziel gemakkelijk in contact zijn. Daarom is de nieuwe maan het ideale moment voor nieuwe plannen, omdat het ego dan getemperd wordt door de invloed van de ziel. Met volle maan, sta je meer open voor dat wat je echt wil.

Nieuwe maan in ram het 4de huis

De laatste 3 weken waren best pittig en verwarrend met die mercurius retrograde. Die wazig maar in lethargie wordt met de nieuwe maan in ram, helemaal doorbroken. Je zag nu, dat waartop je je de laatste maand geremd voelde, helemaal laten doorbreken. Ram zet er de beuk in maaar vanuit je buikgevoel. De renning gaf je de kans om de essentie te verkennen van dat wat je nu naar buiten wil in de wereld zetten.

Nieuwe maan in ram vraagt je om bewust voeling te krijgen met hoe jij jezelf wil presenteren naar buiten toe. Ram is het eerste teken van de dierenriem en verwijst dus naar het geboren worden. Het is een krachtige opbouwende kracht. Wat wil jij nu, in je leven realiseren. Ram nodigt je uit om dat wat je weet los te laten en om actie te ondernemen vanuit het nu, vanuit wat jij voelt. Een stukje jezelf opnieuw geboren laten worden. Maak andere keuzes, durf een totaal andere richting in te slaan.

Nieuwe maan in ram is het allerbeste moment om diepgaande veranderingen aan te brengen, nieuwe zaken en relaties op te starten. Dus ga ervoor, het licht staat op groen. Het 4de huis is dat waar jij je goed bij voelt, waarbij jij thuiskomt of goed in eigen vel zit. Geef nu bewust richting aan dat wat je dit jaar wil laten groeien.

Je komt op aarde om zin te geven je ziel, om je innerlijke bron tot realisatie te brengen. Het is de bedoeling om de kosmische energie door je kruin tot aan je voeten te laten doorstromen. Echter te veel mensen zijn bang om dingen te doorvoelen en daarom weigeren ze de energie door hun hele lichaam te sturen. De energie blijft dan in het hoofd hangen, waardoor het kopje altijd vol is en groei verstikt wordt.

Een zen verhaal. Een man bezocht de zen meester om antwoorden. Hij bleef maar praten en vragen stellen, toen de zenmeester hem begon een kopje thee in te schenken. Ook toen het kopje vol was, bleef de zenmeester heel zen verder schenken. Totdat de man alles behalve zen riep: " het kopje is al lang vol, waarom schenk jij nog verder?. De zenmeester antwoordde: "Jij bent niet als dit kopje. Zolang je hoofd vol zit kan ik niks voor je doen. Pas als je bereid bent om los te laten en ruimte te maken kan ik je nieuwe dingen leren. "

Maan halfvierkant zwarte maan (lilith)

Dat is een heel intense energie, die je in contact zal brengen met oude pijnen, ontstaan omdat je in bepaalde leugens bleef meegaan. De leugens in vriendschappen, kunnen nu uiteenspatten. Situaties waarin je je beklemd voelt en die je uitnodigen om je te bevrijden, toekomst plannen die overhoop gehaald worden zodat je vertrouwen en overgave mag leren. De leugens waarin je leeft maken van je soms een kat in het nauw. Pas als je alle leugens ontdekt hebt die in je leven spelen, ben je echt vrij en krachtig. Wees dankbaar als het zich voordooft, hoe moeilijk het in eerste instantie ook is, het is een zegen om eerlijk en vrij te kunnen zijn.

Maan quintile juno

Is de ideale stand voor ideale partnerships. De relaties die je nu aangaat zullen stimuleren en boeiend. Je kan je rusteloos en romantisch gestemd voelen en het is het ideale moment om je partner te verrassen. Wees creatief en ontdek hoe vervullend het kan zijn om echt met de ander uit te wisselen en je partner nog wat uiten dagen. Sleur is dodelijk en met deze energie kan je er met heel veel plezier de bezem doorheen jagen

Mercurius conjunct neptunus in vissen

Onder deze energie zal je merken, dat je uitgedaagd wordt om, dat wat je in alderhand probeert te ontdekken en links te laten liggen, in de ogen te kijken. Illusies en strohalm worden nu ontmanteld. De leugens waarin wu je al zo lang onbewust leeft, de relaties die je aangegaan bent vanuit deze leugens, dat allemaal zal nu worden uitgeklaard en dit proces zal duren tot 2025. Dus de volgende jaren worden we collectief uitgenodigd om naar jezelf te kijken, om de leugens waarin we onszelf verliep houden te doorbreken. Voelt iets niet goed, zeg het klaar en duidelijk. Vind je iets niet leuk zeg het klaar en duidelijk. Zwijgen voor de lieve vrede is gestalte geven aan een leugen! Zorg dat je ziel het meest waardevolle in je leven wordt, zodat de leugen van het ik-ben-het-niet-waard dus zal ik mezelf maar wegcijferen, eindelijk voorgoed gebannen wordt.

Tijd om in de volgende jaren **collectief de eigenwaarde** op te krikken. Kan je het je inbeelden, alleen evenwaardige relaties, die boeiend, verrijkend en verwarmend zijn. Als vis heb ik wel meer van die mooie ideeën, die ik heel lang als onzin afgedaan heb. Dit omdat mijn vader me zei dat ik in utopia leefde, met mijn hoofd in de wolken. Vele lange jaren heb ik dan maar in de leugen geleefd van dat goeie en mooie dingen utopia zijn. Wel ik ben uitgebroken op mijn 44ste en vandaag op mijn 50ste durf ik weer te genieten van utopische dromen. Geen leugens meer voor mij, laat utopia zich maar realiseren. Is het in dat leven niet, wel dan zal het wel in een volgend leven zijn. Maar ik heb in elk geval besluten om enkel nog voeding te geven aan dat waar mijn hart warm van wordt. Ik heb veel te lang in de kilte geleefd. Ik geniet nu al 6 jaar een leven als een regenboog , vol kleur, warmte en magie.

De zon vierkant saturnus

Je zal er echt voor mogen werken voor dat wat je wil. Saturnus is de strenge leermeester die je uitdaagt om je grenzen te (ver)kennen zodat je contact kan maken met je essentie. Enkel door wrijving, begrenzing krijg je voeling met jezelf. Geboren worden is de wrijving door het geboortekanaal, het zaad dat door de aarde heen wrift om door te breken. Mensen zijn zo bang van de wrijving omdat ze het geschenk niet begrijpen. Wrijving schenkt plezier, het gevoel eren te leven. Wat zou de liefde bedrijven zijn zonder wrijving? Wrijving= uitdagingen= lessen leren, kan echt op een leuke manier.

Het is een oud denkpatroon, dat nog onbewust is in ons leeft, dat groeien enkel kan via pijn en lijden. Groeien is wrijving en zoals gezegd, seks is ook wrijving. Seksuele energie is het levensenergie = passie en levensvreugde. Pas als er wrijving is wordt ze geactiveerd. Dus symbolisch gezien heeft de kosmos seks met de mens. Wrijving is met andere woorden een uitwisseling en interactie en naar mijn ervaring kan dat perfect zonder pijn. Begin je al een beetje te snappen hoe het werkt?

Dus de volgende keer **dat je weerstand ervaart** of je begrenst voelt, weet dan dat je hiervoor contact kan maken met de kracht/passie in jezelf. Het is enkele je weerstand die zorgt voor de pijn. Vervang je weerstand door nieuwsgierigheid en de wrijving wordt leuk. Pas als je je begrensd voelt komt de drive of motivatie om uit te breken, om je grenzen te verleggen. Wrijving is de basis voor groei en het verwerven van kracht. Zon = ego, vierkant (= daagt uit) saturnus (de materie/begrenzing). Dus wat wil jij zichtbaar maken, wat vind jij de moeite waarde om gestalte aan te geven?

Het is belangrijk om keuzes te maken vanuit wat goed voor je voelt, dan is de wrijving een uitdaging en iets leuk. Maak jij keuzes die niet goed voelen, is het logisch dat de wrijving als een verkrachting aanvoelt.

Wil jij een liefdevolle handreiking, dan kan je je inschrijven voor de groepshealing. Die gaat door vanop afstand na 23.30u. Er zijn heel veel gidsen aanwezig tijdens deze groepshealing en zo wordt er een heel krachtige groepsziel gevormd die als een moeder, haar liefde en koestering naar elk lid stuurt. De impact van de healing is tot 10d voelbaar en wordt volledig geïntegreerd door het verslag dat je ontvangt.

Inschrijven enkel via email isabelle@isahealing.eu, tot 05/04 om 23.30u. kost maar 15€ incl verslag. Welke impact groepsleden ervaren ontdek [je hier](#).

Instituut Terre Pure een zalige energetische massage of gelaatsverzorging

Morgan Desschans
Tulpenlaan 70
8540 Deerlijk
Telefonisch bereikbaar: 0475 / 972 - 027
Contacteer ons via mail: instituufterrepure@hotmail.com

<http://www.instituutterrepure.be>



Cholesterol natuurlijk verlagen

Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge cholesterol hebt.

Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke normalisatie toont.

Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar kennissen, die ik van dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.

Je kan ze hieronder bestellen en als je de **code ISAH334** intikt krijg je op je gehele bestelling **10% korting**

[Cholesteril forte](#) 90 capsules voor 39.86€
[cholesteril](#) gewoon 90 capsules voor 27.66€
[cholesteril forte](#) 30 capsules voor 14.98€

Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken

[klik hier](#)

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

www.zichtbaar.be

coach/healer

Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). Voor een goede ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

