

Volle maan 18 mei 2019

Je passioneel overgeven aan het leven

Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be



INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- Zorgen verlangens voor groei en vooruitgang?
- Volle maan: passioneel leven
- Een foute uitspraak: Ieren tevreden te zijn met weinig
- Gods wil is ok, zolang die maar overeenstemt met de onze.

Aanbod

- Groepshealing op afstand met de maan
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogrammatie
- massage ideaal om energetisch te detoxen

Coin aanbod

Automatische trading (belegging) in bitcoin die elke dag % oplevert.

Krachtige Groepshealing op afstand

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.](#)

♥ Hallo Isabelle, ik was heel snel van mn rugpijn af merkte ik na de groepshealing.

♥ Hoi Isabelle, Wat een mooie Groepshealing weer. Ben blij en iedere keer weer verrast met je verslag. Bedankt hiervoor.

♥ Irsa, ik ben zo blij met de steun van de heelingen...het opent je ogen en brengt je helderheid....wat een geschenk

♥ Dank je wel voor het verslag. Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

INSCHRIJVEN kan tot 18 mei om 23.30u,

Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stapisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis.

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken.
70€ excl btw

Benieuwd naar de influisteringen van je ziel?



www.transformation-cards.com

Je kan een zieletekening laten maken die je de rode draad zal geven voor wat je ziel nu wil uitwerken

Sta je voor een nieuwe uitdaging dan toont de zieletekening je de essentie van deze uitdaging.

Verjaar je, dan toont de tekening wat je ziel binnen jouw persoonlijk pad dit jaar zal uitwerken.

Benieuwd? Laat het je ziel je tonen en vraag nu je zieletekening aan

transfocards@gmail.com



Zorgen verlangens voor groei en vooruitgang?

Een vriendin stuurde me een pagina uit een boek waar instond: *"verlangen is de motor voor evolutie, groei en bewustwording."* En dit voelde voor mij helemaal niet als juist aan. Dus voor mij dan was een uitnodiging om er bij stil te staan en op in te tunen.

De laatste jaren merk ik dat ik onzettend getraind wordt in het alles aanvoelen. Van woorden tot boeken, tot dingen en plaatsen en vanzelfsprekend ook mensen. Zo lang heb ik niet meer willen voelen omdat het allemaal overweldigend was. Maar nu zou ik me mijn leven niet meer kunnen indenken zonder deze hooggevoeligheid. Het enige wat nodig was, de wens en wil om de hooggevoeligheid te accepteren. Zo werd het een bruikbaar instrument voor mij.

Hierdoor is mijn leven veel eenvoudiger geworden. Ik heb namelijk geleerd dat ik alles tot maar 2 pistes kan terugbrengen: liefde of angst. In dit geval stelde ik mezelf de vraag is verlangen een uiting van liefde of van angst. En toen was het voor mij direct duidelijk wat ik gevoeld had. maar waar ik me nog niet bewust van was.

Verlangens, een uiting van gebrek

Ver-lang-en is iets om je symbolisch langer te maken. Synoniemen zijn behoefte hebben aan iets of iets begeren. Voel nu eens zelf. Kan jij die zaiende en afdwingende kracht voelen? Er zit een hunkering in, een nood en daar wordt ik eerlijk gezegd mottig van in mijn plexus.

Ik heb heel lang verlangt naar dingen maar ik voelde er enkel onmacht door, omdat ze buiten mijn bereik waren. Hierdoor voelde ik me tekort gedaan door het leven. Wat ik had was niet genoeg, ik wou meer (symbolisch langer worden).

Verlangen remt je juist in je groei omdat er een dwangmatig karakter inzit. Het is je ingegeven vanuit een idee van gebrek/tekort. Hierdoor verstar je, door je focus op dat wat je verlangt en sta je niet meer open voor de spontane beweging van het leven.

Leven is transformeren ipv verlenging

Een verlangen is een verlengde van een idee en is niet verbonden met het hart. Het hart weet dat leven bestaat uit je openstellen, groeien en loslaten. Het oude loslaten en vernieuwing toelaten.

Een verlangen is als een mouw ergens aan breien, terwijl het ding al volledig uit de mode is.

Voor de bewuste durers onder ons

Ik nodig je uit om *bewust* stil te staan en te *voelen* wat het antwoord op onderstaande vraag is. In de volgende nieuwsbrief ontdek je het antwoord. Mijmer erover, proef en voel het. Lukt het niet vanzelf, dan is dat ok. Hoe minder je probeert hoe sneller het zal lukken. Hou het speelt en spontaan. Het kan ook helpen om er een symbolisch beeld bij te vragen. Beelden, net als muziek zijn zeer belangrijke, veelzijdige dimensies.

Wat is het verschil tussen een wens en een verlangen?



Zelfbevrijding 8-weken traject: Angst programmatie deleten

Voor die mensen die ook uit de wurrgreep en de spookbeelden van de angst, willen stappen heb ik de 8 weeke begeleiding.

Om de 3d is er email contact waarbij ik je begeleid om je angsten los te laten.

Kost 500€, De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter begrijpen, hun energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte en een vrijheid ervaren.



Hier gaan we weer met een knoert van een zogenaamde wijze uitspraak.

Stel jezelf de vraag: is geluk beperking? Is geluk minder?

Geluk is voor mij leren de juiste keuzes te maken. En heeft weinig te maken met leren tevreden te zijn met het minimum of symbolische afdankertjes.

Het leven vraagt je juist om voluit te gaan, om met volle teugen te genieten van alle onuitputtelijke bronnen. Waarom jezelf beperken? De mens is binnen zijn talenten en zijn, altijd onbeperkt. Dat is juist het geschenk van de vrije, wild!

Minder onzin een meer bewustzijn is ok of minder denken en meer voelen. Maar tevreden zijn met weinig is je grootsheid afwijzen.

Het leven is er juist om je terug bewust te maken van je onbegrensdeheid en overvloed.

Maar er zit wel een kern van wijsheid in, alleen is die nog niet bewust begrepen. Want het is namelijk zo dat hoe minder je wil/verlangt (lees nodig hebt), hoe minder je nodig hebt om gelukkig te zijn (lees je goed te voelen). Alleen kan je dat niet leren want het is het resultaat van een keus = een ervaring dus.



Volle maan 18 mei 2019 in scorpioen

Volle maan, is de gaspedaal volledig indrukken. Scorpioen is diepgaand en kolkend als een tsunami, als je haar kracht niet begrijpt. Scorpioen is een waterteken, en daarmee gevoelig en een zeer goeie geleider (oppikken van energie). Maar scorpioenen hebben een alles of niks mentaliteit, of de dingen gebeuren met passie of ze zijn bang van hun passie.

Elke mens draagt een stukje passie, een stukje scorpioen in zich. Maar als je je overweldigd voelt door het leven en je niet meer wil voelen, leef je vanuit weerstand met je giftige voort paraat voor de aanval. Als we kijken naar de watertekens zien we de kreeft, scorpioen en de vis. Dus 2 ervan hebben pantsers en het vissen teken is dual en flexibel.

Zand in de ogen

Alles in het leven kent zijn evolutie en die fases. Het water of het gevoel kent ook 3 fases: kreeft emotionele veiligheid en groefafstand. Door zich te verschuilen in zijn huis (pantser), door wat ze in hun scharen te pakken krijgen niet meer los te laten en als iets te dicht bij komt dan gaan ze er met een zijdelingse weg vandoor of benaderen ze het vanuit een omweg. In de kreeft leer je je veilig te voelen in de materie. In de scorpioen ga je een stapje verder en kan je thuiskomen in jezelf. Maar zolang er de angst om te voelen en te ervaren is, graaft de scorpioen zich in. Strooit je zand in de ogen door zichzelf mysterieus te maken en als dat je niet op een afstand houdt dan is er de prik van de doodelijk giftige staart. Op het moment dat je je intense wrok en jaloezie kan loslaten kan je door naar de vissen waar je dan weer een éénheid kan vormen met de hogere bron zelf. In vissen leer je dan alle vormen van wegijfing, illusies en wanen te doorbreken zodat echte dienstbaarheid vanuit kracht en liefde de dualiteit opheft.

In de scorpioen energie kan je contact maken met je ziel /essentie en de brug slaan van emotionele veiligheid naar overgave en flexibiliteit. Maar die passie, dat willen leven en willen gelukkig zijn is zo beangstigend zolang je in koppige pantser zit. Heel veel scorpioenen zijn hierdoor zeer wrokkig, jaloers en veilig van de wille zich veilig voelen en toch diepgaand ervaren maar ze zijn doodsbang voor de overgave die hen naar het volgende niveau kan tillen. Het niveau van de vissen, met zijn overgave vanuit innerlijk weten en kracht en daarmee.

Kijk eens in de volgende weken hoe jij jezelf interessanter probeert te maken. Waar koester je nog wrok en waar ben je jaloers over. Kijk ook eens hoe jij persoonlijkheid gebruikt om overwicht te houden. Wat zit er nog in je olijfonten geheugen opgeslagen van de scorpioen vergeet en vergeet kwetsingen niet. Wie wil jij nog een rekening (pKijk eens in de volgende weken hoe jij anderen zand in de ogen strooit, hoe jij jezelf interessanter probeert te mnk met de giftige staart) presenteren?

Als je in de volgende weken uitroept: "maar hoe is het in godsnaam mogelijk, hoe durven ze of hoe kunnen ze dat doen..."., dan is het de scorpioen die moet worden kietelen. Een onderste steen wordt omgedraaid en iets wat je al lang verdrong mag nu in verlicht. Diep adem halen en rustig blijven en accepteren wat gebeurt. Onthouden dat alles met een reden gebeurt en ALTIJD om je te HELPEN. Zo kan jij je rustig openstellen voor de wijze weg, van "tante maan" (cfr naar de vlamme tante kaat).

De machinering is schorpioen in het houden van controle omdat ze niet willen dat iemand hun pantser doorbreekt. Doodsbang om wat in hen leeft naar buiten te brengen en te delen. Durf te transformeren van scorpioen naar vis. De vis leeft zonder pantser en is daarmee veel vrijer en sneller. Als je je buikgevoel volgt en je creativiteit toelaat is er van kwetsbaarheid geen sprake.

Volle maan, 11de huis in scorpioen

Het 11de huis is het huis van je sociale contacten, het hoe jij je gedraagt in een groep en waarbij je wil horen. Het is het huis van de vrijheid omdat je verbindt een gevoel van vrijheid en ruimte geeft. Met scorpioen hier zelfde geheimen en onbewuste stromingen naar boven gebracht worden. Scorpioen staat voor diepgaande transformaties en transformeren betekend het oude loslaten. In scorpioen ontdek je waar je natuurlijke gaven en talenten liggen = je passies. Dat wat je het gevoel geeft dat je leeft en intens doervoelt. Er tegenover staat de zon (mannelijke energie/denken) in stier die het allemaal maar wat overroepen voel ik dat emotioneel gedoe. Maar je essentie mag je niet verwarren met je persoonlijk mask. Voelen en emoties zijn 2 totaal verschillende dingen.

Zolang je denken blijft roepen; dat je het overroepen en onzin (= geen gevaar voor pijn) is al die emoties, zal je bron energie je blijven overvelden. Je bron energie zoekt een kanaal om tot uiting te komen en dat kanaal is je lichaam. Je lichaam is een voelsinstrument. Dus als je hoofd je wijs maakt dat al dat voelen onzin is dan wijs jij je lichaam af en verziekt en/of verstart het. Gebruik je hart om je hoofd en je lichaam tot één eenheid te laten samenwerken. De stier wil alles stabiel en vertrouwd houden terwijl dat onmogelijk is. Het leven is constante beweging. Maar zowel stier als scorpioen zijn bezitterig, de ene materieel en de ander emotioneel.

Kijk eens wat en hoe jij als je bezitterig bent beschouwd? Hoe voelt dat voor jou? Bezit geeft je gronding en huwast maar heb jij al ontdek dat voelt eerder een last dan een vreugde is? Kan jij al van de materie genieten zonder die nog nodig te hebben?

Schorpioen fysiek

De scorpioen is verbonden met het geslachtsleven, vitaliteit, viriliteit, urinewegen en blaas/dikke darm, geslachtsklieren en het DNA. Perfectionisme kan tot frustratie (=dwarsligging) of verdrinking van de seksuele energie leiden en vervolgens tot agressie. Dus bekijk gerust in je leven hoe jij je voelt in je seksualiteit? Kan jij je erin uitleven of ben je bang voor deze levenskracht? Met uitleven bedoel ik in je relatie en niet het van de één naar de ander hoppen. Met uitleven bedoel ik natuurlijk voluit gaan. Kan jij je partner aangeven wat je fijn vindt, durf jij je lichaam en het lichaam van je partner te verkennen met al je zintuigen? Leven is alle zintuigen gebruiken proeven, ruiken, voelen, horen en zien.

Poseidon, de planeet van ontwaken en wijsheid

Deze staat retrograde en bestaat uit het teken van vissen maar de bindingslijn staat verticaal ipv horizontaal. Het verwijst naar de verticale instroom en contact met de kosmos en de ziel. Poseidon staat nu ook in scorpioen. Hierdoor zal het lijken alsof jij je eventjes het contact met je hogere weten kwijt bent. Maar het is de bedoeling dat jij het contact met je lichaam bewust aangaat en erkent. Lichaam = materie = begrenzing, roept nog teveel weerstand op. Er is nog teveel voor & tegen, goed & kwaad. Je zal uitgenodigd worden om gehoor te geven aan de diepe wens in jezelf om jezelf te stellen. Het is verlaten in relaties. Het durven geven en je kwetsbaar op je te stellen. Er je willen verbinden met anderen.

Het pantser draag je omdat je alles uit de buitenwereld als kritiek opneemt. Je kan dat vermijden door jezelf bewust te maken van het feit dat je een hoger lichtwezen bent. Gebruik alles uit de buitenwereld, situaties, aanwijzingen, gesprekken om jezelf beter te leren kennen. "Raak" iets je uit de buitenwereld dan is dat een levend thema in jezelf, dat je ziel wil terug in balans brengen. Verwijt iemand je dat je een leugenaar bent, neem dit dan niet persoonlijk maar gebruik als wegwijzer om te groeien. Kijk dan in jezelf waar je nog in de leugen van zelfafwijzing leeft. Wordt wijs in plaats van te wijzen naar de ander.

Uranus (de vernieuwing/vrijheid) en venus (de liefde) werken samen

Deze stand schept de ideale energie voor stimulerende en fantastische romances, waar persoonlijke vrijheid hoog in vaandel staat. Maar omdat er verder in deze horoscoop ook heel wat vierkanten en oppositie energie zit kan het, kan er ook sprake zijn van instabiele relaties en financiële verliezen. Dit enkel als jij binnen deze energie relaties aangaat vanuit financieel oogpunt in plaats vanuit je hart. Liefde op het eerste zicht is perfect en heeft grote slaagkans.

Saturnus en pluto retrograde

Ze staan in steenbok in het eerste huis ?De klemtoon ligt sterk op het contact krijgen met wie je echt bent, meer bepaald met je gedrag, met dat wat je aan de buitenwereld toont. De structuur waarop jij je persoonlijk leven gebouwd hebt is aan transformatie toe. Maar ook de onderstroom van het willen uitbreken en meer vanuit je eigen gevoel en essentie leven. Steenbok is structuur maar ook de ongelegde regeltes die zo verstikkend werken. Wat is essentieel en belangrijk in je leven? Gelukkig krijgen? Overleven? Genoeg geld hebben of je goed voelen in je eigen vel en je eigen ding doen? Een ding is een feit, de hogere leiding wordt steeds sterker en sterker voor wie bereid is.

Jupiter (overvloed en vermeerdering) retrograde in steenbok

Retrograde is een moment om de dingen te herevalueren en te bezinnen. Waar ben je te optimistisch en te overdreven toegeefflijk in? Er liggen hier grote kansen om te ontwaken, bewuster te zijn en jezelf als wezen met een vrije wil te (h)kennen. Je vrije wil is elke seconde van je leven intact, alleen ben je er niet van bewust omdat je het concept vrije wil nog niet snapt. De basis van de vrije wil zijn de keuzes die je maakt. En je hebt maar 2 keuzes te maken: vanuit liefde of vanuit angst. Dat is je huiskwerk om hierover te mijmeren, om de diepere lagede van de vrije wil te begrijpen.

Groepshealing met de volle maan

Deze blijkt een schitterende hulp te zijn voor die mensen die hun persoonlijk proces willen versnellen en begrijpen. Aan de hand van het verslag achteraf, lees je welke de collectieve uitdaging is die je ook in je eigen leven nu dient aan te geven. Tijdens de healing krijg ik een beeld door dat je helpt begrijpen wat speelt. In het verslag werk ik dat uit met duidingen en oefeningen.

De groepshealing gaat door vanop afstand, na 23,30u, terwijl de meeste mensen slapen. Dan is de energie veel sterker en zuiverder. Kost maar 15€ incl verslag. Inschrijven enkel via isabelle@zichtbaar.be

Wil jij ook je groei versnellen, dan zal deze handreiking je zeker helpen.



Instituut Terre Pure een zalige energetische massage of gelaatsverzorging

Morgan Desschans
Tulpenlaan 70
8540 Deerlijk
Telefonisch bereikbaar: 0475 / 972 - 027
Contacteer ons via mail: instituutterrepure@hotmail.com
<http://www.instituutterrepure.be>



Gods wil is ok, zolang die maar overeenstemt met de onze

Zolang we ons afsplitsen van God zijn we maar armzalige wezens. Dan gedragen we ons als god, door onze wil op te leggen.

Het is belangrijk om te leren begrijpen dat we een deeltje van God zijn en wat dat juist wil zeggen. Als we Goddelijk zijn, dan gedragen we ons als scheppers, als creatievelingen. En dan genieten we van het scheppingsproces. Wie zich als een god gedraagt die wil machten en controle.

Velen zijn spiritueel tot het getuigval

Spiritualiteit of het je bewust worden van de goddelijk vonk in jou is meer dan je anders te gedragen en anders kleden. Is meer dan woorden en rituele na-apen. Dit is ook weer een vorm van onderscheiding, terwijl God juist eenheid is. Mensen denken dat ze door zich als een buitenbeentje te gedragen ze daarmee spiritueel zijn.

De rijke hoeft zijn rijkdom niet te tonen, want hij weet dat hij rijk is.

Het ogenblik dat jij je angsten (= je voorwaarden) kan loslaten en kan kiezen voor liefde, dan pas zal jij de wil van God leven. De wil van God is wars van elk uiterlijk vertoon, het is een manier van zijn.

Velen zijn bereid zolang alles gebeurt op hun manier. Maar je bent in de eerste plaats een Goddelijk wezen en dan pas een mens. De menselijke wil of het denken, dient ondergeschikt te zijn aan het hogere, omdat het er deel van is.

Ben jij bereid om al je voorwaarden (angsten en oordelen) los te laten om een uiting te zijn van de Goddelijke wil?

Of zoals Jezus het zei: " Niet mijn wil geschiedde maar de uwe"

Maar je zal ontdekken dat als je Gods wil leeft, jij je wonderbaarlijk goed en gelukkig wil voelen. Want jij bent God en jij is jij



Trading of belegging in bitcoin (BTC)

In december ben ik in een soort trading of beleggingsysteem gestapt dat belegt in bitcoin. Ik vind het een schitterend systeem omdat het dagelijks geld oplevert, zowel bij een stijging als bij een daling van de BTC. Zelf hoef ik niks te doen.

Niekeke bank waarborg

Het unieke in dat systeem is dat er een **bankwaarborg** gegeven wordt door een bank ten bedrage van je inlegsom en dat je geld verdient zowel in een stijgende als dalende markt;

WEEKLY RESULTS

WEEK	DATE	PROFIT %
Week 10	2019-03-25	5,228
Week 9	2019-03-24	3,364
Week 8	2019-03-23	3,555
Week 7	2019-03-22	3,067
Week 6	2019-03-21	3,101
Week 5	2019-03-20	3,648
Week 4	2019-03-19	3,195
Week 3	2019-03-18	3,333
Week 2	2019-03-17	3,377
Week 1	2019-03-16	3,277 (one day trading)

Wekelijkse opbrengst tussen de 0.67% en de 4.58%

Zoals je hiernaast kan zien, is er elke week opbrengst, of de markt nu stijgt of daalt.

De opbrengsten worden wekelijks op je account bijgeschreven en als je niet wilt staan, dan worden ze voor de volgende week bij je kapitaal gevoerd.

Hieronder zie je de start investering van 26 BTC die na 10 weken 34 BTC geworden is = 8 btc winst op 10 weken tijd

Als je ook interesse hebt hierin stuur me dan maar een email met je vragen.

Date	Description	Value	Current balance
2019-03-12	Week 10 profit 1.108% from 33.83654692	0.37490893	34.21145585
2019-03-05	Week 9 profit 3.228% from 32.77845829	1.05808863	33.83654692
2019-02-26	Week 8 profit 2.106% from 32.10238213	0.67607616	32.77845829
2019-02-19	Week 7 profit 2.553% from 31.30321115	0.79917098	32.10238213
2019-02-12	Week 6 profit 2.087% from 30.66326874	0.63994241	31.30321115
2019-02-05	Week 5 profit 3.011% from 29.76698483	0.89628391	30.66326874
2019-01-29	Week 4 profit 3.658% from 28.71653402	1.05045081	29.76698483
2019-01-22	Week 3 profit 1.995% from 28.15484487	0.56168915	28.71653402
2019-01-15	Week 2 profit 3.52% from 27.19749312	0.95735175	28.15484487
2019-01-08	Week 1 profit 4.58% from 26.0064	1.19109312	27.19749312

Cholesterol natuurlijk verlagen

Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge cholesterol hebt.

Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke normalisatie toont.

Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar kennissen, die ik ben dichtbij kon opvolgen. En allen zijn ze vol lof over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.

Je kan ze hieronder bestellen en als je de **code ISAH334** intikt krijg je op je gehele bestelling 10% korting

[Cholesteril forte](#) 90 capsules voor 39.86€

[cholesteril](#) gewoon 90 capsules voor 27.66€

[cholesteril forte](#) 30 capsules voor 14.98€

Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken

[klik hier](#)

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer

www.zichtbaar.be

Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verzonden aan [\[\[\[email\]\]\]](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

