

Volle maan 14 september 2019

Lukt het je om orde te scheppen in de chaos?

Isabelle Lambrecht www.zichtbaar.be



INHOUD NIEUWSBRIEF

- Groepshealing op afstand
- Het ascentiepad zichtbaar
- De kracht van nederigheid.
- Volle maan in vissen: orde scheppen in de chaos
- Presteren versus delen
- Kies je voor zekerheid of voor vrijheid?

Aanbod

- Groepshealing
- Transformatie tekening
- traject delete angstprogramma's

Vastgoed spanje

Krachtige Groepshealing op afstand

Bij volle en nieuwe maan komen krachtige, BELANGRIJKE frequenties vrij.

Deze frequenties kunnen vaak niet opgenomen worden omdat je zelf nog in chaos en disharmonie verkeert. Via de draagkracht van de groep worden deze krachten vastgehouden zodat elk groepslid er op zijn tempo kan uit putten. Met de groepshealing en het verslag achteraf, krijg je de kans om je groei te versnellen. De groepshealing op afstand is zeer ondersteunend zowel emotioneel als fysiek. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn! [Ontdek hier hoe krachtig de werking van deze groepshealingen zijn.](#)

♥ **Hallo Isabelle, ik was heel snel van mn rugpijn af merkte ik na de groepshealing.**

♥ **Jeetje mina wat treffend is deze sessie alweer... pffff echt zo prachtig maar ook wel beetje eng hoe je de speerpunten in mijn leven van dit moment raakt.... WoW ben er stil van ♥**

♥ **Isa, ik ben zoblif met de steun van de healingen...het opent je ogen en brengt je helderheid...wat een geschenk**

♥ **Dank je wel voor het verslag, Dit geeft weer hoe ik steeds de fout in ging. Ik meld me weer graag aan voor de healing want het voelde als of er gewicht van me schouders af viel**

Kost 15€ en verslag binnen de 14d.

INSCRIVEN kan tot 14 sept om 23.00u,
Stuur een email of reply deze mail: isabelle@isahealing.eu

Rekening stepisa bvba BE96 9795 9298 0405 BICcode ARSPBE22 met vermelding van uw naam & datum

Abonnement: 120€ = 8 + 2 gratis

ADVERTEREN VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Geef jouw bedrijf een boost en laat anderen kennis met je maken. Wens je hier te adverteren of je workshop te plaatsen kan je meer dan 6000 mensen bereiken. **70€ excl btw**



Het ascentiepad zichtbaar

Toen ik vandaag het laatste verslag maakte van de groepshealing, viel het me op wat een ongelooflijk duidelijke handleiding, we via deze afstemming gekregen aangereikt krijgen.

Elke keer weer, krijg ik na elk verslag, dankbare emails van groepsleden die dankzij de inzichten met een gerust gemoed en vol vertrouwen weer verder kunnen.

Persoonlijk ervaar ik de groepshealingen als baanbrekend, alsof we een pad openen en activeren hier op aarde. Ik ga ervanuit dat er veel groepen werkzaam zijn en dat wij daar ook eentje van zijn.

Mijn gids nodigde me uit, om alle verslagen te bundelen en beschikbaar te stellen, voor die mensen die ook het pad willen bewandelen. Het boek zal 45€ kosten en ik hoop het binnen de 4-5 weken rond te hebben. Momenteel zijn er ongeveer een 82 teksten (ik moet ze nog allemaal verzamelen en bundelen).

Koop het boek enkel als je bereid bent om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Vanuit het volle bewustzijn, dat niks je zomaar overkomt, omdat jij de schepper bent van je eigen leven. Van zodra je het boek vasthoudt of erin leest zal ook de energie van de healingen voor jou vrijkomen.

Hoe het boek te gebruiken?

Als je een probleem hebt dan stel je je open voor de energie van het boek en vraag je wat nu je uitdaging is (zo krijg je advies). Dan sla je het boek open en lees je de betreffende pagina. Heb je behoefte aan advies, kan je je nogmaals openstellen voor de energie van het boek en vraag je om advies. Dan sla je terug het boek willekeurig open.

Wie het boek wil kan zich al een email sturen dan zet ik je op de lijst.

Hieronder alvast een hartverwarmende feedback en [hier vind je er nog veel meer](#)

Lieve Isabelle,
Zo grappig om te lezen. Alles klopt! Dank je wel voor je schrijven, ik kan er nu zo om lachen en alle voorvallen van afgelopen weken vallen op hun plek. Ik voelde al dat ik steeds meer somber werd, en nu voel ik weer een kracht en plezier. Het leven geeft eindelijk precies wat ik nodig heb om me wakker te schudden. Dank je wel!

Liefs S



Nederigheid

In de vorige nieuwsbrief, las je bij de maanbeschrijving, dat de mens een vrouwelijk concept is.

De essentie van vrouwelijk energie is ontvankelijkheid = de bereidheid om te ontvangen.

Om de kracht van de mens terug te herstellen dienen we in de eerste plaats de vrouwelijke energie weer te begrijpen en te herstellen.

Nederigheid als ingang en vruchtbare bodem

Ik hoop dat jijzelf eens gemijmerd hebt hierover? Want bewust worden en bewust zijn, is juist jijzelf, die het stukje van de bron in jou, gestalt geeft.

Ben jij ontvankelijk voor jouw unieke frequentie = dat deeltje van de bron, die via je ziel, in jou aanwezig is? Ben jij nederig genoeg om je open te stellen en in te voelen en om verantwoordelijkheid te nemen voor wat je voelt? Heb jij de nederigheid om te luisteren naar je gevoel of loop jij vast in de kringetjes van emoties?

Ben jij nog zo kinderachtig en egoïstisch om bang te zijn voor je gevoel, omdat het indruist tegen het gangbare?

Laat jij je gevoel vrucht dragen? Of wijs je het af uit angst afgewezen te worden of raar bevonden te worden?

Bewustwording, is je bewust worden van wat in jou leeft en mogelijk is.

Bewust zijn, is een bewuste keuze maken. Bewust kiezen om er staan in plaats van je laten leiden (te laten verdringen) door eisen en voorwaardes van je omgeving.

Nederigheid is je (zoals je ziet op de foto) je vol vreugde oprichten en openstellen voor de kosmische energie. Je beschikbaar stellen als kanaal, waardoorheen de bron/god een deel van zichzelf kan manifesteren, ongeacht je kleinzieligheid menselijke eisen en angsten. Ware nederigheid is het loslaten van alle eisen en voorwaarde die je angstige ego stelt. Het is jezelf ondergeschikt maken aan de kosmische/ goddelijk energie.

Je bent een schepping van de kosmos en de kosmos heeft met jou een duidelijk doel voor ogen. Het doel is om het potentieel in jou gestalte te geven. Dit vergt nederigheid, het loslaten van elke vorm van controle, onzekerheid accepteren omdat het leven beweging is = vernieuwing.

Wie nederig is, stelt zich open vanuit het hart en herinnert zich dat hij/zij de bron beoefend om een kanaal te zijn om een bepaald deeltje van de bron zichtbaar te maken.

Nederigheid is scheppen vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd. Wie schept vanuit het hart maakt keuzes die goed voelen = hart hebben voor zichzelf = de bron.



Heb je zelf een thema dat je graag zou willen uitgewerkt zien door mij, dan mag je me dat gerust mailen. Dan werk ik dat hier uit via de nieuwsbrief.



Volle maan 14 september in vissen: orde scheppen in de chaos.

Met volle maan gaat de energie op volle kracht en kan er van alles doorbreken. Deze volle maan staat in de vissenenergie.

Een fase die afgesloten werd

Vissen is het laatste teken van de dierenriem en wijst op een soort van archetypische volinding omdat je in vissen alle eigenschappen terugvindt van de laatste tekens. Dit werd numerologisch versterkt pp 09-09-2019 , omdat 9 de laatste is van de enkelvoudige getallen en hierdoor ook alle eigenschappen in zich draagt van de voorafgaande getallen.

Dit is een heel duidelijke verwijzing naar het feit dat er een bepaalde fase afgesloten is. Op 21 december 2012 werd een proces in gang gezet die ons als collectief uitnodigde om andere keuzes te maken. Om in te voelen en kennis met onszelf te maken. Dit vielden vooral onwennig en chaotisch aan. Deze beweging wordt nu gesloten en het zal rustiger worden omdat je vanaf nu uitgenodigd wordt om verder te groeien vanuit de structuur die je nu hebt. Zie mijn artikel van 6 januari 2019.

We gaan nu een soort van meervoudige fase in, wat wil zeggen dat je kennis zal mogen maken met vele verschillende mogelijkheden en facetten van je huidige visie en waarheid. Er is vanzelfsprekend nog groei maar nu meer in de diepte, terwijl hiervoor het aanvoelde alsof je steeds op meerdere paden tegelijk zat.

De rashes van de visse energie

Als de rashes van de visse ik leren samen wat de kracht van de chaos is. Om een voorbeeld te geven, mijn huis is altijd proper maar nooit kraaknet. Ik bedoel hiermee dat er altijd wel iets is van het oog sprint, 'vullen boek', of mijn bureau die vol ligt of een plaid in de zetel of een papertje naast mijn prullenbak. Er is altijd iets kleins, dat aandacht vraagt = een vorm van leven. Het lijkt alsof het nooit af is, nooit helemaal volmaakt. Mijn ramen zijn netjes maar toch zal je altijd wel ergens nog een streep of een vlek vinden. Weet je dat ik vaak tot wel 5x mijn ramen opnieuw poets en ongelooflijk maar waar, kraaknet krijg ik ze niet.

Heb ik onkruid geweid en geharkt zal je altijd nog wel een spruitje vinden. Als mijn dochter opgeruimd heeft mag haar haar in een magazine verschijnen, mijn huis zal nooit in een magazine verschijnen. Bij mij is nooit clean, steriel of volmaakt af. Snap je? Er is altijd een beetje "chaos" want als het steriel is dan ga ik een beetje dood. Het is erom maar steeds een gang, een nieuw startpunt. Mijn moeder verveet me slordigheid maar dat is het niet. De visse energie houdt als het ware een zaadje beschikbaar, dat nieuw leven kan waarborgen. Als een opening laten voor een volgende fase.

En dat is waar we nu ook in zitten. Er is een fase afgerond maar er is nog die kleine opening van waaruit we verder kunnen. In de visse energie leer je snappen dat de chaos de start naar orde is. En met orde wordt hier een scheppingsvorm bedoeld. Ook al kan mijn bureau er een beetje chaotisch uitzien, ik weet perfect waar alles ligt. Astrologisch zegt men wel eens dat vissen dromers zijn en in andere dimensies zitten en op een bepaalde manier is dat waar. In de vissenenergie kan je verder kijken dan je huidige cirkel.

Chaos is wat je mogelijkheden biedt, want als iets volledig af is dan is het game over of het einde van het verhaal. Eerst is er chaos = potentieel, en van daaruit kan je orde scheppen en scheppend te werk gaan. Voor de meeste mensen is chaos = vele mogelijkheden, een reden om te stressen omdat er in chaos geen ratio, noch controle mogelijk is. Je kan enkel voelen en er de beste stroming voor je uithalen.

Hoe ga jij om met "chaos". Zorgt dit voor stress? Zet het je aan tot creativiteit? Is er momenteel frustratie bij jou om zogenaamde losse eindjes?

Als er losse eindjes zijn, laat die dan. Je hebt nu dat laatste chaos nodig om erna de volgende eindjes mogelijk te maken.

Maan (gevoel) in vissen en zon (denken & doen) in maagd, wil zeggen dat de chaos van de vissen soms wel voor frustratie kan zorgen omdat de maagd juist orde op zaken wil stellen. Dus met je denken kan je je nu willen stellen en met je vuist op tafel kloppen. Ook dingen doen zonder rekening te houden met de ander, in het idee dat je helpt en goed doet.

Zowel vis als maagd zijn 2 tekens die zich graag ten dienste stellen. De visenergie is invoelend en zal luisteren naar wat voor de ander belangrijk is. Zijn tegenpoot de maagd doet voor goed, zonder te luisteren naar wat de ander nodig heeft en voelt zich dan afgewezen als de ander het niet waardeert.

Belangrijk nu, is dat kijkt naar de essentie van wat momenteel speelt in je leven. Gebruik je invoelend vermogen en je fantasie. Je fantasie gebruiken, in een analyse , doe je door gebruik te maken van de vraag "wat als". Vb wat als ik dit zou doen of wat als ik het zo zou proberen, wat als ik dit een kans geef,Het moment om duidelijk je eigen visie te vormen en altijd enthousiast en optimist te blijven. Dit zal je helpen om met je 2 voetjes op de grond te blijven = acceptatie van je realiteit. Wil je dienstbaar zijn luister dan eerst naar de ander, communiceer. Stel vragen om te ontdekken wat de ander levert en waardevol vind. Alles is een ontdekingsreis, zowel jezelf, de ander als de wereld. Gebruik je denkracht om kritisch te zijn, de maagd power is hiervoor perfect. Echter kritisch in de zin van aftoetsen aan je eigen gevoel en innerlijk weten, heeft niks te maken met (ver-)oordelen.

De maan in vissen kent als grootste uitdaging het duidelijk je grenzen verspreiden aan te geven, want maar al te snel wordt er vervallen in zelfopoffering. De vis zal snel wegwachten, éénmaal hij voelt dat hij teveel opgeofferd heeft. Vermijd dat vluchtgedrag en geef duidelijk aan wat ok is voor jou en wat niet. Waar je achterstaat en waar je tegenzin voor voelt. Noch strijd, noch vluchten is nodig, alleen eerlijke communicatie en voor jezelf wat de ander te vertellen wat je ervan denkt. Een eerlijke nee is een geschenk dat je moet jezelf als voor de venter en een ja vanuit het hart, is het mooiste geschenk dat je de ander kan geven.

Durf nee te zeggen en je grenzen aan te geven.

Volle maan in huis 7, vissen met neptunus

Neptunus die hoort bij vissen, versterkt de hele vissenenergie. Voelen, bewust aanwezig zijn en contact hebben met je innerlijke weten (= je intuïtie) is nu heel belangrijk. Huis 7 is het thema partnerrelatie. Waak je wel voor de valkuil van vissen, namelijk medelijden. Tijd om je partnerrelatie eens bewust te bekijken en om elke vorm van medelijden te vervangen door communicatie, fantasie en enthousiasme. Kan je niet meer enthousiast zijn over je relatie dan zal het duo mars/zon, die er tegenoverstaat, zorgen voor de nodige onrust. Harde kritieken kunnen vallen en je ongeduld kan brokken maken.

Krachtig en positief aspect tussen maan en pluto

Pluto is de kracht van de ziel en zorgt voor diepgang en verdieping. Pluto dringt door alle structuren heen, zelfs deze die onverwoestbaar lijken.

Vermijd kritiek en elke vorm van neerklagen op de ander. Je hoeft te maken, de ander niet veranderen. De enige macht die je hebt is om een andere keuze te maken. Of je herbekijkt je relatie en kan er meer diepgang in aanbrengen maar deze relatie afronden in schoonheid en jezelf openstellen voor iemand die beter bij jezelf aansluit. De witte ridder op het paard droom is een typische vissen illusie. Stop met zoeken naar de ideale partner en maak wijze keuzes. Onthoud dat je altijd de partner aantrekt, die op dit moment aansluit op je eigen frequentie. Er is geen ideaal, er is enkel de constante verandering. Mijn ex-man was 30 jaar terug perfect voor mij. 12 jaar later niet meer want ik was teveel gegroeid en veranderd.

Klamp je niet vast en geef altijd het beste van jezelf in elke mogelijk relatie, die altijd is wat je op dat moment nodig hebt. Sommige relaties geven je veiligheid en comfort, andere uitnodigen je uit om grenzen te trekken of om uit te breken,

Elke partnerrelatie heeft zijn eigen unieke nut voor de beide partners, vergeet dat nooit. Maar als het niet uitgewerkt is, dan is het belangrijk dat je durft te sluiten en de chaos van het onbekende te betreden.

Tijd om oude patronen van afhankelijkheid los te laten.

Jupiter conjunct maan zorgt voor een energie dat gelukkig kan maken en vrijgeven. En het is gemakkelijker om je open te stellen en om contact te maken met de ander. Je vind het ergens ook leuk om te zorgen voor een fijne omgeving.

Vierkant jupiter met neptunus

Dit is het belangrijkste aspect, die 2019 kleurde. Dit aspect komt maar elke 13 jaar voor en dit jaar manifesteert het zich maar liefst 3x exact!!!! Dit dankzij de retrograde loop van jupiter. Maar er is meer, hun kracht wordt extra versterkt en werkt veel indringender uit, omdat ze in hun eigen teken staan Eerst in januari, dan in juni en nu voor de laatste maal in september.

Wat heeft dit aspect nu te betekenen? Het centrale thema van dit aspect is de vraag: " is dit echt of schijn? Als je de kracht van neptunus niet snapt dan bouw je gemakkelijk luchtkastelen en leef je in een droom of subrealiteit. Je voelt wel dat er iets niet klopt maar je kan er de vinger niet op leggen. Jupiter staat voor groei, maar als je deze energie niet snapt dan zie je de dingen te groots en ben je ook hier onrealistisch. Dit aspect heeft tot doel je bewust te maken van de mogelijke bubbel waarin jij leeft of waarin jij je tot nu toe verscholen hebt.

De bubbel waarin je leeft loslaten en de realiteit verwelkomen.

De kracht van neptunus is de mogelijkheid van meerdere dimensies te zien maar ook creatief te zijn en dingen vanuit een hoger standpunt of vanuit een overvieu punt te bekijken. Dat wil zeggen, los het van kleine angstige ego. Elke oplossing of inval is een dimensie. Een dimensie is een mogelijk pad. Dromen is vluchten, scheppen en creatief zijn is energie gestalte of vorm geven. = onbegrensde mogelijkheden.

De kracht van jupiter is de drive om onbegrensd te denken, te groeien en te verruimen. Contact te maken met zoveel mogelijk potentieel en energie = expansie

Wil je een helpende hand in dit proces, dan kan je je inschrijven voor de groepshealing, die doorgaat op 14 sept. De healing gaat door vanop afstand, na 23.30u als de meeste mensen slapen. Ik stem me op elk lid af via de naam en vorm zo de groepshealing. [Lees hier](mailto:Lees_hier) welke krachtige impact de leden mochten ervaren. Je kan enkel via email isabelle@zichtbaar.be inschrijven en dit tot 14 sept om 23u . Kost 15€ inclusief uitgebreid verslag met boodschap achteraf, die je dan helpt om de boodschap te integreren in je eigen leven. Wil je een abonnement 8+2 gratis, dan betaal je maar 120€.

De volgende nieuwe maan is op 28 september

Voila, weer heel veel interessante dingen die mogelijk zijn in deze periode. Geniet ervan en stel je ervoor open.

Zelfbevrijding 8-weeken traject: Angst programma's deleten

Voor die mensen die ook uit de wurggreep en de spookbeelden van de angst, willen stappen heb ik de 8 weekse begeleiding.

Om de 3d is er email contact waarbij ik je begeleid om je angsten los te laten.

Kost 550€. De feedback van mensen is dat ze sneller rustiger worden, dingen beter begrijpen, hun energie hoger kunnen houden, houvast vinden, meer ruimte en een vrijheid ervaren.

Presteren versus delen.

Nog teveel mensen leven vanuit zelfafwijzing, waardoor ze zichzelf steeds weer proberen te bewijzen. Het willen presteren, het over lijken gaan, het totaal het zwijgen opleggen van het gevoel, het je afgewezen voelen..... We kennen het allemaal.

Vraag is natuurlijk wat we hiermee proberen te bewijzen?

- Dat we waardevol zijn?
- goed genoeg zijn?
- interessant?
- rijk en machtig genoeg?
- iets te vertellen hebben?
- bestaansrecht hebben
-

Wat al deze bovenstaande antwoorden gemeen hebben is dat de essentie niet aan bod komt. Namelijk de mens zelf. Het zijn maar concepten, thema's en ideeën.

Het verschil tussen delen en bewijzen

Als mens heb je al een 100% aanwezig potentieel. Je hebt al een duidelijk vorm en doel. En wanneer je luistert naar je gevoel = je maakt keuzes die je een goed gevoel geven en je communiceert eerlijk vanuit je hart, dan deel jij jezelf. Dan deel jij het beste van jezelf met de ander.

En het mooie is dat als je dit doet je jezelf vervult voelt. Het lijkt misschien wel contradictoerisch maar inderdaad als je jezelf deelt, dan geeft dat veel voldoening. Let wel jezelf delen is het tegenovergestelde van jezelf op te offeren.

Als je jezelf opoffert dan heb je niks meer om te delen, dan leef je vanuit het uitwisselen van voorwaarden, in plaats van het delen van de liefdeskracht die in jou aanwezig is.

1. Eerste stap is natuurlijk nederigheid = je openstellen voor dat deeltje van de bron dat in jou aanwezig is.
2. Tweede stap is ernaar luisteren en er gehoor aan geven.
3. Derde stap is flexibel blijven en het oneindige leven eren = elke vorm van controle en zekerheid loslaten en steeds weer verder evolueren en groeien.

Voila weer heel wat stof om bij stil te staan.

Kies je voor zekerheid of voor vrijheid?

Waarom wil je zekerheid? Denk je echt dat je gelukkig zal zijn als je dat grote huis hebt, of die nieuwe auto of een grote geldsom op je rekening?

Is het leuk om in angst te leven om het terug te verliezen?

Hoe zeker ben je dat die zogenaamde zekerheid inderdaad een zekerheid is?

Geloof me niks is zeker. Als jij valse goden blijft verafgoden mag je er zeker van zijn dat je je zekerheid bouwt op drifzand. En op een dag zal jij tot je stomme verbazing zijn dat al je zogenaamde zekerheden in rook opgegaan zijn. Helaas pindakaas, maar al die jaren dat jij in slavernij leefde blijken tevergeefs te zijn.

Stel jezelf eens de vraag: hoe zou je leven eruit zien als jij je drang naar zekerheid kan loslaten?

Dan zou je vrij zijn. Vrij zijn om net als een vogel de beste stromen op te zoeken waardoor je kan vliegen naar waar je wil.

Mijn nieuwe immowebste COSTA BLANCA HOUSE is bijna klaar.

Mocht je zelf een pand hebben in laan, streek Calpé tot Oliva, dat je via mij wil verkopen laat maar weten dan, zet ik mijn beste beentje voor je voor.

<https://www.costablanca-house.es/>

Cholesterol natuurlijk verlagen

Enkel te nemen als bloedonderzoek uitwijst dat je een te hoge cholesterol hebt.

Ik heb al van veel mensen vernomen dat ze super tevreden zijn van deze rode rijst capsules en dat hun cholesterol binnen de 3-4 weken een duidelijke normalisatie toont.

Zowel mijn ouders en broer nemen het als de 94-jarige moeder van een vriend en nog een paar kennissen, die ik van dichtbij kan opvolgen. En allen zijn ze vol lof over het resultaat. Hun voedingspatroon is ongewijzigd gebleven.

Je kan ze hieronder bestellen en als je de **code ISAH334** intikt krijg je op je gehele bestelling **10% korting**. **Code werkt maar NADAT je je adres ingevuld hebt.**

[Cholesteril forte](#) 90 capsules voor 39.86€

[cholesteril](#) gewoon 90 capsules voor 27.66€

[cholesteril forte](#) 30 capsules voor 14.98€

Voor wie tegelijkertijd ook bewust emotioneel wil werken

[klik hier](#).

Hartegroet

Isabelle LAMBRECHT

coach/healer

www.zichtbaar.be

Facebook Twitter Website

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](mailto:isabelle@isahealing.eu). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). * U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). * Voor een goede ontvangst voegt u isabelle@isahealing.eu toe aan uw adresboek.

